

Vikingetogt og byfest i Augustenborg

Det danske spejderkorps i Augustenborg er baggrunden for en byfest og turistreklame for hertugbyen Augustenborg, hvis navn vil være at se i hele tre nationers fjernsyn, det engelske, tyske og danske. For et år siden besluttede Det danske spejderkorps, at man skulle opleve en sommerlejr i 1966 ud over det almindelige. Man vedtog at låne vikingskibet »Imme Gram« og gøre landgang i Slesvig, hertugdømmets residensby for de gottorpske hertuger, sæde for statholderen og fra 1834 for de rådgivende stænder. Her talte Hiort Lorenzen dansk, og han »vedblev at tale dansk«. Nævnes bør også oldsagsmuseet med Nydambåden. Såvidt byens historiske status.

Den 19. juli går 40 spejdere om

bord i »Imme Gram« på Kalvø (Genner bugt). Inden da er spejderne iklædt vikingedrustyr, der i alle detaljer er en tro kopi af de vikinger, som i tidernes morgen for over havene og plyndrede. Igennem flere måneder har spejderne selv sørget for udrustning og våben. Alle er iført langt hår og de mere »modne« skægvekst. Det har medført, at særlig mange vækker opsigt med deres frisurer.

Den 23. juli kl. 16,00 gøres der landhugst, som det hedder. Ved lystbådehavnen i Slesvig springer vikingerne fra båden under vilde råb, hvorefter de anholder borgmesteren om løsepenge (danegæld) som de herefter får overrakt. Her som ved det senere optog gennem byen, er det tyske fjernsyn til stede, og man modtages på rådhuset.



Et storstilet arrangement, der udsendes af tre nationers fjernsyn

Derefter går man tilbage til landgangsstedet, hvorfra der sejles til Hedeby.

Man overnatter mange kendte steder. I Mysunde slås lejr og ved Hedeby. Spejderne »invaderer« Gottorp slot, og der aflægges besøg på Dannevirke. 23. juli kommer der en bus fra Augustenborg, idet turistforeningen har arrangeret en fællestur med forældrebesøg.

Landgangen i Augustenborg med musik på kajen

Efter »flere års fravær« vender vikingerne hjem. Meget kan være forandret. Borgerskabet er måske ikke dem venligtsindede mere, og derfor vil »Imme Gram«s høvding, købmand Carl Otto Larsen, gøre anrøb til forsamlingen på havnekajen, hvor borgmesteren, J. Jørgensen er til stede. Turistforeningen har set det som sin opgave at overtage det videre arrangement, der er tilrettelagt som en byfest med musik på kajen, modtagelse af Slesvig bys gæster, illumination på havnen, bal på kajen, hvor et pakhus kan rumme 1000 mennesker, og hvor to orkestre underholder.

»Imme Gram« er bygget i 1963 under kyndig ledelse. Det er 20,10 meter langt, 3,05 m bredt midtskibs, 1,10 m dyb fra ræling til bund af køl midtskibs, vægten er 5 tons, det er indregistreret til 4 tons last. Masten er 10 meter, fører et sejl på 30 kvm, og skibet har 32 årer. Marchhastigheden er 9 knob, det er indregistreret til 40 mand, er synkefri og kan ikke kæntré.

Vikingedrustyret er udført af spejderne på værksted i Augustenborg. Det er håndmedede sværd, kopieret efter mosefund, en sværdskede af træ med mundblik-beslag og dopsko af bronze. Skjoldet er af træ, 61 cm, påsat kantbeslag, kobberbuler samt håndtag af træ. Hjelmene er af messingbånd og aluminiumplader. Skindskoene er kopieret efter Torsbergfundet. Dragten består af kofte, benklæder og slag. Ud over det personlige udstyr er der lavet 15 skibskister, der skal anvendes som proviant-våbenkister samt til lejrudstyr og personlig udrustning.

I Augustenborg tager det danske fjernsyn sig af modtagelsen, det engelske melder sig allerede