

Sebbe Als tog Newcastle med storm - men fik kun en kold skulder på Midtals

Trætte efter et hårdt togt på vikingeskibet Sebbe Als vendte 23 besætningsmedlemmer i går tilbage til Augustenborg. I en halv snes dage var de gået fra erobring til erobring i Newcastle, hvor de deltog i byens 900 års jubilæum. Overalt blev vikingerne modtaget med åbne arme og beværtet som gæster. Glemte var forfædrenes opførsel, da de hujende og hærgende drog op ad de britiske floder. Næsten da...

— En enkelt gang blev vi faktisk modtaget på oprindelig manér. Da vi kom sejlede op ad Tyne-floden på vej til Newcastle, føg store sten pludselig om ørerne på os. Fra flodbredden gav en flok drenge sig i kast med at forsvare deres land mod vikingerne. Og ret så hårdhændet. To af os blev ramt af de sten, som de slyngede mod os, fortæller vikingerne, som dog alle nåede hele hjem til Augustenborg.

Her havde de forventet en passende modtagelse på byens rådhus som anerkendelse for en veludført mission. I løbet af opholdet i det fremmede har de flere gange været i britisk TV, og en masse gange har de fået omtale i aviserne. Sikkert ikke helt uden værdi for hjemstavnen, der også blev nævnt ved de 13 receptioner, som mandskabet var indbudt til.

»I har gjort byen ære«

Men modtagelsen i Augustenborg blev

meget knap — den kan ikke engang betegnes som formel. På fortovet uden for rådhuset modtog borgmester Arthur Jespersen de 23 vikinger — og ambassadører — med en hastig bemærkning om, at byen satte pris på deres indsats. I har gjort byen ære, sagde han. Og steg på sin cykel og trillede bort.

Forinden havde vikingerne dog nået at overrække Arthur Jespersen en skriftlig hilsen fra borgmesteren i Newcastle samt et sølvfad, som besætningen fik forærende af Newcastle's borgmester. Det skal opbevares på rådhuset, har vikingerne bestemt.

— Vi er s'gu skuffede. Jeg synes, det er meget simpelt at modtage os på denne måde, sagde skibslagets formand, Carl Otto Larsen, i går, mens borgmestercyklens baghjul forsvandt omkring hjørnet.

— I hvert fald havde vi forventet en rimelig velkomst oven på denne tur. Men opbakningen er ikke stor fra kommunens side. Derfra fik vi heller ikke en øre i tilskud til turen, sagde Carl Otto Larsen.

Modtaget som gæster

Under opholdet i Newcastle boede besætningen på universitetets kollegium, som har 1.500 værelser. Foruden en ustyrlig masse parties og receptioner nåede man blandt andet at se Hadrians Mur, som er et gammelt romersk fæstningsanlæg.

— Folk vidste simpelt hen ikke alt det gode, de skulle gøre for os. Også på pub'erne blev vi modtaget som gæster og

beværtet, så snart folk blev klar over, hvem vi var, fortæller deltagerne.

— Vores skib var det største og flotteste, som deltog i byens jubilæum. Det mærkede vi tydeligt på den tur på floden, som vi sejlede sammen med andre både. Her fik vi et stort bifald fra de folk, som stod langs floden.

Men det var forbavsende lidt, de lokale vidste om vikingetiden og vikingeskibene. Hver gang vi faldt i snak med folk, måtte vi forklare forfra om Sebbe Als og vikingetiden, beretter de hjemvendte vikinger.

En stinkende kloak

Turen frem og tilbage over Vesterhavet blev gjort på nymodens og komfortabel vis. Både Sebbe Als og mandskabet sejlede med DFDS mellem Esbjerg og Newcastle. Skulle rejsen have været tilbagelagt i Sebbe Als, ville den have varet for længe. Til gengæld sejlede man på Tyne-floden, som løber gennem Newcastle.

— Men det blev ikke til særlig meget sejlads på floden. Det indbød den ikke til. Tyne er en stinkende kloak, som jeg aldrig har oplevet mage til, fortæller Carl Otto Larsen.

— Men turen var en succes. Vi fik masser af oplevelser og mødte venlige folk overalt.

Sebbe Als kommer til Esbjerg på torsdag og køres derfra til Augustenborg, hvor den atter sættes i fjorden på lørdag.