



Skibslaget Sebbe Als · Augustenborg

KØLSVINET

NR. 2

MARTS 1996



- Tag det roligt, mand, efter søfartsreglerne er det ham, der skal holde tilbage ...



REDAKTIONEN

Peter Svendsen
Ibsvej 36
2880 Bagsværd
Tlf.(privat) 44985001

Peter Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf.(privat) 74471078
Tlf.(arbejde) 74883294

Ivan Lorenzen
Fjordparken 13
6440 Augustenborg
Tlf.(privat) 74472263
Tlf. (arbejde) 74415284

Torben Heidtmann
Kløvermarken 89
6440 Augustenborg
Tlf.(privat) 74472378

Annelise Frederiksen
Østerkobbel 78
6440 Augustenborg
Tlf.(privat) 74472634

15/4-96:

SIDSTE NYT:

- HVER TIRSDAG 18⁰⁰ → ?
 - HVER LØRDAG 9⁰⁰ → ?
 - SØSÆFTNING 4 MIN
- RING HUIS SPØRSMÅL
Peter



Formandens hjørne

Nu er vi midt i en tid, hvor vi normalt ville have været meget godt igang på Nausten. Det har imidlertid været umuligt pga. alt sneen. I sidste uge (uge 10) har de første kæmpet sig ned på Nausten. Der går nok et par uger før vi kan komme i gang, men det bliver så til genæld meget hårdt arbejde der skal nås på kort tid. Herom andetsteds i bladet.

Så har der atter været seminar, som Peter S. vil berette om. Her skal der kun siges, at det var en glæde, at se alle de yngre, der nu deltager. Det er livsbekræftende, at se nogle menneskers ideer fra 60'erne stadig er yderst levedygtige - her tænker jeg specielt på vor egen Carl Otto. Det er også glædeligt, at se Steen Graversens initiativer for at få yngre medlemmer med hos Sebbe Als.

Peter Møller



Vikingseseminar 1996

eller Sebberne ta'r skraldet i Århus.

I kulde og sne begav Formanden (Peter M.), Maleren (Flemming), Torben, Betinna og Sten sig afsted til Århus. Selv rejste jeg sammen med Sif Ege og tog turen med Ask og Urd den lange vej til Jylland.

Vel ankommet fik vi en gang aftensmad og bagefter udsprang der sig den ene gensyns-seance efter den anden. Om aftenen så vi en lysbilledserie fra bygningen af den nyeste rå-sejler storfembøringen Blaaheia. Derefter var der almindelig råhygge og erfaringsudveksling, krydret med de sidste nye skrøner.

Næste morgen var en veloplagt Søren Vadstrup (Søren Vadefugl mellem venner) klar med dagens første foredrag - Vedligeholdelse af råsejlsbåde. Hvornår skal man lave hvad og hvilke materialer skal man bruge? Søren

kom endvidere med det forslag, at der blev lavet en vedligeholdelsesbog for de enkelte skibe og havde faktisk selv allerede lavet flere sider til bogen. Tilsidst åbnede han en diskussion om økologisk maling og tjære til skibene bl.a. fremhævede han Borup Kemi som selv Søren mente lå i Borup - så vidt han huskede.

Så var turen kommet til Max Winner fra Roskilde, som holdt et glimrende foredrag om sikkerhedsrutiner ombord. Bl.a. kom han ind på, at man mentalt skulle forberede sig på, at det i hårdt vejr sku kan gå galt, således at en evt. kæntring ikke får folk til at gå i panik.

Herefter en dejlig frokost, hvor vi kunne konstatere, at øllerne smagte lige så godt, som aftenen før.

Næste punkt på dagsordenen var uddannelse af skippere og gaster på råsejlsbåde. Lasse Gustavsen fra Helge Ask holdt oplægget, som optak til en fælles holdning/skrivelse overfor søfartsstyrelsen, der ønsker en stramning i forbindelse med 2 vikingeskibes forlis. Og her fik ordstyrer Per sin sag for, for selv om alle var enige om vigtigheden af en sådan uddannelse, så var der forskellige holdninger til hvor-

dan man skulle gribe sagen an. For mig at se var de to store meningsforskelle, den, at nogle stort set havde det som et erhverv at sejle vikingskib, mens andre havde det at sejle som en fritidsinteresse. Efter en del diskussion frem og tilbage blev vi enige om, at nedsætte et udvalg, som kontakter alle skibslag vedr. materiale om uddannelseskraft i de enkelte lag. For derefter at komme med et forslag til en evt. skrivelse. Udvalget kom til at bestå af: Viggo - Freja/Sebba Als
Bjørn - Lindheim Sunds
Lasse - Helge Ask
Per - Blaaheia.

Så var der også et foredrag om marinearkæologi, men ærlig talt, så synes jeg det var lidt kedeligt. Manden var meget entusiastisk og viste det ene lysbillede efter det andet med streger i alle størrelser, hvor man så skulle kunne se pælestumper eller lignende, hvis stregerne blev lidt tykkere. Smart at bruge sonar til at finde gamle havne etc. med, men også kedelig at se på.

Ovenpå alle disse input, kunne vi nu se frem til aftenens højdepunkt - nemlig det store ædegilde med efterfølgende fest. Med vandkæmmet hår og god appetit satte vi os til bords. I dagens anledning var Søren Vadefugl blevet udnævnt til gæstæresmedlem af Sebbe Als, da han sad ved vores bord. Vi fik ham da også lokket til at synge for på "Der sad 10 kæmper..." selvom vi ikke måtte synge HUH på omkvædet, hvilket vi alle selvfølgelig gjorde med stor fryd.

Aftenens festindslag (onde tunger påstod det var en festoriginal) var en som sang og jazzede nogle gamle Jørgen Ryg og PH-viser. Man kan vist roligt sige det ikke faldt i formandens smag, men efter lidt overtalelse holdt han gode miner til slet spil. Dernæst var der diskomusik til resten af festen og minsandten om der ikke også var nogle som dansede.

Vores allesammens Maler var afsted på krykker. (en skik vi efterhånden har i Sebbe med mindst ét medlem på krykker), så for en gangs skyld, vidste vi hvor han var. Baren blev godt besøgt og selvom vi havde bestemt os for at forhale, tog det lidt tid, fordi de gode Århusfolk, havde placeret baren lige ved udgangen og vi var jo nogle stykker, som havde en smuk, men til gengæld svag karakter.

Det lykkedes dog for os, at komme over i gymnastiksalen, hvor vi havde vores residens, sammen med 150 andre og ét toilet. Og med lyden af en maler, som tabte krykkerne og en Kaj Røn fra Sif

Ege, som kastede sig ned på den luftmadras, han troede var pustet op - varede det ikke længe før vi alle mere eller mindre højlydt sov.

Vi var alle tidligt oppe, pånær vores unge turtelduer, som insisterede på at blive liggende - ja selv vores Maler fik stablet sig på krykkerne og gik med over for at få morgenmad. Men AK og VE og RÆDSEL. Der var ingen kaffe, den var endnu ikke færdig. Heldigvis opdagede vi en skummel mandsperson, som sad og gemte sig i et lille lokale bagerst i salen, drikkende af en kop. Det viste sig, at være vores formand, der havde organiseret sig en kande kaffe, så dagen var reddet.

Efter morgenmaden var der referater fra Islandsfærdene og Barsøtræffet, ligesom de enkelte skibslag fortalte om deres kommende arrangementer. Slutelig blev vi enige om, at vikingeseminar 1998 bliver i Roskilde. Et planlagt besøg på Moesgård Museum blev desværre aflyst, så efter en god frokost, var tiden kommet til de store farvelscener. Jeg selv tog igen med Sif Egefolkene hjemover, mens resten af de gode Sebbefolk tog til stationen. Som en tanke til vikingeseminarieret hed IC3-toget ROAR.

Men traditionen tro, skete hjemkørselen ikke uden problemer for Sebberne. På Fredericia banegård blev Maleren væk. Han blev efterlyst over højtaleren, men han dukkede ikke op, så de var nødt til at sætte sig ind i toget mod Sønderborg. I toget blev han også efterlyst - og nu med resultat. Han sad såmænd og var med på en kikkert, i en kupé for unge mødre. Så med dette vil vi sige tak til Århus for et godt seminar.

Peter Svendsen

Arbejde på Naust og Skibe

Da det er uklart, hvornår vi kan starte rigtigt på arbejdet, er det ikke muligt at sætte dage på. Så indtil næste Kølsvin, vil vi vælge at sende ud i lokalområdet.

Skulle du komme udefra, kan du altid kontakte en fra bestyrelsen. En ting er dog sikkert:

Der arbejdes på Nausten torsdag, fredag og lørdag fra klokken 9 - ? i påsken.

Peter Møller



**Undgå mopning
betal dit kontingent !**



Fra den gamle redaktør

Grundet sygdom og indførelse af ny teknologi er Kølsvinet desværre forsinket. Nyt kølsvin udkommer efter pinse. - Deadline den 19. maj 1996

Peter Svendsen



Vågn op !!!!

Der bliver stadig knyttet knob og splejset m.m.
Mød op og vær med hver torsdag på Slotsallé 10
Steen Graversen

ROMREGATTA 1996

Så er tiden kommet for årets første store sejlads.
Skift sofaen ud med dit yndlingsskib og mød op
Torsdag, den 16.5 kl. 9.00
i hovedkvarteret på Slotsallé 10.
Hjemkomst søndag, den 19.5 kl. ?
Tilmelding hos Torben Heidtmann tlf. 74472378

Slesvig vikingedage 1996

Vi har også fået invitationen til Slesvig, hvor vi
jo plejer at deltage sammen med Imme Aros og
Freja. Arrangementet løber af stabelen fra den
2.8 - 4.8 1996. Tilmelding hos Peter Møller
Tlf. 74471078 (privat)
Tlf. 74883294 (arbejde)

BESTYRELSEN

- Formand** Peter Møller, Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. 74471078 (privat)
Tlf. 74883294 (arbejde)
- Næst-
formand** Steen Graversen, Gl. landevej 7
Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
Tlf. 74466383
- Kasserer** Ivan Lorenzen, Fjordparken 13
6440 Augustenborg
Tlf. 74472263 (privat)
Tlf. 74415284 (arbejde)
- Sekretær** Niels P. Clausen, Storegade 22
6440 Augustenborg
- Materiale-
forvalter** Ernst Due, Østerkobbøl 78
6440 Augustenborg
Tlf. 74472634 (privat)

Ulrik Grau
Stavensbølgade 19
6440 Augustenborg
Tlf. 74472585 (privat)
Tlf. 74471561 (arbejde)

Flemming Møller
Skolegade 14
Holbøl
6340 Kruså
Tlf. 74608017 (privat)

Andreas Asmussen
Vestergade 26
6440 Augustenborg
Tlf. (privat): 74471355