



Skibslaget Sebbe Als · Augustenborg

# KØLSVINET

Nr. 1

Januar 1996



I ÅR ER JEG FAST BESLUTTET PÅ ...



... MEN AT VERE PÅ TÆERNE ...



... BLI'R FULD AF INDHOLD OG  
AKTIVITET ...



... IKKE AT SPILDE DET KOMMENDE  
ÅR ...



... OG SØRGE FOR AT HVER DAG ...



... MEN DET KRÆVER SELV FØLDELIG  
PLANLÆGNING ...



# Redaktionen

Peter Møller  
Parkgade 8  
6440 Augustenborg  
Tlf. (privat): 74471078  
Tlf. (privat): 74883294

Ivan Lorenzen  
Fjordparken 13  
6440 Augustenborg  
Tlf. (privat): 74472263  
Tlf. (arbejde): 74415284

Torben Heidtmann  
Kløvermarken 89  
6440 Augustenborg  
Tlf. (privat): 74472378

Annelise Due  
Østerkoppel 78  
6440 Augustenborg  
Tlf. (privat): 74472634

Peter Svendsen  
Ibsvej 36  
2880 Bagsværd  
Tlf. (privat): 44985001

Redaktionen afsluttet den 12. januar 1996  
Næste nummer af Kølsvinet udkommer ca.  
den 15. marts. Deadline for indlevering  
af materiale er den 5. marts 1996.

## OPHALING 1995

Som annonceret i sidste Kølsvin (tilføjet i sidste øjeblik) kom skibene op lørdag, den 7.10.95 efter en stor forberedelse den 6.10 - TAK!!!

Det holdt hårdt. Vi var meget få, og det med at yde/nyde er vel nok blevet glemt af en del. Alle 3 kom godt op, formedelst en masse kraft/rundstykker m.m. samt et ukendt antal liter benzin fra Steen Graversens bil+båd, samt selvfølgelig vort slæb Bjarne Melhede.

Selv om dagen var småvåd, var humøret højt. De fremmødte børn og hund sørgede for adspredelse og koncentration hos den arbejdende del. (3 sæt tøj pr. barn er minimum, man kan jo blive våd!)

Efter en hård finale, lykkedes det os at tage en fremmed "prise". Med heftig indsats lykkedes det Steen G. (våd) + Kurt (Brynner) + Flemming (Maler), at bjerge et løssluppet "badekar". Foreløbig har det indbragt 100 kr + en del latter.

Så til det mere alvorlige: Sebbe har en skade, nemlig revner i 3. egebord, så vi må igang. Jeg vil overlade det til andre, at forklare det "tekniske". Et stort stykke arbejde står dog for døren.

Peter Møller



## VETERANSEJLADS MED SEBBE ALS

d.25.-27. AUGUST 1995

Ideen til at afholde en weekend-sejlads med "de gamle" medlemmer af skibslaget, som var med dengang skibene blev bygget, blev født under en festlighed i Rieck-familien (ikke at forveksle med Corleone-familien). Efter at familiens overhoved havde holdt den obligatoriske tale, blev ordet givet fri. I de følgende timer henvendte Ole Rieck sig indtil flere gange til Per "Indian", (fra Rosenberg-familien i distrikt nord), og stillede hver gang de samme spørgsmål: "Er du stadig med i Skibslaget? Har du mulighed for at arrangere en sejlads med os, der enten er blevet ekskluderet, eller som af forskellige grunde gik "døde" under eller efter byggeriet?"

Mit svar var hver gang, at det ville jeg arbejde på, ligeså snart jeg var tilbage i distrikt nord, men lige nu kunne jeg ikke andet end sige det jeg allerede havde sagt flere gange, og så i øvrigt hæve glasset til en skål for familierne.

Tilbage i det nordlige distrikt, ringede jeg til "Røde Viggo" (skipper fra Jonasen-familien) og spurgte, om han ville deltage som neutral skipper ved en weekend-sejlads for alle familiernes overhoveder, hvilket han bekræftede. For at arrangementet ikke skulle gå i ren harddisk, ville han selv ringe til formanden for skibslaget (Peter fra møllerlauget - "Giv en vind").

Således tilbage ved telefonen modtager jeg følgende tilbagemelding fra skipper Viggo: "Go`dag sømand! Alt vel? Sydpå er vinden stabil, vi har fået skibet reserveret til weekenden d.25.-27. aug dette herrens år, hal i e bolin`. Som sagt så gjort, jeg ringede til Ole Rieck, bad ham om at kontakte de andre familieoverhoveder, for at se hvor mange der ville komme til dette BIG, BIG, MEETING. Vidste Ole, hvor de forskellige befandt sig efter årtiers undercover? Tiden måtte vise det. Vi var nu i slutningen af juli måned samme herrens år.

Et BIG BIG MEETING foregår ikke uden mad og drikke, og lidt søvn bliver det vel også til, selvom der selvfølgelig er mange emner, der nødvendigvis må drøftes, efter mange års adskillelse, så Ole ringer (via mobilphone) til Per "Indian", og meddeler at der ca. kommer 25, og de skal selvfølgelig foruden mad og drikke også have et soveleje for natterne. Men det er jo ikke et problem bedyrer jeg overfor Ole - Vi har jo Nausten! Der kan sågar være endnu flere, om nødvendigt. Jeg ringer således til skipper Viggo, for at viderebringe antallet af delegerede til THE BIG BIG MEETING, og nævner i forlængelse af samtalen, at vi selvfølgelig alle sover på Nausten, det er hyggeligst, derfra vor verden går. — Den hjemmekrydrede snaps røg vist i lufrøret, for de uarticulerede lyde der dernæst fulgte fra skippers telefon, var af en sådan karakter, at jeg straks troede, skipper ville slippe bolinen, men det viste sig efter at Maj (skippers hustru) var kommet skipperen til hjælp, med kunstigt åndedræt, at han overlevede, og stille men bestemt kunne berette at

han ikke havde reserveret Nausten!!!! Senere samme dag var skipper igen i stand til at ringe tilbage til Per, for at fortælle, at Nausten først var ledig til overnatning fra lørdag til søndag, og efter en masse løs snak om snapsens styrke sluttede han af med ordene: "Go`nat, sømand".

Nu kunne jeg selvfølgelig ikke sove, - og sov heller ikke, så det første jeg gjorde var at ringe til Ole fra Rieck-familien. Jeg satte ham ind i problemet med overnatning til ca. 25 familieoverhoveder fra fredag til lørdag. Han ville bruge familiens indflydelse, omend med bestikkelse, for arrangementet måtte ikke blive aflyst af den grund.

Ole indfandt sig dernæst kort tid efter på Rosenberg-familiens domicil, iført shorts og mobilphone, og sagde at Augustenborg Sejlklub, ville stille lokaliteter til rådighed, til såvel hygge og velkomst som overnatning. Det lettede. Den mand har virkelig fat i bolinen (mobilen)!!

Menuen fredag aften skulle bestå af: Grillkød, salat og flutes. Det skulle den vist også den følgende dag, og så var der noget med morgenmad, frokost, kaffe og te. Nå ja, hvad gør man når man pludselig får uventede gæster i Augustenborg? Man ringer til Grau! "Dau de`e Grau, så galt det ka`gå! Men de`e ve Grau, ka`e gøe naue fo dæ edau?" "Ja! mojn de er e Indianer, Ole å mæ få et lille selskab i e sejlklub å o e naust i næst weekend, ka do levee e ma?" "Ja, de kan e. Men ska i it ha lidt å drik te troe do?" Jamen det skulle vi da, så e fadølsanlæg blev også opstillet i sejlklubben, og Ole havde fra familien syd for grænsen, fået købt sejlerøl og vino tinto og blanco, til familiepriser, så nu så alt ud til at skulle lykkes.

Så foruden at kunne overnatte i sejlklubben, kunne vi også ligge i nr.10 (Sebbes forstadskontor). Og så kom vi og de, de og vi o.s.v. Først mødt var Ole og Pia Rieck, som havde fået arrangeret grill, mad, nøgle til klubben m.v., og dernæst fulgte så de tilmeldte delegerede. Der var Tue og søn, Jens Christensen, Lars Hallgren og viv, Cowboy med 8mm film og apperatur, Christian-Cedde-Fumle-Jesus-Hansen, Jørgen Preisel, Flemming Rieck, Preben Tang og indimellem med frue - Jeg hilste selv på hende, Svend Rieck - direkte arving til Rieckfamiliens øafdeling, Gert Lindgård, Torben Heidtman og i glimt fru Lis, Carl Otto og Edith - kom og gik og fik knus og kindkys, Erik-Ekse-Jørgensen og viv. og gamle Cedde kom, så, og ville gerne have en briefing, i bedre tid næste gang, og formandens kone Nicole, samt selvfølgelig skipper Viggo, Leif-livline-Kjøll, samt Indianer og søn.

Det blev en hyggelig og rar aften, med god snak, erindringer samt Cowboys 8mm videoshow, og indimellem blev der osse tid til en enkelt sodavand. Forresten blæste og regnede det, det var den første regnvejrsdag i måneder. Ja, jeg lyver ikke, når jeg påstår a selv de tatoverede pelikaner stod på ét ben. Havnefest påstod de osse, der var Augustenborg den aften, men festen var hos os.



Vi entrede gulvene og soveposerne i hhv. sejlklub og nr. 10, i forholdsvis ædruelig tid. Kors, hvor de snorker! De andre, s'føli.

Næste morgen stod pelikanerne kun på 1 tånegl. Det måtte vi sande, da vi roede Sebbe til nausten. Skipper Viggo rådførte sig hurtigt med sit 3 mands råd: Viggo, Pelikanen og Viggo - og besluttede ikke at gå ud, før pelikanen stod på en hel fod. Det blev ikke den dag. Flere synes lettede. Og så ryger de yderste pæle på broen: pæleorm. Mange pæleorm! Sebbe for svaj (næsten).

Lidt sejlad med Ottar - skipper i vandet for at skubbe, i hele skidtvejr-antrækket, da Exe sejler hende på grund. Siden virker vendingerne, da vi konsekvent bakker fokken. Vel inde: skipper ryger igen en tur i vandet, da broen gir efter, da han vil ombord for at totte ankertov op.

Fest i nausten, til natten er blevet skummel & mørk. Den nat sov alle, på nær indianer. De snorker igen.

Søndag morgen: Fin sejltur 10-13, efter slæb til halvmånen med Bjarne. 1 reb. Hun krydser ikke vældig godt - måske bør masten trimmes agterover. Fejende indfart til havn - og rodet bjærgning af sejl. Intet træ ind i himlen! Flemming, cowboy & skipper fortøjer.

Afslutning på naust, forsøg på at fortære rester (men de må fordeles). Kapital (overskud): 369 kr, som deponeres ved skipper.

Aftaler næste udflugt

## 2. weekend august 1997.

Hver enkelt grubler over, hvilke andre vet.s, der også kunne tænkes at være med næste gang, og sender adressen til Indi, så indkaldelsen kommer ud til flest mulige i god tid.

Adresse: Per INDI Rosenberg, Strandborgvej 30, 8240 Risskov, 86173392

**PÅ GENSYN!**

Per

Viggo



## FORMANDENS BERETNING 1995

Sikke et år! Det var så den 27. sæson. Det blev til bl.a. romregatta, en filmoptagelse, et mindre sommertogt til Barsø-træf og et hidtil uset aktivitetsniveau i forbindelse med Sebbe, Ottar og Nausten samt omliggende arealer. Et forsigtigt skøn bliver, at der har været over 1200 mennesker til diverse arrangementer.

Disse arrangementer var som sædvanlig en blanding af danske og udenlandske gæster. Da I jo via Kølsvinet kender diverse skrøner om de større arrangementer, skal jeg her kort omtale 2 af de større "kommercielle" arrangementer. Det ene var med round table (175 delt.) fra store dele af Europa med diverse sejlture og kulinariske aktiviteter. Specielt indbragte det finske hold sig hæder, som de mest uforfærdede roere. En meget spændende dag!

Det andet der her skal nævnes, er brugsforeningen for Als og Sundeved's årlige firmaudflugt. Der var ca. 350 deltagere med sejlads i Sebbe, roklubbåde, optimistjoller og søslange samt vandski som maritime aktiviteter. På landjorden var der faldskærmsudspring, cykelringridning og minsandten æggekastning. Dette var også en dejlig dag med oplevelser for såvel deltagere som for Sebbere.

Alle disse oplevelser har også givet et økonomisk resultat - herom vil Ivan senere berette. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet, at indsætte et større beløb som reservefond. Skibet er jo ikke længere helt ungt, og det offentlige har stadig mindre midler til den slags aktiviteter som dækkes af folkeoplysningsloven. Herom senere i Kølsvinet.

Lidt statestik:                    52 medlemmer  
   12 aspiranter  
   12 støttemedlemmer

(Dette sidste skyldes kun dovenskab ! ! !)

Antallet af medlemmer er lavt, men som regel effektive medlemmer - her er der også noget der må gøres. Der har været arbejdet ca. 1400 timer iflg. timebogen samt Niels Peters skøn.

I 1995 lykkedes det også vandet i havnen, at være så lavt, så Sebbe lå på bunden. Omvendt har vi også haft et højvande, der tangerer rekorden fra februar 1977 - dvs. at vandet nåede op over bænkene i pejsestuen og samtidig aflivede 2 køleskabe. Sebbe stod dog som hun skulle - nemlig højt nok oppe!

Som nævnt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, skal vi have skiftet nogle borde på Sebbe - måske snarere 14-16 meter end de nævnte 10 meter. Desuden er der allerede 2 af de nye årer klar, men vi skal have lavet nogle flere, så vi får nok at se til, så snart vinteren slipper sit tag. Forøvrigt har vi i 95 ikke været flittige nok med Kølsvinet, det må der også gøres noget ved i 96.

En stor hilsen fra skibslaget til Carl Otto og Edith - det er ikke nemt at acceptere, at han efter mange år ikke mere har kræfter til at være med, som i aften. Til slut, næsten lige så traditionelt som nytårstaler og "90-års dagen" - en stor hilsen til vor værtsfamilie: DAU.

Tak for i år.



## GENERALFORSAMLING 28.12.95

Der var mødt 22 mand m/k og en enkelt fuldmagt op til årets generalforsamling, som traditionen tro, blev holdt i spejderhytten i Augustenborg. Mogens blev valgt som dirigent og formanden kunne herefter aflægge sin beretning for året 1995. (Læs talen i sin helhed andetsteds i bladet). Dernæst gennemgik Ivan regnskabet for 95, samt budgettet for 96. Mere uddybende vedr. regnskab - se i generalforsamlingens protokol.

Valg til bestyrelse og suppleanter. På tur afgik Steen Weile, Niels Peter Clausen og Flemming Møller. Alle genopstillede, ligesom Ernst Due blev opstillet som kandidat. Niels Peter, Flemming og Ernst blev valgt. Som suppleanter blev følgende valgt: 1. Torben Heidtmann 2. Bettina (næsten Graversen) 3. Jens Chr. Nissen (Cedde).

Wilford Hansen og Poul Bonde Rasmussen blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. Ligesom Ulrik Grau og Torben Heidtmann blev genvalgt i festudvalget. I Kølsvinsredaktionen blev Annelise Due valgt ind og Peter Svendsen overtog redaktionen af bladet.

Herefter bød Peter Møller de nye medlemmer og suppleanter velkommen og takkede dernæst Steen Weile for hans mange år i bestyrelsen. Denne har endnu ikke konstitueret sig - mere om dette i næste nummer af kølsvinet.



Vi var nu kommet til eventuelt og ordet var frit. Vi diskuterede følgende: Veteransej- lads med Sebbe. En god idé, men flere vete- raner følte sig snydt - havde intet hørt om arrangementet. Forslag om at gøre det offi- cielt og invitere gennem Skibslaget. Stor diskussion angående stærk spiritus og sej- lads. Det er skippers ansvar, men der blev lagt op til en revidering af vores sejlreg- lement desangående. Forslag om nye T-shirts og evt. joggingdragter med Sebbe's logo. Betinna og Annelise går videre med sagen. Vi kom også ind på Sebbe's skade og hvorledes vi skulle tackle den, ligesom festudvalget blev opfordret til at holde nogle fester evt. i forbindelse med generalforsamlingen. Sluttelig kom vi ind på erhvervelse af nye medlemmer - sørgelig aktuelt - vi er nu ca. nogle og halvtres medlemmer og 12 aspiranter. Til slut takkede Mogens for nogenlunde god ro og orden og generalforsamlingen for af- sluttet.

Peter Svendsen

## ET DØDSFALD

Nytårsnat mistede vi en mangeårig god ven af skibs- laget, idet Johan Dau dødede denne nat. Vi vil huske ham som en altid hjælpsom og god ven.





## Fra generalforsamlingen

Følgende logiske forklaring på Sebbe's skade hørt på generalforsamlingen:

Med hensyn til Sebbe's skade, så er det ikke der hvor vi troede det var galt, men der er det heller ikke for godt.

Peter Svendsen



---

## Bestyrelsen for Sebbe Als

Bestyrelsens konstituering i næste nummer af  
Kølsvinet.

Peter Møller  
Parkgade 8  
6440 Augustenborg  
Tlf. (privat): 74471078  
Tlf. (arbejde): 74883294

Flemming Møller  
Skolegade 14  
Holbøl  
6340 kruså  
Tlf. (privat): 74608017

Ivan Lorenzen  
Fjordparken 13  
6440 Augustenborg  
Tlf. (privat): 74472263  
Tlf. (arbejde): 74415284

Steen Graversen  
Lindevang 1c  
6400 Sønderborg  
Tlf. (privat): 74420618

Ulrik Grau  
Stavensbølgade 19  
6440 Augustenborg  
Tlf. (privat): 74472585  
Tlf. (arbejde): 74471561

Niels P. Clausen  
Storegade 22  
6440 Augustenborg  
Tlf. (privat):

Ernst Due  
Østerkoppel 78  
6440 Augustenborg  
Tlf. (privat): 74472634

Andreas Asmussen  
Vestergade 26  
6440 Augustenborg  
Tlf. (privat): 74471355









