



Skibslaget Sebbe Als · Augustenborg

KØLSVINET

SEPTEMBER 1989

NOGET OM 1989

Når vi ser tilbage på den del af vor sæson der nu er gået må vi konstatere at det har været en af de travleste nogensinde, i hvert fald når vi ser på år, hvor vi ikke har været i udlandet. Året har selvfølgelig været præget af at **SEBBE** fyldte 20 år.

Vi har haft 2 dejlige jubilæer: Barsø-med Imme Aros og på Nausten, se nærmere i dette KØLSVIN. Begge jubilæer har været store oplevelser for alle der har deltaget. Og her skal der foreløbigt bringes en stor tak til alle der har været med til at forberede og afholde/deltage i disse to arrangementer.

Det har selvfølgelig ikke været gratis at lave alt dette, men samtidig har vi som en del ved haft en del arrangementer, så alt i alt har det ikke forringet vor økonomiske situation.

For jer der ikke har været på Nausten i år skal det også her fortælles, at Nausten har fået en ansigtsløftning, såvel ude som inde. Bulhuset har været brækket ned, forsynet med nye bundstokke, vendt en kvart omgang og sat op igen. Så vi har alt i alt haft et travlt, men meget sjovt og udbytterigt år.

Peter R.

BARSØ JUBILÆET - 2 X 20 ÅR

Onsdag d. 5. juli startede Sebbe med besætning med nordlig kurs for at mødes med Imme Aros og flere andre vikingeskibe til et fælles jubilæum og vikingetræf på Barsø. Arrangementet var kommet i stand sammen med Barsø Centret der ved hjælp af lokalbefolkningen sørgede sørgede for de praktiske ting såsom mad og vand/øl forsyninger, toiletforhold, fællestelt mv. - en stor tak for deres medvirken.

Hovedarrangementet løb af stablen lørdag/søndag hvor der var 6 vikingeskibe og ca. 120 deltagere til stede. Lørdag havde vi for os selv med et herligt vejr blev chancen for sejllads med hinandens skibe blev godt udnyttet. Søndag var der åbent hus hvor folk havde mulighed for at komme til øen og få sejlture med skibene hvilket en del også benyttede sig af bla. fik vi de fleste af øens beboere lokket af huse og med ud og sejle hvilket de virkelig nød og efter turen trakterede de med en enkelt af de kolde grønne i det varme vejr.

Store dele af arrangementet blev optaget på video ad DR's båndværksted fra Århus og søndag aften blev der vist et klip på ca. 20 sek i søndagsavisen i TV. Vi fik det alle at se, mere eller mindre idet der kun var et ca. 10'' s/h fjernsyn til 100 mand.

Søndag aften havde Sebbe mandskab en masse energi til overs og den skulle jo ikke gå til spilde. Samtidig havde vi fået den ide at støtte den lille cafe der var oprettet i spejderhuset, så der vandrede vi op og underholdt betjeningen og os selv med sange af alle mulige og umulige slags til ud på de små timer hvor vi lukkede caféen og lod det trætte personale få ro. Men ak - det holdt ikke længe, kl. 730 stillede de første 3 sebbefolk og ønskede morgenkaffe og boller - vores "morgenbolledame" fik næsten et chok da hun blev vækket og så at det var de samme der havde lukket caféen der ville have den åbnet igen.

I løbet af mandag og tirsdag brød skibene op og sejlede videre på togter. Sebbe sejlede af tirsdag og havde en fin sejlads til Bøjden hvor man overnattede. Onsdag og torsdag var vejret for hårdt til den besætning der var ombord så man lod skibet ligge under opsyn af havnemesteren og tog hjem. Ugen efter blev hun hentet hjem.

Følgende skibe deltog i arrangementet:

Jubilarerne : Sebbe Als og Imme Aros
Freja Byrdingen
Imme Sleipner
Roar Ege
Skinfaxe

Desuden Flemming Riecks åledrivklase.

Det skal også nævnes at vi havde besøg af nogle af vore vikingevenner fra Slesvig.

Tak til alle for fremmødet, vi håber at mødes igen til næste år.

Steen

EN GOD DISKUTION

At man ikke altid er helt enige og derfor diskuterer er ikke noget nyt, heller ikke i skibslaget, det er også sundt. At diskussioner er forskellige er en selvfølge, men på Barsø natten mellem søndag og mandag var der nogen der blev vidne til en diskussion af en helt ny dimension.

Under udpakning af soveposer og klargøring til natten blev der diskuteret heftigt og langvarigt i et telt. Et skibslagsmedlem syntes at nu kunne det være nok og var efterhånden blevet nysgerrig efter at få at vide hvem der diskuterede. Hun stak derfor hovedet ind i teltet og spurgte: "Hvem diskuterer du egentlig med"? Svaret kom prompte "Mig selv, her er jo ikke andre".

Om diskussionen var saglig melder historien ikke noget om.

Steen

HVEM ER MULLE ?

Jade indviede kender historien og den er faktisk for god til ikke at blive trykt. Det er jo ikke hver dag et 20 år gammelt skibslagsmedlem pludselig skifter navn. Stedet er Barsø, tiden er søndag 9. juli kl. 8.00 om morgenen. En temmelig søvn"drukken" fyr vælter ud af et telt. Med højre hånd gnider han sig skiftevis i øjnene, mens han med venstre hånd krampagtigt holder et sovedyr med et stort broderet M. Torben overværer udstigningen fra drømme-land og spørger med undren i stemmen: "Du Svendsen, æh, hvorfor står der M på dit sovedyr, du hedder da Peter?". Svendsen stopper brat med at klø sig i øjnene, kaster et kort blik på sovedyret, ser så Torben dybt i øjnene og svarer stille: "Jo det skal jeg sige dig - da jeg var lille kaldte min mor mig altid MULLE". Tilhørerne skreg af grin og så var han døbt. I sandhedens øjeblik skal det nævnes at M står for Maria - han havde bare lånt den for at falde i søvn.

Steen

FYRET

Og så var det på Barsø, natten mellem søndag og mandag at et par sandaler blev fyret fordi de ikke ville gå lige. Næste morgen blev de igen taget til nåde da der var vådt i græsset og de igen ville lystre. Det sjove er at historien er sand.

Steen

Sebbe's 20 års



Jubilæumsfest

LØRDAG DEN 12/8 1989

Efter et hektisk døgns forberedelser, hvor vi bl. a. prøvekørte "die Wundermaschine", var vi lørdag morgen parat til århundredes begivenhed: SEBBE's 20 års jubilæumsfest.

Vi havde åbent hus/naust fra 10 - 16 og den var ikke mange minutter over 10, før de første gæster ankom. Der kom hurtigt gang i øl- og pølse-salget, ja så meget, at selveste overpølsevender Torben fik sved på panden. Indimellem disse gastronomiske lækkerbidsker, blev der holdt taler, udvekslet gaver og sejlet med festens æresmedlem nr. 1 SEBBE og naturligvis Ottar.

Da klokken nærmede sig de 16, var der stadig en del gæster og pludselig hørte vi til vores forbavselse, noget messingsuppemusik. Grau mente, der var nogen som havde glemt at slukke bilradioen, men ikke nej. For ned over marken kom hele

Nordborgs frivillige brandværnsorkester pusten-
de og truttende både 1. og 2. march. Frederiks-
sundsvikingerne ville naturligvis ikke stå til-
bage for denne udfordring, så lurerne blev hen-
tet frem og der blev truttet på livet løs, ind-
til en sund og naturlig tørst meldte sig. Gamle
spejdere mente forøvrigt, at kunne genkende
Holger Hansen (tidl. spejder i Augustenborg)
under en af brandværnskasketterne.

Ved 5-tiden var de sidste gæster gået og vi gik
nu igang med vores egen jubilæumsfest, som skul-
le løbe af stables klokken 18. Til dette formål
var der rejst et stort telt ved siden af nausten
med plads til de ca. 100 mennesker vi blev. „Die
Wundermaschine“ blev afmonteret og sammen med
borde og stole, sat op i teltet. Da maden og
gæsterne var ankommet, og **ALLAN** + hans veninde
havde givet et nummer i teltnedbrydning, satte
vi os til bords.

Jeg havde fået det hverv, at forsøge at overdøve
de 100 mennesker i form af praktiske oplysninger
etc. og på et tidspunkt så det da også ud til,
at alle havde fået mad og drikke. Der blev holdt
taler, ligesom vi sang Edith's hymne fra **SEBBE'S**
10 års jubilæum. Ved samme lejlighed blev en
ældre herre med fipskæg, lydende navnet Chresten
Lassen, udnævnt til æresmedlem af Skibslaug
SEBBE ALS - et stort og velfortjent **TILYKKE**.

Efter maden, talerne og kaffen var fordøjet, gik vi til de frastødende lokaler (nausten), hvor der i mellemtiden var gjort klar med levende musik og dans. Og var der ikke gang i den, så blev der det. Der blev danset til den store guldmedalje og denne gang var det ikke kun Torben, som fik sved på panden.

Ulrik tabte, omend ikke brillerne, så overblikket over „die Wundermaschine“ og måtte have assistance af Mugge - om hvem onde tunger påstår, han havde en indbringende ekstrasfortjeneste, ved at sælge slatter til Frederikssundsvikingerne. På et tidspunkt påtog formanden sig det store ansvar, at sælge billetter ved indgangen, samt holde brandvagt og deltog først i festen igen, da omgangsklokken lød.

Efterhånden som natten skred frem og det blev sværere at gå, for slet ikke at tale om at danse, gik flere og flere hjem, eller over sukkenes bro (bro mellem naust og teltlejr) og til deres respektive sovepladser. Tilsidst fik festen da også sin naturlige afslutning for alle - også for Palle.

Dagen derpå kan bedst citeres således: „Blau ist kein Farbe, sondern ein Zustand.“ Men alligevel kom vi da op og langsomt startende begyndte vi på oprydningen efter festen. Pludselig opdagede vi, at Jesper manglede. Han lå åbenbart og sov i sit telt endnu. Ved en lynhurtig standret blev det

bestemt, han skulle kanøfles på følgende måde. Vi listede alle afsted op til hans telt. To mand var klar med brandsprøjten, to var klar ved telt-døren, tre parate med fotografiapparater, resten parate til at grine. ---- OGSÅ var han taget tidligt afsted og teltet gabende tomt ---- BIG NOSES med både violiner og englesang til os alle.

Ovenpå dette antiklimax, besluttede vi os for at bryde lejren endeligt op. Det sidste blev pakket ned, skibene sejlet ind til havnen, og de sørgelige rester af besætningerne, spredte sig i de små hjem over det ganske land.

Tilbage er, et levedygtigt skibslaug med masser af fremtid + mindet om en god jubilæumsfest, hvor det var dejligt at se Preben Tang og Jens Kristensen og andre skibslaugmedlemmer fra dengang farfar var ung --- Tak til alle for en god fest.

Peter Svendsen

Mulle blandt venner

HVEM ER HVEM I SKIBSLAGENE ?

Vi har et stadig tilbagevendende problem - hvem er hvem i de forskellige skibslag?

I den senere tid er kontakterne mellem de forskellige skibslag blevet betydelig bedre end det tidligere var tilfældet. Der har været mange kontakter i forbindelse med ture, vort jubilæum sammen med IMME AROS mv. og det er set fra vores side en meget positiv udvikling som vi ønsker at bygge videre på. Vi har også en enkelt eller to adresser fra de forskellige skibslag, men mangler bla. telefonnumre. Vi er sikre på at det ikke blot er et problem hos os og vil derfor gerne prøve at få gjort noget ved dette.

Det vi vil bede jer om, skibslagsvenner fra de andre skibslag, send en liste med navne og adresser samt telefonnumre på min. 2 personer helst hele bestyrelsen. Hvis i vil gøre det vil vi sammensætte en liste over alle skibene og sende den til jer.

Vi håber i er positive overfor den tanke idet vi helt sikkert vil få brug for kontakter vedr. arrangementer i fremtiden.

Addresserne bedes sendt ti undertegnede der vil tage sig af koordineringen.

Med skibslagshilsen
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176

EN DEFINITION PÅ EN VIKING

En viking er en der :

- ikke er som alle andre
- godt kan lide fest
- falder i vandet med jævne mellemrum
- ikke kan finde teltet og vågner våd op om morgenen
- har et godt humør
- bliver ved trods modgang
- kan lide godt samvær
- kan lide at sejle
- kan lide at arbejde
- kan lide pigesjov/drengesjov
- har masser af energi
- godt kan lide eventyr

En viking er en herlig en.

Steen

MÅGEØEN SEBBE.

I juni måned var jeg leder på en rotur til Nausten med en efterskole og ved den lejlighed fik vi anbragt råen og sejlet på sin rette plads, hvor den også gør skibet flottere at se på.

Nogle dage efter måtte jeg konstatere, at råen med sejl var blevet taget ned igen og lå og tog pladsen op for eventuelle roere.

Da jeg spurgte et bestyrelsesmedlem hvorfor rå og sejl ikke mere var anbragt på masten fik jeg faktisk ikke noget rigtig svar.

Os der kommer næsten daglig på havnen har sammen med turister kunnet nyde synet af det rige fugleliv på et overbeskidt skib.

Vi har i hele Sebbes levetid haft problemer med mågelort men det har dog altid kun været på løftingen for og agter, det skal forstås på den måde at på rælingen hvorover der hang noget tovværk både for og agter havde mågerne sjældent lyst til at sætte sig.

Da Edith og jeg i sin tid købte Sorte Sara havde skibet ingen mast og som følge deraf ingen tovværk og skibet havde en fast koloni af måger, da skibet jo lå yderst ved bådebroen. Da Sorte Sara fik en mast og dermed masser af tovværk så kom der yderst sjældent en måge og satte sig på skibet.

I dag er Sebbe overbeskidt overalt, rælingen, tofter, tovværk, rå og sejl er møjet til så man ikke kan undgå at blive svinet til før skibet er gjort rent. Sådan har vi aldrig haft det før.

Jeg håber at bestyrelsen er i stand til at løse dette problem.

Carl Otto

KØLSVINET

I har måske undret jer over at der er gået en rum tid siden sidste KØLSVIN. Det skyldes at alle redaktionens medlemmer har haft meget travlt. Både med SEBBE og med vort daglige arbejde. Derfor er det glædeligt at vi i dette nummer har 2 indlæg.

Peter

MÅGEØEN SEBBE 2. DEL

Bestyrelsen er klar over problemet med at Sebbe er ved at blive en konkurrent til Katholm som det sted der er flest måger i fjorden.

Ud over at hejse råen/sejlet op er der kommet op til flere forslag til at holde "gæsterne" væk fra forskellige sider på havnen.

At råen/sejlet i flere tilfælde ikke er hejst op skyldes travlhed i forbindelse med arrangementer og på det sidste at masten har fået en tværgående revne.

Endeligt svar til Carl Otto og mere om masten i næste KØLSVIN.

Peter

OPHALING-OPHALING-OPHALING-OPHALING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ophalingen af SEBBE er fastsat til:

LØRDAG DEN 21. OKTOBER KL 10.00

start fra havnen. Reservedag, hvis dårligt vejr, er lørdag den 28.

Inden er der forberedelse på Nausten. Der bliver indkaldt pr telefon.

Peter

Vikingskibsseminar

Det ser nu ud til at SEBBE skal stå for Vikingskibsseminaret i 1990. Det drejer sig om et møde mellem samtlige vikingskibe i Danmark. Vi regner med at det bliver 9 til 11 februar på Nordborg Slot.

Mere i næste KØLSVIN.

Peter

Bestyrelsen

Peter Remontius Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
tlf: 74471078

formand

Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
tlf: 74463176

næstformand

Ivan Lorenzen
Fjordparken 13
6440 Augustenborg
tlf: 74472263

sekretær

Ulrik Grau
Stavensbølgade 19
6440 Augustenborg
tlf: 74472585

kasserer

Torben Heidtmann
Kløvermarken 89
6440 Augustenborg
tlt: 74742378

materialeforv.

Palle Jacobsen
Voldgade 17 1.
6400 Sønderborg
tlf: nej

Erik Jørgensen
Løngang 22 3.
6400 Sønderborg
tlf: 74432716