

KØLSVINET



Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg

NOV
83

REDAKTIONEN

Det er jo ikke altid man er lige aktiv, når man er på nausten, og der skal da naturligvis også være tid til pauser ind imellem. Men det kan jo være svært at acceptere, som nu ved forberedelserne til ophaling af skibene, at man står og arbejder, mens andre holder fri, fordi der nu tilfældigvis ikke er skovle nok.

Jeg opsnappede følgende (skovlende medlem til ikke-skovlende medlem):

- Skal vi have suppe bagefter?
- Suppe? Nej - hvorfor det?
- Det troede jeg bare, siden du står med "gulerødderne" i lommen.

Aktivitetsskalendareren byder som sædvanlig på flere forskellige arrangementer, hvor der er mulighed for at få "gulerødderne" op af lommen.

Derfor: Mød op!

Eller som Ekse ville have udtrykt det: Tag et "initiativ", kom over på nausten og få noget "terapi".

NYE MEDLEMMER

Steen A. Nielsen og Henning H. Madsen er optaget i skibslaget pr. 6/11-83.

Velkommen!

VINTERAKTIVITETER

Sæsonen 1984 starter med en række små kurser/kortfattet gennemgang af de forskellige ting, der skal til, for at sejle et skib. Kursusaftenerne afholdes i lige ugenumre om mandagen kl. 19.30 i Spejderhytten, Søndergade 5 i Augustenborg. Vintersæsonen afsluttes med en filmaften lørdag den 10. marts kl. 19.00 samme sted.

Mandag den 9. januar vil Jørgen Sandholt fortælle om søvejsregler, herunder vigeregler, skibsslys, signalfigurer, lydsignaler og farvandsafmærkning.

Mandag den 23. januar fortæller Cedde om navigation, herunder brug af kompas, adrift, søkort m.v.

Mandag den 6. februar vil Carl Otto fortælle om skibets dele, herunder benævnelserne på skroget, riggen og sejlet, og om hvordan man sejler med de forskellige kommandoer.

Mandag den 20. februar fortæller Finn Lassen om tovværk, herunder gennemgang af riggen samt splejsning af knob. Og vi skal prøve lidt i praksis.

Tag selv kaffe eller te med og evt. papir og blyant til notater.

Vel mødt.

Lørdag den 10. marts kl. 19.00 bliver der vist forskellige film om Sebbe og dennes historie. Program

over hvilke film der vil blive vist udsendes senere. Forårsaktiviteterne starter samme dag på nausten kl. 13.00.

Men der vil stadig være en del at lave på nausten inden den tid. Den 19. november skal Sebbe renses og støvsuges indvendig, og vi skal have fjernet de sidste rester af broen, samt have savet brænde til vinteren m.m.

Lørdag den 17. december skal vi have ordnet de sidste ting, vi mangler i vinterklargøringen inden der er julehygge fra kl. 14.30.

INDLÆG

OPHALERFEST

Det havde vi ikke lørdag d. 22. oktober, da både Sebbe Als og Ottar Als kom på deres vinterplads på rekordtid og med rekord antal skibslagsmedlemmer, der var mødt frem i det dejlige efterårsvejr. Det var en fornøjelse at se så mange nye medlemmer, der med godt humør sled og slæbte for at få skibene på land og få dem rengjort.

Det tegner godt for den kommende vintersæson, hvor bestyrelsen vil prøve på at friste med nogle aktiviteter der både kan gavne og fornøje.

Carl Otto

EL

Vi er nu næsten færdige med vores nye elinstallation. De sidste armaturer er ved at blive kontrolleret, og de sidste ledninger ved at blive trukket. Alt skulle være færdigt ved juleafslutningen.

Cedde

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 29. december kl. 19.00 i Spejderhytten, Søndergade 5 i Augustenborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Forelæggelse af driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår.
4. Budget for det følgende år.
5. Fastsættelse af kontingent og leje. Forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse til 100 kr. for aktive og 50 kr. for aspiranter.
6. Valg af medlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen.

Efter tur afgår Carl Otto Larsen
Steen Weile
Peter R. Møller
Susan Christensen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1 december. Forslag sendes til

Carl Otto Larsen eller Peter R. Møller
Storegade 25 Parkgade 8
6440 Augustenborg 6440 Augustenborg

Dagsorden og indkomne forslag udsendes senest 14. december til samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Alle er velkomne, dog har kun medlemmer stemmeret.



DEADLINE NÆSTE KØLSVIN 9 JANUAR



AKTIVITETSKALENDER

Lørdag 19/11 kl. 13.00 naust vinterklargøring

Lørdag 17/12 - 13.00 - julehygge efter kl. 14.30

Torsdag 29/12 - 19.00 spejd. generalforsamling

1984

Mandag 9/1 - 19.30 spejd. søvejsregler

Mandag 23/1 - 19.30 - navigation

Mandag 6/2 - 19.30 - skibets dele

Mandag 20/2 - 19.30 - tovværk

Lørdag 10/3 - 13.00 naust forårsklargøring

Lørdag 10/3 - 19.00 spejd. filmaften

GAVEIDE!

SEBBE ALS SANGBOGEN

Det er snart juleaften og vi skal til at tænke på julegaverne. Vi har i skibslaget alle tiders julegaveide nemlig vores sangbog og bestyrelsen kan i år tilbyde sangbogen til en meget lav pris. Restoplaget bliver nemlig solgt ud til kun kr. 60,-.

Men sangbogen skal bestilles, da vi kun har et begrænset lager, derfor ring til et bestyrelsesmedlem og bestil i god tid.

Bestyrelsen

DIV.

VEDTÆGTER

Vedtægter er denne gang vedlagt. Gem dem til evt. senere brug.

REPARATIONER M.M.

Hermed bringes en kort oversigt over, hvad der skal gøres ved skibe og naust udover den sædvanlige vedligeholdelse og maling i foråret '84.

Sebbe skal bl.a. have skiftet ca. 100 nagler. Nye vanter til riggen samt enkelte nye toftestøtter er andre ting, vi skal koncentrere os om, og ligeledes er der rorvorten, som skal repareres.

Til Ottar skal der laves lænsepumpe og fenderliste på bagbord side.

Nausten skal have tyverisikret vinduet, samt fjernet alger udvendig på træværket.

ADRESSEÆNDRING IGEN

Fik du ikke Kølsvin sidste gang, er det fordi du ikke har meldt adresseændring til redaktionen.

Følgende havde ikke oplyst deres nye adresse ved udsendelse af sidste Kølsvin:

Bo T. Jensen, Kim Bartelt, Inge Dorte Larsen, Jørgen Plett, Randi Mortensen, Ulla Micheelsen, Birgitte Frieboe Larsen.

Kun indkaldelser til generalforsamling eftersendes.

Redaktionens adresse: Lene Jørgensen
Stavensbølgade 64
6440 Augustenborg

INDLÆG

EN UGESTID I OTTAR

Klukkende småbølger er med til at gøre dagene til en ren fornøjelse. Der har ganske enkelt ikke været en sky på himlen i de to dage vi nu har været undervejs.

Af ren og skær indgroet mistro til vejrgudernes luner slog vi den første lune aften vort telt op, da vi lagde til ved Arnkild. At slå telt op er vi foreløbig holdt op med. I nat da vi sov ved Trillen (Høruphav) lå vi alle 4 på stranden, blot i vore soveposer og med den stjernebetrukne mørkeblå himmel som oversejl. - Som vor første nat var alt ganske tyst, - og dog ... Fuglene i den lille sø på Trillen gav lyde fra sig den ganske nat. Det var just ikke skønsang der lød i natteseranaden. Mest af alt egentlig som et par smågrise i hungersnød. (Vi fandt ikke rigtig ud af hvilken slags fugle det var). Da vi missende med øjnene mod solen, vågnede

onsdag morgen, kunne vi orme os lige ud af sovepoderne ned i det klareste vand - morgendukkert på sengekanten. Vi tog fra Trillen så tidligt, som et sommerferietempo nu tillader.

I et sådant sommervejr sejler man(d) ikke blot forbi badeanstalten ved Sønderborg uden overvejelser ... Vi tog nogle af konsekvenserne og sejlede mod stranden ved "Den Gule", og smed anker. Karsten og Morten skulle aldrig være gået efter øl. For netop, som de kom tilbage, så Karsten sin gamle ven, Søren, som her i sommerugerne var ølkuskemedhjælper. Vi købte et par favnfulde øller, yderligere, da vi nu havde chancen for et billigt parti.

Morgenen, denne vor sidste på turen, er diset og vinden svag. Den vind der er, går imod os. Vi skal ikke ret langt idag, - heldigvis? Jeg tror vi alle har svært ved at lodde vore egne følelser overfor disse evindelige kryds. Selvfølgelig er det helt fint at sejle i en så gammel skibsmodel som Ottar - romantisk, mandigt og alt muligt. Mit problem i denne forbindelse er blot at jeg behøver mere end een uge til at nedskrue mine optimalitetskrav. Krav som i sejllads-sammenhænge bl.a. går ud på hurtige og tæt til vinden effektive kryds.

Kun den første nat har vi sovet i telt - de følgende under åben himmel. I årevis har jeg ikke drømt så meget som i disse nætter - knap har jeg gennemlevet den ene handlingsmættede scene før jeg har været midt i den næste. Karsten fortalte til både Søren, Morten og mig, at et øfolk, et eller andet sted i Indonesien, opfattede dere drømme som den primære virkelighed, og vågentilstanden som mindre væsentlig. Den virkelighed, jeg oplever i disse dage, skal der fantastiske drømme til for at hamle op med.

Om et par timer er vi inde, efter dage med sol og hav og vind og skib. Dage som jeg ville unde alle mennesker på jorden at kunne opleve.

Esben S.