

KØLSVINET



SEP

Skibslaget Sebbe Als 83
Augustenborg

REDAKTIONEN

Sommerferien er forbi, og nogen er begyndt på et nyt arbejde, en videregående uddannelse, er blevet gift eller forlovet, er blevet træt af udsigten eller naboerne, har en hund, som har bidt postbudet eller har af en anden grund valgt at skifte bopæl.

Hvis du vil være sikker på stadig at få tilsendt Kølsvin efter at du er flyttet, er det vigtigt, at du så hurtigt så muligt sender en skriftlig meddelelse om ny adresse samt evt. dato for flytning til

Lene Jørgensen
Stavensbølgade 64
6440 Augustenborg



Indlæg til næste Kølsvin skal være redaktionen i hænde senest den 1. november.



VENEZIA TUR

40 personer havde meldt sig til Veneziaturen og kun 21 kunne deltage. For første gang måtte bestyrelsen udvælge mandskab.

Først blev ikke-medlemmer sorteret fra, samt medlemmer, som slet ikke kom i betragtning. Så gik vi 2 år tilbage i timebogen, gav en smule anciennitet og eventuel aspiranttid blev trukket fra. Derefter vurderede vi hvem, der var sikre deltagere. Da der til sidst ikke kunne opnås fuld enighed, blev der foretaget lodtrækning.

Men som de fleste ved blev turen aflyst den 30/7 grundet økonomiske vanskeligheder fra en af sponserne.

Tanken om at komme til Venezia er dog ikke droppet helt endnu, da Venezia by er interesseret i at vi kommer. Tidspunktet ligger fast, nemlig den første weekend i september, hvor der hvert år er regatta på Canal Grande. Dog vil vi, hvis chance byder sig igen, forsøge at få nogle flere dage dernede til rådighed, da vi nu endelig er der.

En ny tur vil ligeledes kræve en ny udvælgelse af mandskab. Så I har måske alle en chance mere.



NYT MEDLEM

Lars Petersen er optaget i Skibslaget pr. 20/6 - 83.

Velkommen!

Næste optagelse finder sted sidst i november.

NYE STYRMÆND?

Det er nu I skal melde jer til kursus i bådfører-certifikat. Hvis det ikke allerede er for sent? Prøv at kontakte din lokale aftenskole.

Der bliver ingen kursus i forbindelse med Augustenborg Bådelaug som tidligere år.

Da det er ved at blive en dyr fornøjelse at deltage i kurset, har bestyrelsen besluttet at give tilskud til beståede deltagere i vinteren 83/84 på 100 kr. mod forevisning af certifikat og kvittering fra kurset.

Et kursus koster ca. 600 kr. incl. materialer og gebyr og består af 60 undervisningstimer.

God fornøjelse.

EL&DRÆN

Vi har i sidste uge fået gravet et nyt elkabet ned fra Dau og til nausten. Så nu skulle vi være over problemet med for lav spænding på strømmen, samt at skulle rulle kabel ud og ind ca. 10 gange årligt.

Nedgravningen foregik ved hjælp af rendegraver. Mens vi havde denne maskine nede ved nausten fik vi lagt et drænrør ned uden om nausten, begyndende ca. 4 meter s.ø. for opholdsrummet og ned gennem området mellem bulhuset og nausten. Det skulle kunne tage det vand, vi hvert forår har indvendig i nausten.



AKTIVITETSKALENDER

Lørdag	24/9	kl. 13.00	naust	Færdiggøring af dræn + elkabel, div. småting i naust + opholdsrum ny isolering
-	8/10	- 13.00	-	
-	22/10	- 13.00	havn	Opt. af Sebbe + Ottar
-	5/11	- 13.00	naust	Rengøring af Sebbe + Ottar
-	19/11	- 13.00	-	Vinterklargøring
-	17/12	- 13.00	-	-

Torsdag 29/12 Generalforsamling

EFTERÅRET 83

Vi starter med aktiviteterne lørdag den 24/9 kl. 13.00 og fortsætter herefter hveranden lørdag indtil den 19/11. Vi regner med at holde fyraften omkring kl. 16.00 eller 17.00.

Inden Sebbe skal op, skal vi have lavet nogle ting i nausten og opholdsrummet, som er meget nemmere at lave, mens Sebbe endnu er i vandet.

Isolationsmaterialet over opholdsrummet skal fjernes og vi skal have gjort hovedrent i opholdsrummet.

Desuden skal det sidste stykke af elkablet graves ned ved nausten, og vi skal have færdigplaneret efter opgravning til drænrøret.

Hvis nogen skulle få lyst til at tilbringe en arbejdsweekend på nausten, vil det passe bedst i forbindelse med ophalingen den 22. oktober.

Interesserede bedes kontakte Cedde på telefon 47 25 06, som så vil sørge for, at der bliver skaffet arbejde.

Hvis der er meget lavvande i weekenden 22/23 oktober, udsættes ophalingen til den følgende weekend.

TIMEBOGEN

Alle skal huske at skrive sig i timebogen, både medlemmer og aspiranter, idet det er det eneste bestyrelsen konkret kan bruge ved udvælgelse af mandskab til overbelagte ture.

Husk tydeligt navn, så det ikke kan misforstås.

SOMMERTOGET

Sommertogtet i år startede den 16. juli om formiddagen fra Augustenborg. Det havde været svært, at få tilslutning til første uge og der var derfor et par gæster ombord. Mange havde ikke fulgt bestyrelsens opfordring til at betale depositum rettidigt, og de deraf følgende problemer beskæftiger skipperen Ekse og bestyrelsen sig med endnu.

Turen gik syd om Als til det sydfynske øhav op til Lohals på Langeland. Derfra tog man tilbage til Svendborg, hvor der blev skiftet mandskab. Turen gik så videre til Hejlsminde i den nordlige del af Lillebælt. Så gik turen hjem via Lyø og Mommark til Augustenborg, hvor man ankom den 31. juli.

DIV.

Nye årer

Vi har nu fået et nyt sæt årer. En ny åre koster ca. 500 kr. Det vil sige, at Sebbe er lastet med årer til en værdi af 12000 kr.

Tænk på det næste gang du glemmer at tage åren ud af århullet, taber eller smider rundt med den.

NYT REGLEMENT

Bestyrelsen er stadig ikke færdig med det nye reglement. Men det kommer. Reglementet skal ikke godkendes af generalforsamlingen som vedtægter, men fremsendes af bestyrelsen.

INDLÆG

SEBBE

En af mine venner kom for nogen tid siden med en lille bog, som han havde fundet og købt i en antikvarboghandel i en sidegade i København.

Han kunne ikke lade være med at købe bogen fordi den hed "Sebbe" og den handler om et lille samfund i den tidligste vikingetid.

Den handler om deres daglige liv ved fjorden om deres kampe mod fjender, deres gudetro, deres sammenhold eller mangel på samme indtil der voksede en ny og god høvding op, der forstod at sammensvejsede det lille samfund. Hans navn var Sebbe.

Jeg lægger bogen over i Nausten, så I kan kigge i den i løbet af vinteren.

Carl Otto

KLOKKESTENEN PÅ LYØ

Gennem de sidste 14 år har Sebbe Als jævnligt gjort ophold på denne meget smukke ø, og vi har alle vandret rundt mellem de gamle huse og kikket på de mange ænder i byens gadekær. På et eller andet tidspunkt er vi jo ganske naturligt kommet til byens kro.

Lige ved kroen er der et skilt med teksten Klokkestenen, mange har sikkert undret sig over hvad det var for en sten men har ikke undersøgt det nærmere.

I juli var Edith og jeg på Lyø med "Sorte Sara" og vel oppe på kroen tog nysgerrigheden overhånd og vi travede afsted, på vejen var vi også ved Lyø mølle, som vi selvfølgelig måtte op i for at beundre udsigten til Als.

Vi fandt Klokkestenen, som viste sig at være en mellem 3-4000 år gammel "kæmpehøj", hvor selve stenene var gravet fri for jorden. Overliggeren var en kæmpe stor sten og i den var lavet 3 frugtbarhedssymboler i form af 3 runde fordybninger.

Med en håndstor sten slog vi i frugtbarhedssymbolerne og der lød da 3 forskellige toner som fra en klokke. Det var en stor oplevelse så vi vil meget varmt anbefale jer at gå den lille tur til klokkestenen næste gang I kommer med Sebbe Als til Lyø.

Edith og Carl Otto

AFTENSEJLADS '83

Det har knebet lidt med tilslutningen til aften-sejladserne om torsdagen i år.

For at rette op på dette vil jeg gerne høre om nye ideer med hensyn til disse arrangementer, så det kan blive noget bedre næste år.

Cedde

VENEZIA TUR

LA RINASCITA



1940
L. 172

“WE NEED
YOU”



Vi mangler nye medlemmer, tag
dine kammerater med.

