

KØLSVINET



Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg

nov.
1978





Jubilæum

Der er af bestyrelsen nedsat følgende udvalg.

Palle Fløe

Jesper Christensen

Søren Friboe

Erik Jørgensen

Peter Remontius Møller

Dette udvalg vil til generalforsamlingen kunne præsentere et oplæg, som den endelige festkommite skal arbejde ud fra.

Aktiviteter

Så skal der igen til at ske noget.

Vi har planlagt følgende (hveranden lørdag fra kl.ca.13. til ca.16-17.

Der vil blive arbejdet

4/11 - 18/11 - 2/12 -16/12

Man mødes på Nausten, men der vil også blive arbejdet på Glasergården med oprydning etc.

Ellers er planen at vi først skal have ryddet op på og ved Nausten.Derefter skal Ottar tages op på land og gøres færdig.En gang i løbet af december, afhængig af vejret, tager vi så Sebbe på land og stater på hende.

SANGBOG ??

RED.

Så gik der en lang og dårlig sommer.

Ikke dårlig kun fordi I har måttet undvære KØLSVINET, men på grund af den forholdsvis dårlige sejlsæson, det har været i år.

Tilbage har vi dog nogle skønne minder fra 12 forvildede amerikanske dage i Augustenborg og nærmere og fjernere omegn.

For at mindes det vil I i dette nummer finde en del fotos derfra. (Også hvor Haderslev og Århus har plads.)

Peter

smånoter

-Vi kan atter byde et nyt medlem velkommen. Det er Jørgen Plett, der har ydet det fornødne.

-Kell Hach er siden sidst blevet gift. Det var midt i den tørre sommervarme!

-USA-gæsterne. Det lykkedes os på grund af vor gode kasserer, Søren, at komme gennem besøget med et nogenlunde overskud.

-Sebbes rorpind blev stjålet i sommerferien. Der er nu fremstillet en ny.

-HUSK! Til de skyldige er der vedlagt et girokort til brug for manglende kontingent.

→ *se her!*

Til USA i 79?

Fra flere sider har vi fra vore gæster hørt om, at der vil blive forsøgt arrangeret ophold for en mindre gruppe fra "Sebbe Als" i sommeren '79.

Der foreligger ikke noget konkret, men vi håber, at vi ved noget mere til næste nummer (udkommer ca. 1/12) eller i hvert fald til generalforsamlingen.



besøg fra USA!

Efter månedlange forberedelser kunne vi den 27. juli afhente 28 Clearwaterfolk i Hamborgs lufthavn og kørte derefter i bus til Augustenborg, hvor de fleste blev indkvarteret på posthuset.

De daglige måltider blev indtaget i Spejderhytten, hvor skibslagsmedlemmer stod for tilberedningen af maden.

Vi havde lagt et program for vores gæster, bl.a. var der sejlads med Sebbe og Ottar den første lørdag og søndag. Her var vi meget heldige med vejret.

For resten var der officiel modtagelse på Augustenborg Rådhus, hvor Arthur Jespersen holdt en fin tale.

En udflugt til København løb over to dage og blev ledet af Åse, der havde sørget for overnatningssted. På hjemturen var der ophold i Roskilde med besøg i Vikingeskibshallen.

Turen til Ribe var meget vellykket, og den endte i Ny Hedeby, hvor der blev serveret spidstegt lam og hybenvin. (Den var god.)

Der var blevet tryllet cykler frem til alle, så der blev en dag til en cykeltur til gårdejer Simonsen i Miang, hvor man fik et moderne dansk landbrug at se.

Fra den 3. august var der Home Hospitality, og det tør siges, at vores gæster fik oplevet dansk gæstfrihed. Og det vides, at der blev knyttet mange venskabsbånd over Atlanten.

Den 5. august var alle gæster og værtsfolk inviteret til en filmsaften på Slotshotellet, og næste dag, søndag, var Augustenborg Sejlkлубs medlemmer værter ved en hel-dagstur til vands med frokost i det grønne ved Sotrupskov.

Den sidste bustur gik til Nordals med besøg på Danfoss og hos Carlo i Holm og sluttede på Færgetroen i Fynshav hvor værten havde inviteret os på en dejlig middag.

Den sidste aften blev vi inviteret til party af amerikanerne i Spejderhytten, hvor der blev holdt taler og sunget hele aftenen til langt ud på natten, ja, der var nogen, der slet ikke kom i seng den nat, for klokken 5 den 9. august slog afskedens time, og ledsaget af nogle skibslagsfolk rullede bussen til Hamborg.

En stor opgave var fuldført, og det havde ikke været muligt uden hjælp fra mange skibslagsmedlemmer, der på den ene eller anden måde sprang til og hjalp. Der skal ikke her fremhæves nogen navne, for alle, der på nogen måde havde mulighed for at give et nap med, mødte op. Rent økonomisk har besøget ikke været nogen belastning for skibslagets kassebeholdning, da bestyrelsen har skaffet midler fra flere forskellige sider.

Til slut en varm tak til alle, der har hjulpet med arbejde eller penge.

Carl Otto