

Vikingetidende nr. 9.

Klædedragten.

Om mandsdragten fra vikingetiden er vi desværre meget beskedent underrette, da materialerne til disse dragter jo er meget let forgængelige, men man har indhentet en del oplysninger fra offerfund i sønderjydske syslesvigske moder.

Et af de mest betydelige offerfund er fra Thorsbjerg i Angel. Det indeholdt bl.a. en trøje med ærmer og 2 par bukser, bukserne her var næsten syet som en moderne kravledragt for småbørn, men det kunne også være knælange bukser, bukserne sluttede meget tæt til benene, faktisk mere stramme end nutidens mest moderne benklæder.

Af trøjer kendes bl.a. en ærmløs trøje fra Obenaltendorf, den består kun af et enkelt tøjstykke ca. 189 cm. langt og 99 cm. bredt. længden danner vidden i trøjen og bredden giver højden. Den lodret samlende søm falder i den ene side med åbning foroven til arm og udskåret snit i modsatte side. I skuldersonnens midte er en slids ladet åben som halshul. Trøjen fra Thorsbjerg har lange ærmer, består af 4 dele, for-og bagstykke samt de 2 ærmer. Ærmegabene er påfaldende snævre kun ca. 30 cm. Trøjerne er helt uden snit, lige op og ned, kan bedst sammenlignes med en busseronne eller skjorte uden knapper.

Kappen er det tredje men måske vigtigste klædningsstykke, det var et stort stykke stof, 180 cm. bredt og 300 cm langt. Dette hænges over skulderen og foran den højre skulder sammenholdt af et spænde af en eller anden slags. Dette gjorde, at man kunne slynge kappen om på ryggen, så begge arme var fri, når armene skulle bruges. At kappen har været så stor, må være et bevis på, at dragten også har været brugt som sovetæppe.

Alle klædningsstykker var vævet af uld og er for det meste i lidt triste brunlige, grålige og hvide farver, altså de naturlige farver fra ulden. Men man har dog kunnet farve, for man har haft de forskellige naturfarver f.eks. indigoblå og okker.

At vikingerne sikkert på deres togter til det sydlige udland har gjort bekendtskab med silke og andre stoffer er vist uden tvivl, ellers har det været nogle sølle røvere, hvis de ikke har bragt udenlandske stoffer med hjem og brugt dem selv.

Med hensyn til de dragter, som vi helst skulle bære, så er der store muligheder, hvis man går pulterkammeret igennem, det skulle være mærkeligt, om der ikke skulle ligge en gammel frakke, kjole eller gardinstof som kunne anvendes til trøje og benklæder.

Med hensyn til slaget, så er det måske noget vanskeligere, men et gammelt sengetæppe eller lignende kan bruges pyntet med en kulørt bort eller frynser.

Ved spørgetimen fredag d. 27. juni i spejderhytten vil der blive fremvist nogle færdige dragter.



trøje



bukser