

Kølsvinet

Skibslaget Sebbe Als

Augustenborg

Nr. 2. November 2009

*Fantastisk solnedgang
ved optagningen af
Sebbe*

www.sebbeals.dk

Formandens hjørne

2009 har været et begivenhedsrigt år, både på godt og ondt. Det gjorde ondt, da vi fik meddelelsen om Per Rosenbergs død. Vi fik lov til, at ære og mindes Per derved, at familien havde besluttet at Pers aske skulle nedsænkes i Augustenborg fjord. Næsten 30 mennesker var mødt op og sejlede med ud på fjorden, hvor Pers aske blev sænket. En stor og medrivende højtidelighed, ledet af Viggo Jonassen.

Romregattaen måtte aflyses, idet vores skipper, samme Viggo Jonassen, havde brækket en håndrod, og var ude af stand til at lede sejladsen.

Den helt store begivenhed i 2009, var Sebbes 40 Års jubilæum. En dejlig solbeskinnet lørdag d. 19 juni. Blev Sebbe fejret ved en stor fest. Udvalgte VIP samledes på dæmningen og sejlede Sebbe ud til Nausten, hvor en stor skare tog imod. Det var en speciel stor glæde at skibets "gudmor" Bitten Clausen også var mødt op og efterfølgende, kunne fortælle om skibet søsætning i 1969.

Også sejlklubben og roklubben beærede os med deres besøg.

Tak for deltagelsen og de mange gaver, det gav nye kræfter til at fortsætte arbejdet med Sebbe.

Også sommertogten blev afviklet i juli, med stor deltagelse. Det var en stor glæde at flere af vore udenlandske medlemmer deltog. En stor tak til Conny Rick og Erik Jørgensen.

Efter 40 års slidtage skal Sebbe nu gennemgå en meget stor renovation. Alle bundplanker (under vandlinien) skal udskiftes. I erkendelse af, at dette ikke kan udføres som frivilligt ulønnet arbejde, har vi indledt et samarbejde med bådebygger Niels Tranekjer Hymøller fra Asserballeskov, om at udføre arbejdet. Niels har udarbejdet en handlingsplan over arbejdets karakter og omkostningerne derved. Og vi kan samtidig røbe, at omkostningerne løber op i nærheden af 700.000,- kr. Ud fra en betragtning om, at Sebbe er en så stor kulturel institution og vigtig aktivitet, har bestyrelsen besluttet at renoveringen skal gennemføres. Pengene skal skaffes. "Hvis nogen har en pose penge liggende er vi meget villige til at modtage disse" Mere om projektet ved den kommende generalforsamling lørdag d. 16. januar 2010.

Afhængig af, om- og hvornår vi har pengene til renoveringen, ved vi ikke hvordan næste års planlægning ser ud, men vi vil bestræbe os på, at informere medlemmerne. Set i lyset af ovenstående er det også vigtigt, at vi får tilgang af nye medlemmer, derfor en opfordring til alle om at prøve at skaffe sådanne. Oplysninger om dette kan ses på SEBBES hjemmeside.

Knud Nicolai Møller
formand

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne lørdag den 16. januar 2010 kl. 16.00 i Sejlklubbens hus på Augustenborg havn (samme sted som de sidste år).

Der vil blive afholdt skibslagsmøde kl. 15.00 samme sted.

Forslag til generalforsamlingen sendes til bestyrelsen senest 15. December.

Skibslaget vil efter generalforsamlingen være vært med et måltid mad - drikkevarer for egen regning.

Husk at møde op til generalforsamling hvis du vil have indflydelse på skibslagets fremtid - det er her den afgøres!

Af hensyn til spisning bedes du tilmelde dig ved:

Conny tlf. 28772892 E-mail: rickconni@hotmail.com

Hilsen

Bestyrelsen

Aktivitetsplan

2009

Arbejdsweekend (nausten)

- 5. december** Oprydning, klargøring af værktøj etc.
Om eftermiddagen er der gløg og æbleskiver.
Tilmelding til Conni af hensyn til indkøb!
Tlf: 28772892 E-mail: rickconni@hotmail.com
Ansvarlig Kim Christensen

- 6. december** Besnøring af årer etc.
Ansvarlig Kim Christensen

2010

Generalforsamling og arbejdsweekend (Nausten)

- 16. januar** Arbejde i henhold til arbejdsplan.
Skibslagsmøde Kl. 15.00
Ordinær generalforsamling Kl. 16.00
Tilmelding til Conni af hensyn til indkøb!
Tlf: 28772892 E-mail: rickconni@hotmail.com
Ansvarlig Knud Møller

- 17. januar** Arbejde i henhold til arbejdsplan.
Ansvarlig Knud Møller

Husk! Lørdag starter vi kl. 09.00 og søndag kl.10.00

Kontingent restancer

Ved gennemgang af regnskabet har det vist sig at det stadig ikke er alle der har betalt deres kontingent for 2009. Da det sikkert skyldes en forglemmelse er der vedlagt et girokort til de pågældende. Skulle der være nogen der er i tvivl kan de kontakte kassereren.

Hilsen
Kassereren

Lidt status fra et medlem

Så skete det - sejlsæsonen er forbi og begge skibe på land - ikke mere sejlads i år, men så må vi jo lave noget andet. Et tilbageblik fortæller at der på flere fronter er sket noget. Skibene kom i vandet til rette tid og da vi nåede frem til jubilæet var der sat pyntebord på nausten og rejst en dobbet toiletbygning - noget der har været planlagt længe. Der er også blevet ryddet op udenfor og så sandelig - både bulhus og naust er blevet malet og så blev skorstenen pudset op og kalket. Jubilæet løb fint af stablen og var skibet værdigt og selv om skibene ikke fik sejlet så meget i år var der ture med begge skibene - dette kan ses af vor hjemmeside samt et lille resumé her i bladet.

Sebbe ligger nu i nausten og afventer den store tur og Ottar ligger på sin vante plads så det er rigtig fint. På nausten mangler der en gang oprydning og så er det på tide at få skærpet og klargjort vort værktøj. Der kommer en arbejdsweekend i december og en i Januar og så er de opgaver nok på plads, men der mangler noget! Hvordan holder vi kontakten og liv i skibslaget i de mørke måneder? Er der nogen der har idéer? Når jeg kigger på Aarhus folket anvender de ofte en lidt anden beklædning og noget mere vikingelike tøj end os andre - skulle vi måske bruge stilletiden til at kigge lidt på det? Plastikhjelme og knaldrødt postslag er jo ikke særlig autentisk!

Kan vi begynde at kigge lidt på planer for næste år? Romregatta for Sebbe bliver forhåbentlig ikke til noget - da skulle hun gerne være i skibsbyggernes kærlige hænder, men Ottar kan også klare den tur! En pinse sejlede vi Als rundt - hun kan andet end Augustenborg fjord! Kunne der ikke være nogen uden for bestyrelsen der havde lyst til at hjælpe med at få noget sejlads stablet på benene så skibene kommer ud - det er ikke kun bestyrelsens skibe - der er vores alles og dermed vores alles ansvar.

Og kan man ikke finde på andet kunne man jo lave en aktivitet der mandede ud i et brag af en skibslagsfest! Jeg er overbevist om at bestyrelsen - ny eller gammel - vil være taknemmelig for forslag. Er du tilfreds med skibslaget og aktiviteterne er det fint - ønsker du at være med til at gøre det bedre så kom til generalforsamlingen!

Skibslagshilsen
Steen Weile

Internet og E-mail adresser - hold dig orienteret

Sebbes hjemmeside har overtaget Kølsvinets funktion idet bladet kun udsendes 2 gange årligt. På hjemmesiden kan du orientere dig om hvad der foregår i skibslaget gennem artikler samt se hvilke aktiviteter og arrangementer der kommer. Siden bliver flittigt besøgt og de sidste 6 måneder har der været mere end 5.000 hits.

Ønsker du at få en mail som reminder til dette kan du opgive din E-mail adresse til Conni. De mail der udsendes har ikke medlemmernes adresser synlige dvs. du risikerer ikke spam.

Sebbe 40 års jubilæum 20. juni 2009

Der var lagt op til et brag af en fest. En flok medlemmer havde lagt et stort stykke

arbejde i at få ryddet op og få bygningerne malet og i det hele taget få det til at se pænt ud. Der havde også været en større planlægning med hensyn til mad og drikke og så var der blevet lavet et jubilæums Kølsvin med en DVD, indeholdende Sebbe gennem 40 år i tekst og billeder. Sidst på formiddagen stod vandet ned i stænger og



bekymringerne stod i kø - for vi skulle jo sejle! En lille flok kørte på havnen og hentede Ottar og tog en sejltur i en frisk vind. Kl. 13.00 mødtes en del af os ved dæmningen og fik Sebbe gjort klar. Det var blevet tørvejr, så det var ikke så ring' endda. Så dukkede vore VIP gæster op og omkring 13.30 stod vi fra land og roede ud til nausten. Det blev en fin lille rotur og som en gestus fra roklubben, blev vi flankeret af to roklubsbåde fra havnen og ud.



Fortsættes

Så dukkede vore VIP gæster op og omkring 13.30 stod vi fra land og roede ud til nausten. Det blev en fin lille rotur og som en gestus fra roklubben, blev vi flankeret af to roklubsbåde fra havnen og ud.

Fomanden bød velkommen og holdt en jubilæumstale og gav så ordet frit for taler. Åse Nygård var den første der tog ordet, efterfulgt af Stefan Kleinschmidt og så sandelig; det var kun positive ting de havde at sige - imponerede over at vi har kunne holde foreningen og skibende "kørende" i så mange år og så for egen kraft. Vor gudmor, Bitten Clausen, var også mødt op og holdt en tale bl.a. om søsætningen i 1969. Viggo, vor gamle bagbordssocialist, kom også med en fin tale og traditionen tro med

en masse humor. Stemningen var helt i top – afslappet og hyggelig. Ud over håndskænket fadøl var der hjemmebagt brød med pålæg og så en lille mjød til (den var biavler-produceret og rigtig god).

Der var så dømt afslappet hygge og forberedelser til aftenens fest der startede klokken 18.00. I mellemtiden var det blevet så godt vejr, at en stor gruppe havde slået sig ned på græsplænen udenfor og sang til en medbragt guitarist - ren råhygge! Så var maden klar og vi gik indenfor og bænket blev godt og vel 60 mænd og kvinder - samt nogle børn iblandt.

Efter spisningen skulle der så være musik. Edith og Johannes støvede harmonikaerne af og så fik den hele armen, musik og sang. Så fandt Anders guitaren frem igen og tju hej - så blev der atter spillet og sunget og Allan der også ville være med fandt en plastikspand og to skruetrækkere og så var der trommer med. En uhyre vellykket fest havde fundet sin afslutning - og tak sendes hermed til arrangørerne samt alle, der var medvirkende til at gøre arrangementet til den succes det blev.

Skibslagshilsner, Steen og Anders



Per Rosenbergs begravelse på Augustenborg fjord

Det er søndag den 21. juni klokken 12.00. En flok skibslagsfolk mødes på nausten med Per Rosenbergs familie og nærmeste. Efter Per's (Indy's) ønske skal hans aske spredes over Augustenborg fjord. Det er stille og lunt - vi går ombord i Sebbe og ror over på den anden side af fjorden med Viggo som skipper. Her gør vi holdt og synger "Hold on the bowline" som Indy så ofte har sunget. Viggo fisker en flaske hjemmelavet bitter frem og giver kong Neptun en dram, så går den en tur rundt i hele skibet.

Kristian holder urnen over rælingen og slår den itu med en styrepind fra Sebbe. Der bliver så kastet blomster ud til ham og efterfølgende kaster Viggo resten af sin bitter ned til "Indy". Vi vender skibet og ror tilbage til nausten. En der havde været med til at bygge Sebbe var nu stedt til hvile i det vand hvor han havde sejlet så mange gange.

Skibslagshilsen
Steen Weile



Sommertogt 2009

11/7 2009

Turen startede kl. 11.00, hvor vi fik et slæb med Knud der i lille Fie trak os ud til indsejlingen til Sønderborg. Vi sejlede mod Kalvø, da der pludselig kom vind fra nord med regn. Søde sjæle tog os med på slæb. Stemningen var god, masser af sang og musik. Vi kom i land og madholdet gik igang, med spagetti og kødsovs, vi havde kun to gryder, men det gik fint og maden smagte dejligt. De var også kreative og fik en salat tryllet frem. Bagefter var der hygge ved bål og mere sang og musik samt varm kakao.

12/7-2009

Kursen gik mod Årø, dejlig sejlads. Vi ville lave kaffe om bord, men det gik bare ikke, gasslangen var utæt. Vi kom i land og fik teltene slået op. 2 personer fandt ud af at den lokale kiosk ville lave gammeldags biksemad med spejlæg - vi fik stablet en lille fest på benene med endnu mere sang, musik og dans. Jeg skulle lige sige, at vi er meget velkomne igen.

13/7 2009

Kiosken lavede morgenkaffe til os næste dag så vi fik tag over hovedet og dejlig morgenmad.

Vi fik et lille slæb af Hans og besætning på Frillen. Det lykkedes også at få kastet slæbebøvl over som tak.

Turen gik så mod Fynshav. Dejlig tur og varmt. Da vi kom i land gik vi på indkøb og så var der grill-aften, med prominente gæster, Steen, Sylie og Troels. Igen hyggede vi os med mere sang og musik, takket være Allan med hele sit orkester samt el-guitar.

14/7-2009

Afgang fra Fynshav - og hjem, - det kom vi også, da Knud trådte til med Fie og tog os på slæb.

Før det havde vi en let brise og rørte os ikke ud af stedet. Skipper sprang fra borde og flere fulgte med på en lille svømmetur. Så skete det, - bak i sejlet og vi var dermed ved at miste skipper, der svømmede som en gal. Vi reddede dog alle og havde igen vor skipper ombord - aldrig den slags mere, vel?

Så kom der vind og det gik fremad. Vi havde brug for mere proviant, så lille Fie og nogle stykker var inde på land for at proviantere.

Det blev en dejlig tur selv om Fie måtte slæbe os det sidste stykke hjem fra fyret ved Nordals.

VH

Conny

Foredrag og fest på nausten

22. august 2009

Der var nogen der havde fået den idé i forbindelse med nogle mærkedage at invite en flok mennesker i vikingernes verden og samtidig få en festlig dag. Klokken 14.00 mødtes vi på dæmningen ved skibet med de ca. 40 deltagere. Efter en



kort introduktion kørte halvdelen på nausten og den anden halvdel roede Sebbe ud til nausten. Der var i mellemtiden blevet stillet op med det store kaffebord og under indtagelsen af herlighederne gav undertegnede et foredrag om os og vort virke fra Imme Gram blev søsat og frem til

idag. Der dukkede et spørgsmål op - hvad gør I hvis i sejler og skal på toilettet? Svaret med at sidde på rælingen og holde fast i vantovene vakte en vis undren. Der var meget stor interesse for sejlegenskaber med et vikingeskib og vi tog derfor en lille tur med et hold deltagere. Imens vi var ude var der lege på stranden - det store 60



kg anker blev slæbt gennem sandet, der var tovtrækning osv. Efter spisningen trak folk ud til lejrbalet. Vinden havde lagt sig og der blev tændt stearinlys rundt omkring. Vi blev også belønnet med en fantastisk smuk solnedgang. Der blev opført nogle sketses og

gennemført lege, snakket, leet og hygget. Ved 22.30 tiden brød folket op - en oplevelse rigere.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Rundt om Katholm med Ottar

19. september



Det blev nok den længste sejltur med Ottar i år. Vi mødtes fire personer iført let tøj og madkurv lørdag morgen klokken 09.15. Vi havde bestilt godt vejr og det havde vi sandelig også fået - fuld sol og let vind. Sejlet blev sat på stedet og så gled vi stille og roligt afsted. Ved badehusene traf vi en beslutning om at gå inden om Rønsten (grund med sten) - det gjorde vi så, videre forbi Ørekobbel og Sebbelevskov og efter en tid dukkede Katholm op. Katholm er lidt speciel - der er ikke meget vand mellem øen og fastlandet. Vi gjorde holdt ved den østlige ende af øen og løb skibet op på land i det dejligste sand. Så blev der etableret bålplads og samlet brænde og snart kunne vi lægge risten på og begynde stegningen af bøfferne. I mellemtiden var en flaske rødvin blevet knuppet op, det blev et rigtig lækkert måltid. Det var en skøn plet og ikke så let at forlade, men den stod på kryds hjem, så vi slettede bålstedet og pakkede sammen. Med klart skib startede vi turen med at gå inden om øen for Katholm

rundt det skulle vi. I første kryds "ramte" vi lufthavnen og så gik det ellers frem og tilbage i nogle timer til vi til sidst strøg sejlet ved parken og roede de sidste par hundrede meter ind til havnen - det var første gang på dagens sejlads at årene blev våde. En perfekt landing og efterfølgende klargøring af



skib - så var en dejlig tur forbi. Klokken var blevet 17.00 så det var blevet til en 8 timers tur. En stor tak til deltagerne - Helle, Jens Peter og Sylvie - idag blev skibet brugt.

Bestyrelsen

Formand

Knud Møller
Konkylievej 3 1, mf
6400 Sønderborg
Tlf. 25777447
knud@sebbeals.dk

Næstformand

Connie Rieck
Louisegade 9
6440 Augustenborg
Tlf. mobil: 28772892
conni@sebbeals.dk

Kasserer

Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. 74471078
nicole@sebbeals.dk

Sekretær

Kim Christensen
Ørstedsgade 34
6400 Sønderborg
Tlf. 74432296
kim@sebbeals.dk

Dean Grossmann
Naffet 9 st. th
6100 Haderslev
Tlf. 74576638
Dean@sebbeals.dk

Udvalg

Kølsvinsredaktion

Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
74473176
74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
744470033
svendsen@sebbeals.dk

Allan Jensen
Østerbyvej 13
Kegnæs
6470 Skovby
Tlf. 74420110
allan@sebbeals.dk

Webmaster

Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3tv.
2200 København N
41404833
anders@sebbeals.dk



En vandhund henter brænde ved nausten



We need you!

Vi har det fint sammen, men vil gerne være flere til at dele glæder (og arbejde) med. Vi er Danmark ældste skibslag og Danmarks ældste sejlene vikingeskib. Vi vil ikke sejle vores egen sø - vi vil have dig med!

Medlemsskab af Skibslaget Sebbe Als

Medlemsskab af skibslaget byder på flere fordele i forhold til mange andre foreninger - hele familien kan være med og der er ingen krav til at man skal kunne noget.

Se venligst, inde i bladet, hvad du går glip af hvis du som medlem ikke dukker op eller hvis du ikke er medlem af foreningen.

Klik ind og se! - www.sebbeals.dk