

Kølsvinet

Skibslaget Sebbe Als

Augustenborg

Nr. 2 November 2012



*I fin form sejlede Sebbe med
besætning hjem fra Kulturnatten
i Sønderborg*

www.sebbeals.dk

Formandens hjørne

Jeg stod i lørdags på nausten i frostvej og kiggede ud over vandet. Vi må erkende at sejlsæssonen er forbi for i år, men set med optimistens øjne nærmer vi os en ny! Sebbe er på plads i nausten, Ottar ligger udenfor og broen er taget ind. Generelt set er der pænt og ordentligt på vores område udenfor, dog mangler vi lige at få træerne beskåret lidt mere - det klarer vi i næste arbejdsweekend.

Klargøringen af Sebbe til året sejlsæsson blev lidt mere omfattende med spant/pullert og forstærkning, men der var nogen der gjorde en stor indsats, så det lykkedes. Sejladsene med skibene i år har været for få. Vi lagde ud med et program for året og opfordrede skipperne til at melde sig til turene, men det gav ikke det helt store resultat og sommertogt samt Slesvig måtte aflyses. Vi håber det kan gøres bedre næste år. Sejladsene med Ottar har også været for få og vi magler nogen der tager initiativ til sejlads, skibene kan også sejle uden bestyrelsens initiativ.

Men de aktiviteter vi har haft har været gode og der har været en rigtig god stemning når vi har været sammen både ved sejlads og arbejde. Der var et par foredrag på nausten der blev aflyst, men vi havde alligevel flere arrangementer og mange deltagere der fik et pust af vikingetiden og det er gået så godt, at de truer med at komme igen!

Jeg håber at rigtig mange vil slutte op om det kommende skibslagsmøde og generalforsamling. Er der nogen der kommer langvejs fra, kan vi sikkert også skaffe overnatning. Det er nu frøene til næste års høst skal såes! - Vi ses.

Skibslagshilsner
Formanden

Aktivitetsplan

10-11-2012	Arbejde på nausten
01-12-2012	Gløgg og æbleskiver
12-01-2013	Generalforsamling og skibslagsmøde
April	Søsætning Ottar
April	Søsætning Sebbe
09-05-2013	Romregatta - Sebbe (4 dage)
Juni	Midsommer arrangement
08-08-2013	En historisk dag ved Søen - Ottar
August	En søndag på Als
August	Kulturnat i Sønderborg
September	Ophaling Sebbe
Oktober	Ophaling Ottar

Ordinære generalforsamling og skibslagsmøde 2011

Der indkaldes hermed til **skibslagsmøde lørdag den 12. januar 2013 kl. 15.00 til 16.00** i sejlklubbens hus på havnen (nederste hus ved slæbestedet)..

Mødets formål er en åben diskussion med medlemmerne om det forløbne år samt ønsker for det kommende - oplæg til generalforsamlingen uden dagsorden - ros og ris til bestyrelsen samt ønsker / krav til den nye.

Der indkaldes hermed til den ordinære **generalforsamling lørdag den 12. januar 2013 kl. 16.00** samme sted.

Dagsorden samt eventuelle forslag vil blive udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.

Bemærk at i følge vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 1. december 2012.

Skibslaget vil være vært med et måltid mad efter generalforsamlingen, drikkevarer for egen regning til skibslagets favørpriser.

Tilmelding til : Ingrid Larvad
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 31587915
ingrid@sebbeals.dk

Steen Weile

Bitten Clausen rundede hundred år

Bitten er gudmor til Sebbe og har gennem årene fulgt skibet og vore aktiviteter nøje. Når der har været brug for det har fonden doneret penge. Det har været til bygningen, til nyt sejl, til redningsveste og sidst til renoveringen af Sebbe.

Fra skibslaget lavede vi en 80 siders fotobog med udpluk af de sidste 10 år i tekst og billeder, vi håber hun bliver glad for den.

Og her, endnu et tillykke fra skibslaget Sebbe Als.

Steen Weile

Året der gik i tekst og billeder

På de følgende sider er der et uddrag af de ture / begivenheder der har været i 2012. Af pladshensyn er det kun et uddrag, der har været en hel del flere som der desværre ikke blev plads til. Se disse i fuld udstrækning på hjemmesiden:

www.sebbeals.dk

Arbejdsweekend

Lørdag d. 21. og søndag d. 22. april

Der var mere arbejde end forventet i år. De 3,5 meter rem der skulle skiftes og så spantet / pullerten der brækkede ved ophalingen.



Sidste søndag var der nogen der tog på nausten for at male Ottar indvendig, for det var på høje tid hun kom i vandet for ikke at tørre ud - det var en god gerning. Lørdag startede vi op med at klargøre Ottar og senere blev hun søsat. Det gik fint og der var en rigtig god stemning. Efter søsætningen blev hun roet ind i havnen og fortøjningerne blev gjort klar, så nu er hun på plads. I løbet af ugen fik vi også Fie søsat efter at hun har fået en ny skrue og motoren er blevet justeret, så nu er hun også kampklar. Sidste weekend fik vi remmen på plads og i lørdags fik vi så knæene monteret samt klamperne til skøde og brasen. Spant / pullert blev også færdigt og søndag



blev den monteret. Der mangler stadig et par nagler, men dem er der et par stykker der vil sørge for at få monteret, så vi kan få søsat. Sebbe er også blevet malet, men kun det halve skib, resten bliver malet i morgen af et par ildsjæle. Så status er at skibet bliver klar til søsætning.

Steen

Søsætning

Lørdag d. 28. april 2012

Efter et hårdt arbejde de sidste uger var dagen kommet hvor Sebbe skulle i vandet.



Vi mødtes på nausten kl. 09.00 og i løbet af ret kort tid var vi ret mange. Der blev drukket morgenkaffe samtidig med at et lille hold plettede bundmalingen. Formanden bød herefter officielt velkommen og informerede om forløbet.

Så gik vi igang - bakkestokkene blev lagt ud og skibet blev ved hjælp af en løftestang sat ned på bakkestokkene. Så tog vi fat og trak - intet skete - vi prøvede igen, samme resultat. Så lagde vi løftestangen under forstavnen og så kom der glid i skibet. Det gik så fremover, men på et tidspunkt blev vi siddende urokkelig fast. Så blev der ellers rigget spil til og med dette kom vi atter igang. Nu gik det så som det skulle og kort efter gled Sebbe i vandet for at starte sin 43 tyvende sæson! Nu var tiden så kommet til den officielle slæbeøl. Vejret var strålende - dvs. det strålede ned fra en grå himmel.

Det var dog ingen hindring - dørken blev lagt i, roret monteret, årer lagt i skibet samt mast og rå. Nu ville vi egentlig have sejlet skibet ind, men blev enige om at tage frokost først og det viste sig at være en god beslutning for, da frokosten var forbi var regnen stoppet. Vi gik derfor ombord og kort tid efter stod den på roning ind af fjorden. Folket nød turen, selvom de måtte ro og inde i havnen fik vi en rigtig fin havnemanøvre, så nu er skibet på plads. Og hun er tæt - selvfølgelig kom der lidt vand, men det gav ikke anledning til at øse de første par timer. Tidsmæssigt var det gået rigtig fint - en time og 58 min. efter vor ankomst var hun i vandet - godt gået! Jeg vil hermed rette en stor tak til de medlemmer der mødte op, men ikke mindst til de nye der kom og gav en hånd med - vi håber at se Jer igen.

Steen weile

Romregatta i Flensborg 2012

Lørdag d. 19 maj 2012

Så var det tid til den 33. regatta. Klokkeren var 09.00 da de sidste ankom med bil. Og de blev hilst velkommen da de havde friske rundstykker med. Men, men - der var ikke lavet kaffe og de 4 kopper vi havde med forsløg ikke meget. Til gengæld var der blevet fremstillet flere kander "gult vand" - de kalder det te og drikker med velbehag i fjerne lande - men det er en tynd kop kaffe! Efter morgenmaden blev der gjort klart skib og så "krøb" vi ud af hullet hvor vi lå. Vi fik et slæb ud til et sted før startlinien. Her lå vi og hyggede os lidt. Klokkeren 11.00 gik startskuddet og vi gik for sejl. Vind var der ikke meget af og den der var, gav os anledning til kryds. Og Sebba kan krydse, men i svag vind er det med megen afdrift da vi mangler køl. Fremad gik det dog og da det holdt tørvejr og solen ind imellem kiggede ned til os var vejret egentlig fint. Der indtraf dog en krise da det pludselig gik op for nogen at der kun var 2 øl med på et skib med et mandskab på 23. En mumlede noget om Jesus og nogle fisk - en hændelse fra en stor bog der beretter om noget der skete for lang tid siden. De to øl var privat ejendom og blev nydt. Ruten gik ud til Okseøerne og vi måtte erkende, at med den svage vind kunne vi ikke hamle op med de små både og måtte opgive de 3 liter rom. Så dukkede der pludselig en hel pladekage op - en vel hjemmebagt brunsviger som moderen til en kommende aspirant havde doneret. En stor tak for det gode indslag. Så kom der frokost på bordet, men det blev besværliggjort af de evige vendinger - ikke let at have køkkentjans. Ude ved gennemsejlingen mellem Okseøerne vendte vi skuden og tog turen tilbage med vinden ind fra agter - ren magssejlad. Vi gik for sejl helt ind til vor kajplads hvor vi lagde til. En rigtig fin sejlads selv om vinden drillede. At sejle, omgivet af prægtige historiske træskibe er en sand fornøjelse. Man føler sig hensat til svundne tider og når Alexandra, damskibet,



osende kommer sejlene forbi, jammen så er det jo helt perfekt. En stor tak til skipper og mandskab der gjorde det muligt at være med til regattaen som eneste danske vikingeskib - gode ambassadører for Danmark.

Steen weile

Den sidste rejse

Lørdag d. 9 juni 2012

Et tidligere skibslagsmedlems eksmand var afgået ved døden og var blevet kremeret. Der var et ønske om at få hans aske spredt over havet og at det skulle helst ske fra en "rigtig" båd af træ.



Der var lovet meget vind og denne gang holdt meteorologerne hvad de lovede. Vinden stod lige ind i fjorden og varmen, ja den kunne vi ikke finde.

Vi mødtes ved Ottar klokken 13.00 syv mand og efter ikklædning med redningsveste gav skipper (undertegnede) en kort instruktion i roning. Sikkerhedsmæssigt var det fuldt forsvarligt at gå ud, men det er altid lige det med at komme igang, når man skal afsted i modvind. Det lykkedes over al forventning og snart blev der roet ret op mod vinden. Vi gik tæt op til kysten på naustsiden af fjorden, for at prøve at få lidt læ, men det gav ikke så meget. De seks utrænede roere hang i og gjorde det rigtig godt og udholdenheden fejlede ikke noget. Ved Madeskoves camping krydsede vi over i nærheden af Rønsten hvor vi kastede anker.

Herefter blev urnen fundet frem og de tre efterladte søskende skiftedes til at strø asken af deres afdøde far ud over fjorden. Da dette var gjort blev urnen knust og sænket. Vi holdt herefter en stille stund (selv om Ottar rullede i bølgerne). Så blev der åbnet en god dansk øl - en del blev ofret til den afdøde hvorefter resten blev delt mellem de efterladte. Seremonien var så overstået - vi trak ankeret og roede tilbage til nausten. De havde medbragt en madkurv og lidt drikkevarer og da det var for koldt at sidde ude blev der dækket op inde i nausten. Sandwich, øl, kaffe og kage ikke dårligt. De havde medbragt en "pistol" samt noget krudt og samlet yderst på broen gav børnene deres fader en sidste salut. Vi pakkede skibet og så gik det for roning ind til havnen og det gik stærkt - en elegant havnemanøvre og Ottar lå igen på sin vante plads og venter på næste tur.

En sørgelig begivenhed var gennemført på en god måde - en dag de efterladte vil huske.

Steen Weile

Kulturnat i Sønderborg

Torsdag den 23. august - 25. august 2012

Så var der atter kulturnat i Sønderborg og traditionen tro skulle vi selvfølgelig ud og vise Sebbe frem. I år var det ret specielt da Sønderborg havde lagt billet ind på at blive Europæisk kulturhovedstad i 2017 og afgørelsen skulle falde om fredagen klokken 16.30.

Torsdag mødtes vi ved havnen i Augustenborg klokken 16.00. Vi var et pænt hold og opgaven var at slæbe Sebbe til Sønderborg. Der blæste en brav vind lige ind i fjorden, men med Fie foran var det ikke noget problem. Vi kom ud og rundede Arnkild og gik ned af Alssund. Da vi kom til den gamle bro måtte vi vente i 10 minutter før den gik op, så vi fangede en pæl og lå der til et par minutter før broen gik op - så skulle Fie slæbe os igennem, men noed gik galt så pludselig lå Fie på tværs - vi gav op,



kastede slæbet og smed fire årer ud og roede igennem - ikke noget problem når man gør det på den gammeldags måde! Vi roede så hen og fortøjede skibet ved Brags bådudstyr. - Opgaven var løst og vi tog hjem.

Fredag klokken 13.00 mødte de første og fik Sebbe slæbt over til "Trappen" hvor vi skulle ligge. De fik så sat vor lille udstilling op. Der skete så ikke det store for højdepunktet var jo kulturhovedstads projektet så folket samledes omkring en stor-skærm ved rådhuset. Her kom jeg forbi klokken 16.30 og så en masse skuffede mennesker, for det blev Århus der fik titlen på trods af en meget ihærdig indsats fra Sønderborg. Så spredtes folket og begyndte at komme ned til havnen til bl.a. Sebbe. Der var masser af aktiviteter, men Sebbe trak også. Vi havde rigtig mange børn der kom ombord og skulle prøve at trække i en åre. Der var også mange voksne der kom og spurgte til skibet og historien bag. Vi mødte også folk der havde sejlet med Imme Gram, Nydam folk og så nogle der for mange år siden havde været ude at sejle med Sebbe. Vi fik købt lidt mad og en enkelt øl og hyggede os rigtigt indtil klokken 21.00 hvor det begyndte at blive mørkt - så var det tid og vi slæbte stille og roligt Sebbe over på den anden side igen.

Lørdag klokken 10.00 var vi igen på pletten og opgaven var nu at få Sebbe tilbage til Augustenborg igen med så lidt slæb som muligt. Vi roede igennem den gamle bro, da den lukkede op klokken 11.00 og tog så et lille slæb ud til den nye bro hvor sejlet blev sat. Så gik det ellers op af Allsund. Der var en passende vind og da det tidligere havde regnet havde vi iført os regntøj og så holdt det ellers op - vi beholdt det på og så kom der ikke mere regn! Jeg forlod Sebbe og tog en tur med Fie for at få nogen billeder. Tilbage igen kom Fie atter på slæb - det er dejligt at se slæbejollen blive slæbt! Ude ved Arnkild skulle vi så ind af fjorden til Augustenborg. Vi havde nogle vendinger der kiksede, men det er vanskeligt at vende med en lille jolle på slæb der gør som den vil. Efter et par ben i den smalle område tog vi et slæb med Fie ned til



lufthavnen hvor vi slap Sebbe der igen tog et par ben. En fin sejlads, men det er vanskeligt at nå Augustenborg i modvind med Sebbe så vi slæbte ind fra Sebbelev skov. Undervejs var der frokost som pigerne havde sørget for og nogle kander kaffe blev der også konsumeret. Der var også en der havde taget te med, men her savnedes afsætning. I havnen fik vi vendt Sebbe og lagt hende på plads. Så blev der gjort klart skib og der blev så taget afsked efter en fin tur.

Vi opnåede hvad vi ville - fik skibet til Sønderborg - deltog i arrangementet og fik skibet hjem igen. Vi havde 2 nye med hvoraf den ene er sejlkyndig - forhåbentlig nye aspiranter. En tak til dem der deltog i hele eller dele af turen.

Steen Weile

Steen Weile

Historisk tilbageblik (anekdote)

Det er nu rigtig mange år siden vi var i New Castle. Dette billede dukkede pludselig op af gemmerne og så vælter minderne frem. Til turen havde vi fået et krus med som gave til borgmesteren af Augustenborg kommune. Borgmesteren havde en flot bil og en privatchauffør. Han blev betroet kruset - om han ikke kunne lide det vides ikke, men han knuste det og blev dermed i skibslaget døbt koppeknuseren. Vi var rigtige VIP og blev kørt fra den ene reception til den anden - forneemt med lakajer og det hele og her manglede der noget i vores opdragelse. Ved en sådan reception med alle de fine var der pindemadder. Et sultent skibslagsmedlem gik rundt om bordet snuppede en lille mad og puttede den i munden. En lakaj kom hen og fortalte ham at han skulle tage maden op på en tallerken først hvorpå han tog tallerknen, tog pindemadden og lod den mellemlande et brøkdelt sekund på tallerknen hvorefter den behændigt fandt vejen op i munden. Lakajen trak på skuldrene og gav op!

Steen Weile



Bestyrelsen

Formand

Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Næstformand

Jens Peter B. Østergaard
Bispeparken 54
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Tlf. 23201244
jenspeter@sebbeals.dk

Kasserer

Solvej Christensen
Midtkobbøl 71
6440 Augustenborg
Tlf. 21932727
solvej@sebbeals.dk

Sekretær / aktiviteter

Kurt Deutschbein
Borrevej 10
Sundsmark
6400 Sønderborg
Tlf. 74420588
kurt@sebbeals.dk

Materialeforvalter

Ingrid Larvad
Midtkobbøl 47
6440 Augustenborg
Tlf. 31587915
ingrid@sebbeals.dk

Suppleanter

1. suppleant

Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. 74471078
nicole@sebbeals.dk

2. suppleant

Sylvie Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 26372136
steen@sebbeals.dk

Udvalg

Kølsvinsredaktion

Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbøl 47
6440 Augustenborg
Tlf. 21358390
svendsen@sebbeals.dk

Webmaster

Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3th.
2200 København N
Tlf. 32111411 / 31344833
anders@sebbeals.dk



Skibene er oppe og broen taget ind - det bliver vinter!

Vikingskibslaget
Sebbe Als
Augustenborg



Søsætning



Socialt samvær



Sejlads