

KØLSVINET



Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg

maj
79



Sebbes
forstavn

februar
1969

Skibet set
agterfra.

Alle ege-
bordene er
på.

De første
spanter til-
passet marts/
april 1969



Red.

Først må vi undskylde den dårlige kvalitet og forsinkelsen af Kølsvinet sidste gang. Dette har bl. a. medført, at vi fremover kommer til at trykke på en anden måde, hvorved vi desværre får mindre plads. Vi skal desuden minde jer om at huske at melde adresseforandring. Forrige gang kom ca. 10% Kølsvin retur.
Adressen for indlæg er stadig:

Lene Jørgensen, Storegade 10, 6440 Augustenborg

— — — — —

Indlæg..... KNIBER DET MED FRA JER

AT LAVE ET BLAD ER INGEN UBLANDET FORNØJELSE

- § Hvis vi er spøgefulde, siger man, vi er naragtige.
 - § Hvis vi ikke er det, siger man, vi er for alvorlige.
 - § Hvis vi trykker noget, der er skrevet specielt for vort blad, siger man, vi har for lidt afveksling.
 - § Hvis vi trykker noget, der har stået i andre blade siger man, vi er for dovne til at skrive selv.
 - § Det skulle såmænd ikke undre os, om nogen ville sige, at vi har hugget dette her fra et andet blad.
 - § DET HAR VI OGSÅ !!!
- — — — —

Ref. af bestyrelsesmødet 5. maj på Nausten

1. Tanken om at lave flydebro blev forkastet. Der vil blive lavet en almindelig bro i stedet for.
2. Det tilstræbes at få Bulhuset færdigt inden 10 års jubilæet. D.v.s. tag + dør etc.
3. Det vil om muligt blive forsøgt at installere en skovovn/brændeovn i pejsestuen til efteråret.
4. Det blev vedtaget, at man skulle i gang med trykningen af hvide T-shirts, som kan købes til sommer.
5. Det blev oplyst, at arbejdet med udstillingen på Haderslev Museum om vikinger fortsætter som planlagt. Udstillingen åbner i august.
6. Sommertogt skal gå til Moesgård Strand fra den 21. juli til den 29. juli evt. længere. Afgang fra Moesgård Strand bliver fredag den 27. juli.
7. Aktiviteter/ture i forsommeren - se andet steds.

Kontingent

Desværre må vi konstatere at de nye indbetalingskort til kontingent ikke er nået frem til tiden. Det betyder, at vi må udsætte datoen for rettidig indbetaling til 15. juni, og inden den tid vil I få tilsendt et giroindbetalingskort.

Sebbes FORÅRSKLARGØRING

Skibet kom op den 28. marts, den første weekend efter at isen var smeltet i fjorden. Det var en meget stor omgang at få hende op, da der den samme dag var ret kraftig vestenvind, som resulterede i lavvande, men hun måtte ind, for at vi kunne få hende tørret til påsken.

Efter at have eksisteret i 10 sæsoner, er Sebbe stadig et godt og sundt skib. Der er dog flere ting, som skal gås efter, men det er ellers forbavsende, hvor lidt skade skibet har taget af den hårde vinter, hvor det var bundfrosset fra 1. januar til 15. marts. Dog er der et par steder, hvor træet er ved at blive mørt. Det er de steder, som er tillukket til daglig umiddelbart under dørken. Skroget er blevet godkendt af skibstilsynet, senere kommer turen til redningsudstyret.

Malearbejdet er blevet forhindret af den sene optagning (28. marts), så det har faktisk ikke været muligt at male, idet den sidste fugt først er forsvundet nu.



Aktiviteter

Det har været lidt tyndt med medlemmer på Nausten i den seneste tid, så her er de nyeste planer for aktiviteter samt ture.

MØD OP!

Fredag den 11. maj (Bededag)	forårsklargøring
Lørdag den 12. maj	-
Lørdag den 17. maj og måske søndag den. 20. maj	søsætning
Kr. Himmelf. den 24. maj	Bulhus, bro, Naust
Evt. fredag den 25. maj efter aftale	

— — — — —
fortsættes

Lørdag den 26. maj Bulhus, bro, Naust

Alle tidspunkter er kl. 10⁰⁰ - 17⁰⁰

Derudover er der folk på Nausten/skibene hver onsdag indtil videre fra kl. ca. 18.00 - 20.00. Det er måske begyndelsen til en fast skibslagsaften året igennem, som enten i sommerhalvåret kan foregå ved sejlads eller almindelig vedligeholdelse, så som græsslåning ved Nausten eller øsning af skibe.

* * * * *

Pinsetur ??

Det vil blive forsøgt, at få en pinsetur stablet på benene. Interesserede bedes melde sig til Carl Otto eller Cedde. Evt. forplejning bliver der snakket om senere.

Turen starter lørdag den 2. juni kl. ca 9⁰⁰ og varer til mandag eftermiddag/aften.

* * * * *

Til aktive og passive medlemmer

Søndag, den 17. juni kl. 9³⁰ fra dæmningen i Augustenborg.

En tur i det blå

En tur for jer der ikke længere kan deltage i weekendture af en eller anden grund.

Meld jer til turen og vis dermed, at det er noget vi skal fortsætte med.

Tilmelding senest den 12. juni til

Pinn J. Lassen, Storegade 31, 6440 Augustenborg

Tlf. (04) 47 22 65

* * * * *

Sommertogtet 79

Vikingskibet "Imme Aros" har inviteret "Sebbe Als" med besætning til 10 års jubilæumsfest ved Moesgård Strand, Aarhus den 26. juli. Bestyrelsen har vedtaget, at vi skulle samle en besætning og tage på sommertogt til Aarhus.

Turen starter lørdag den 21. juli kl. 10⁰⁰ fra havnen.

Prisen er sat til kr. 30,- pr. dag. Eventuelt overskud bliver tilbagebetalt til turdeltagerne.

Vi regner med hjemkomst til Augustenborg søndag den 29. juli.

Tilmeldelse til turen foretages skriftligt til

Erik Jørgensen, Louisegade 22, 6440 Augustenborg

Tilmeldelse senest den 15. juni, hvorefter der vil blive udsendt en skrivelse til hver deltager.

meld jer nu!

— — — — —

Styrmænd ^{m/k}

Det var selvfølgelig alvorligt ment, hvad der stod i det sidste nummer af Kølsvinet om at samtlige lang- og korttidsstyrmænd skal fremvise eller fremsende kopi af deres certifikat eller lignende til Carl Otto inden sejlsæsonen, som ligger lige om hjørnet, begynder, ellers bortfalder retten til at føre skibet.

Bestyrelsen.

— — — — —

Noter:

JUBILÆUMSFESTEN

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at komme med program for lørdag den 11. august. Men I vil formentlig få en skrivelse ud sammen med girokortet til kontingentet. Husk stadig at reservere denne dag, hvor vi holder vort 10 års jubilæum. Det kan allerede nu siges, at vi nok ikke bliver det eneste vikingskib i fjorden den dag.

- - - - -

IMME GRAM INDSAMLINGEN

Indsamlingen er nu afsluttet og pengene vil blive afleveret en af dagene. Resultatet blev at Ny He-deby leverede kr. 200,- og Sebbe-medlemmerne leverede kr. 400,-.

Tak for hjælpen! Flemming R.

- - - - -

Skibslaget for 10 år siden

Fremover vil der i Kølsvinet være en spalte med smånoter fra for 10 år siden.

Den 20. februar 1969 afholdt Skibslaget stiftende generalforsamling, hvorved Skibslaget faktisk startede. Som et kuriosum kan nævnes, at Carl Otto, Cedde og Flemming, der er medlemmer af den nuværende bestyrelse også var medlemmer af den første bestyrelse. De to førstnævnte har siddet i over 10 år.

Omkring maj måned var skibet næsten opplanket. De fleste bundstokke var tilpasset. Biter, tofter, knæ og langsgående forstærkning var ved at blive fremstillet, og en masse arbejde ventede inden søsætning fremgår det af de gamle protokoller og optegnelser.

Mel.: Jeg er en papegøje fra ...

Vi er en flok turister fra Amerika
og vi har været på besøg i byen.
Det er jo ikke svært at gætte, hvor vi kommer fra,
vi er helt ideelle til revyen.
Vi sejled rundt i Sebbe Als på bølgen blå,
og heldigvis var himlen aldrig grå.
Med jeres smil og venlighed I sørged for
at vi fik solskinsdage i Augustenborg.

Carl Otto og hans gruppe havde planlagt vort besøg
og der var ingen planer, der ku' rykkes,
for vi sku' nemlig om og se Augustenborg og dø,
det sidste var også ved at lykkes.
For se programmet det var temli' intensivt
og alt blev udført meget effektivt.
I spejderhytten var en travlhed dagen lang
som aldrig er set magen til i Danevang.

Men vores sprog og sprogets gloser er C. O.s skræk
men det var sjældent han var på spanden.
Når glosen, som han skulle bruge, den var blevet
væk, så digtede han simpelthen en anden.
Og vi sang sømandsviser hele natten lang
Carl Otto sørged for vi kom i gang.
Den sidste sang var fuld af energi og sjov,
men da lå Calle hjemme i sin seng og sov.

Men ak, vi skal tilbage til Amerika
og flyet venter, ingen vej tilbage,
men når vi kommer hjem vil vi fortælle USA,
at her da er der liv og glade dage.
Augustenborg skal have et hurraråb til slut
før vi skal hjem til USA et smut,
for vi forlader USA til næste år,
kun for at emigrere til Augustenborg.

Sangen er skrevet af Lene, som fremførte
den i AIF-revyen i februar. Af pladshensyn er et vers udeladt.