



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Foredraget om skibene
og deres historie*

*Bogen der er på 191
siders spændende
læsning*

Blod, sved og tjære - foredrag

30. oktober 2024

For et halvt års tid siden blev jeg kontaktet af Svend Erik Ravn der var med til at bygge Imme Gram. Han ville gerne have noget tekst og billeder fra Sebbe idet han var ved at lave en bog. - Det fik han. Nu er bogen udgivet og i den forbindelse inviterede han mig med til et foredrag på Månen i Haderslev - titlen var som bogen "Blod, sved og tjære".



Jeg tog derop sammen med Sylvie og det var rigtig hyggeligt. Hele foredragssalen var fuld og han holdt et langt og spændende foredrag både om Imme Gram og Jensine. Her var han selvfølgelig også inde og præsentere de øvrige vikingskibe i området, både Sebbe og Freja Byrdingen.



Efter foredraget med Svend Erik var der en der fortalte om Jensine og en der fortalte om livet på ture - begge med stor begejstring. Så var der kaffe og kage.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Kapitlet om Sebbe Als



Svend Erik kom så hen og hentede mig idet han gerne ville have et billede. Her var skipperen på Jensine og Hartvig Niensens to sønner (Hartvig Nielsen var stifter og primus motor i Imme gram). Jeg traf også et "gammelt" Imme Gram medlem der havde været med til Sebbes 25 års jubilæum og huskede også at de gav os et får der hed Imme - ja det er pludselig 30 år siden.

De to mænd til venstre er Hartvig Niensens sønner - så kommer Svend Erik, undertegnede og Jensines skipper.



Bogen er rigtig godt skrevet og det er materiale som han har indsamlet fra de forskellige aktører gennem tiden. Også vældig hyggeligt at møde Svend Erik igen. Skibslagshilsen - Steen Weile