



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Så kom Ottar for sejl for første gang i år

Sylvie havde fuldt ud styr på den lille dame (Ottar)

Sejltur med Ottar

29. juni 2024

I onsdags fik vi skibet rigget og nu var det tid til årets første sejlads. Vi havde besøg af vore amerikanske medlemmer og de ville selvfølgelig gerne ud at nyde sommeren på vandet.



Vi mødtes 9.30 på nausten og fik skibet gjort klart med lænsning og så vores bagage. En lille rotur hen til Madeskoven og så op med sejlet. Vi gik så med en halv vind ud af fjorden. Hun sejler rigtig godt det lille skib. Syd for lufthavnen gik vi i land på stranden og nød stilheden, det gode vejr og lidt mad samt en god øl.



Hun havde taget lidt vand, men ikke særlig meget. Vi smed et par spande vand over bord og med 6 fuldvoksne mand ombord er det ikke foruroligere.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*På stranden syd for luft-
havnen. Her blev der spist
og delt et par gode øl.*

Efter en times tid gik vi atter ombord i skibet og satte sejl med retning mod nausten. Der var en fin vind så 20 minutter efter var vi ved nausten.



Her var der 4 medlemmer der var igang med diverse opgaver. Vi holdt en pause hvorefter vi læssede Ottar med fortøjninger og fender. Så gik turen til havnen. Vi var bare tre, men med medvind kom vi hurtigt derind. Her fik vi monteret fortøjningerne og rigget pumpen til, så nu ligger hun klar til næste tur.

*Reed står og skuer ud
over Augustenborg fjord*



Det havde været en fin tur og en god dag.
Logbog er ført og krudtkasse samt redningsveste på plads i Slotsallé.
Deltagere; Reed Sherer, Matt, Troels, Lindsey, Sylvie og undertegnede.

Skibslagshilsen
Steen Weile