



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Flaget blev hejst og der blev sunget.*

*Produktion af sværd af den ufarlige slags.*

## Græsslåning og sejltur

9. september 2023

Vi mødtes på dæmningen ved Ottar kl. 10.00. Et par kørte på nausten mens vi andre roede derud i Ottar.

Med den mængde vand der er kommet og varmen gror græsset rigtig meget. Vi gik igang med både plæneklipper og græstrimmer og fik det til at se ret manerligt ud, dog blev vi ikke færdige.

Ved 12 tiden gik vi igang med vor medbragte frokost. Vejret var fantastisk, dog kunne vi godt have brugt lidt mere vind.



Efter frokosten gjorde vi skibet klar og 5 mand tog med som besætning på Ottar. Vi roede ud og satte sejl og for en halv vind gik vi ud af fjorden.



Jeg Var skipper, Signe tog den som styrmand og efter nogle få instrukser gik det bare fint - hun kan blive en god styrmand. Jens Mørk tog forskibet og skulle samtidig holde udkig efter havfruer (dem så vi nu ingen af). Jens E var bådsmand og Sylvie almindelig matros. Ved den sydlige del af lufthavnen lavede vi en stavvending og begyndte et kryds hjem. Vi måtte tage 3 ben lig med 6 stavvendinger. Der var kun en der missede og hvor vi så lige måtte efter den en gang til.



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Vikingerne kæmpede  
mod hinanden.*

*Holdet af krigiske  
vikinger med sværd og  
økser.*

Ved den sidste var vi helt inde i Ulkebøl krigshavn. Det var en stille og rolig afslappende sejlads og vi gik for sejl helt ind til parken hvor vi lagde 2 årer ud og roede det sidste lille stykke. Undervejs øste bådsmænden lidt, men med 5 mand og kryds kommer de tørre planker under vand, men det var ikke meget der kom ind.



I havnen lavede vi den sædvanlige havnemanøvre og så var Ottar på plads. Skibet blev tømt og klargjort og så var turen til ende - klokken var blevet 16.



En stor tak for godt samvær og sømandsskab - det må vi have noget mere af.

Skibslagshilsen  
**Steen**