



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Flaget blev hejst og der blev sunget.

Produktion af sværd af den ufarlige slags.

Små spejdere på nausten

28. maj 2023

Spejderne fra Augustenborg havde forespurgt om de kunne få lov til at komme på nausten og høre lidt om vikingerne samt lave lidt mad over bål hvilket vi selvfølgelig sagde ja til. Vi mødtes ved nausten kl. 10.00 og arrangementet startede med at de stillede sig i en cirkel omkring flagstangen og så blev flaget hejst. Stående rundt om flagstangen sang de en sang.



Så gik vi indenfor hvor jeg fortalte lidt om vikingerne (i børnehøjde). Som afslutning fik de lov til at holde en "rigtig" vikingeøkse og det ville de alle prøve. Vi fandt også et skjold og et sværd frem så de kunne blive fotograferet som viking.



Lederen, Peter" havde medbragt materialer til fremstilling af sværd og økser så hver fik nu lov til at fremstille deres eget. Det er ikke så let at svinge en fukssvans i deres alder, men med lidt hjælp gik det fint. Sværdene blev klædt ind i skum, så de var ikke så farlige.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Vikingerne kæmpede
mod hinanden.*

Børnene hyggede sig vældig med slåskampe og ture od på broen. Her var der en der tabte sværdet, men det drev ind igen. Der var blevet tændt bål og lederen tilberedte kylling over bålet - det blev serveret som fingermad med diverse grønsager - rigtig lækkert. Inden afgang blev flaget taget ned. Igen blev der stillet op i ring og efter nedtagningen blev der igen sunget.



Der blev pakket og flokken drog afsted. Det havde været en rigtig fin dag hvor både børn og voksne hyggede sig - og sikke nogle dejlige børn.

*Holdet af krigsriske
vikinger med sværd og
økser.*



Skibslagshilsen
Steen



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Så var det tid til at spise,
for uden mad og drikke
går det ikke.*



*Der dannes ring om
nedtagning af flaget.*



*Flaget tages ned og det
må jo ikke røre jorden.*

