



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Så var Ottar kommet ud i
solen, klar til rigning.*

*Den nye mast på plads -
rigtig flot.*

Søsætning af Ottar

15. maj 2023

Som tidligere berettet måtte vi opgive søsætningen på grund af meget ugunstigt vejr 5. maj. Men skibet skulle jo i vandet, så vi fulgte vejrudsigten og besluttede os for at søsætte mandeg aften.

Vi lod jungetrommerne gå og var lidt spændte på hvor mange der dukkede op. Vi hentede sejlet og redningsveste på slotsallé ved 16 tiden og kørte på nausten. Her lavede vi lidt forberedelser og klokken 17.00 var vi 14 mand. Lidt usædvanligt var der hele 3 franskmænd.



Det blev en søsætning der skrev sig ind i historien. Vi fik skibet sænket ned på bakkestokkene og så trak vi hende ud foran nausten. Her fik Bjørn og Jens masten rejst og tovværket (stag) monteret. Så blev råen monteret



og derefter sejl og tovværk. Der var blevet lagt 3 brofag ud så vi kunne komme tørskoet i båden når vi skulle afsted.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Vort dejlige lille skib nød
at komme i vandet.*

Nu tog vi så fat og i et par omgange gled hun i vandet. Klokken var nu blevet 17.48, så hele projektet havde kun taget 48 minutter og så var hun sejklar. Vi nød den traditionelle slæbeøl. Herefter blev Peter og Kurt sendt afsted efter pølser, mens vi 7 mand gik ombord i Ottar og roede hende ind i havnen.



Her fik vi fortøjningerne på plads og dernæst også skibet. Hun tog noget vand ind, men netop kommet i vandet og med 7 mands besætning var det ikke uforudsigeligt - hun skal nok blive tæt. To biler var blevet kørt ind på havnen så vi kunne komme tilbage til nausten.

*Så gik det for roning ind
til havnen.*



Peter og Kurt var her under diskussion om funktionen af en pølsertang igang med at grille pølser. Der var dækket op i nausten og der blev gjort rent bord - der var ikke mange krummer til musene.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Pølsemanden Peter
passer sit hverv.*

Jørgen Sandholt var med og i den anledning var der traditionen tro indkøbt en mazarintærte som Jørgen skulle dele efter alle kunstens regler.



Der var så almindeligt oprud og Jens tog sig af at binde brofagene fast medens Sylvie og jeg kørte på havnen og installerede en pumpe i Ottar.

*Nøje udskæring af
mazarintærte under
overvågning.*



Det havde været en begivenhedsrig aften og vi nåede det vi havde planlagt med masser af jokes og højt humør. Også fint at se hele 3 franskmænd samt to fra Notmark der havde været med til åbent hus.

Tak for godt arbejde.

Skibslagshilsen

Steen