



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Skibslagets udsendte  
sammen med bådbygger  
Peter Madsbøll.

Vel ankommet til det  
kolde nord

# DER ER KOLDT PÅ TOPPEN !

2. december 2022

Det var en kold og mørk december nat i det herrens år 2022. På kajen i Augustenborg stod Sebbe Als, på en sættevogn, og følte sig så alene. Men så – klokken 02.55 – skete der noget. En stor lastbil blev hængt foran sættevognen og Kurt & Peter S. agerede følgebil med et fint gult roterende blink ovenpå Kurts bil.



Præcis kl. 03.03 rullede karavanen ud på vejen og nu gik den lange tur til Slette strand, hvor Sebbe skal ligge – ikke lig de parade – men som udstillingsskib ved Han herred bådæværf, indtil alle pengene er i hus til en udskiftning af kølen mv.



Det var en lang tur, men fordi vi var kørt så tidligt, slap vi for myldretrafikken ved de større byer og allerede 07.15 var vi fremme ved målet. Kurt ringede til bådbyggeren og fik ham med det ene ben i bukserne, han havde ikke regnet med vi var der så tidligt, men som den flinker mand han er, troppede han op med rundstykker og lavede kaffe. Det gjorde godt i vores mavser og kl. 08.30 kom kranen, som skulle landsætte Sebbe.



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Selv på land ser Sebbe  
imponerende ud*

Det skete dog ikke uden lidt forviklinger. Han stod alt for langt fra sættevognen, så kranen kunne ikke løfte sådan en overvægtig 53 år gammel dame, så han måtte slippe tøjret og køre tættere på, og denne gang lykkedes det at få svunget Sebbe ned på sin nye plads mellem værftet og det lille museum.



Her blev hun forsvarligt ”fortøjet” mellem nogle gode bukke. Det var skidekoldt – vi gloede jo også lige ned til æ haw – men der var ingen vej udenom, vi måtte i gang med at påmontere ror, hoved og hale, så Sebbe kunne se lidt statelig ud. Desværre kunne vi ikke få den forbandede hale helt på plads, men det får være.

Og det kan ellers nok være vores gode skib blev lidt af et tilløbsstykke, snart vrimlede pladsen med en masse godtfolk, en børnehave og min-sandten om ikke der ikke også kom en journalist fra Nordjyske, som lavede et interview med os og tog billeder af Sebbe.



*Sebbe på sin nye plads  
foran bådværftet i klitterne*

Vi var efterhånden blevet lidt brødflove, så inden den lange vej hjem, tog vi lige omkring slagter Palle i Fjerritslev hvor vi prøvesmagte hans flæsk-esvær inden vi kastede os ombord i det frisksmurte smørrebrød. Der var noget mere trafik på vejen hjem, men ved 17-tiden kunne vi trille over dæmningen – vi var hjemme.

Tilbage er kun at håbe på, at de sidste fondsansøgninger bliver positive, så vi kan sejle romregatta 2023, med en frisk køl under vandlinien.

Med skibslagshilsen

*Kurt & Peter S.*