



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*På havnen fortalte Peter om skibene og deres historie.*

## Alliance Francaise holder Bastilledag på nausten

*Torsdag, den 14. juli 2022*

*Der var 14 som mødte op på dæmningen i Augustenborg for at høre om og se vikingeskibet Sebbe Als. Vi kravlede ombord på Sebbe og jeg fortalte om skibet og dets historie. Heldigvis kunne de alle sammen forstå dansk, for mit franske indskrænker sig bonsouir Madame og Merde – og det kommer man jo ikke så langt med. Bagefter kørte vi på nausten for at høre om og se den.*



*På nausten havde 4 skibslagsmedlemmer tændt op i ovnen og lavet bål udenfor. I dagens anledning havde vi hele 2 flag på flagstangen. Øverst Dannebrog og nedenunder det franske Tricolore. Der blev udskænket lidt boblevand som before dinner drink og vi hilste vores franske gæster velkommen.*

*Det var meningen vi skulle have spist udenfor, men der blæste en stiv pelikan, så vi dækkede op indenfor og inden længe var der disket op med alverdens franske lækkerier. Der var en god stemning og vi sad og hyggesnakkede et par timer hvorefter folk – godt mætte – begyndte at pakke sammen. Da gæsterne var gået ryddede vi op på nausten, slukkede bålet udenfor og strøg flagene.*

*Det var meningen, der skulle komme 5 mand mere fra Fynshav, men de havde besøg fra djæveløen og "valgte" at blive hjemme i selskab med corona – SURT.*



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Øverst vejede Dannebrog  
nederst tricoloren.*

*På grund af den stærke  
blæst måtte mad og  
drikke nydes indenfor.*

*En hyggelig aften – eller på fransk – yggelig i godt selskab var slut.  
Med skibslagshilsen Peter Svendsen*

