



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Skibene er på plads,
huggeplads og plancher
samt det andet grej er på
plads - tid til åbning.

Planchevæggen viste
skibslagets historie i
hovedpunkter fra
bygningen og frem.

Havnens dag

29. maj 2022 Kl. 10 - 16

Alle maritime foreninger i Augustenborg deltog i havnens dag, hvor de fortalte og viste hvad man kunne prøve som medlemmer i de respektive foreninger. Derudover var der salg af øl og vand samt en hoppeborg til børn og barnlige sjæle (max. 50 kg).



Vejret var ikke at kimse af – strålende sol – og en flagsmykket allé og havnekaj, så der var lagt op til en dejlig dag. Skibslaget deltog med Sebbe Als og Ottar. Vi mødtes ved skibene kl. 9 og skulle forhale over til havnen. Bjørn var på pletten med sin kutter og efter en våd sok, fik vi, først Sebbe og bagefter Ottar, lagt til kajs ved havnen. Kurt kom med bil og trailer, hvorefter vi gik i gang med at lave en stand ved skibene. Der var en huggeblok, hvor man kunne prøve at hugge med skarøkser.



En plancheudstilling med billeder fra Skibslagets historie samt diverse økser, skjold og træskærerarbejde. Der var brochurer til uddeling og en invitation til et foredrag på nausten den 15. 6. Kronen på værket var de to yndige skibslagsmedlemmer som var ikklædt vikingetøj med tilbehør så som våben og ølhorn og indmeldelsesblanketter.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Der var stor interesse for at prøve at hugge med skarøkse.

Det må siges at dagen blev noget af et tilløbsstykke. Der kom virkelig mange folk. Vi fortalte og fortalte og uddelte brochurer. Ligesom der var mange som fandt ud af, det ikke var helt så let at hugge med en skarøkse. Det var nok også derfor vi i tidernes morgen brugte 11.000 timer på at hugge/bygge Sebbe. Kl. 12 var der dømt pølser og øl, hvilket var kærkomment, da man bliver sulten og tørstig af at gå med blikhat og vams og slag når solen bager fra en skyfri himmel.



Efter middag kørte Nicole, Doris og Ingrid på nausten. Vi havde åbent hus fra 14 – 16, hvor folk kunne komme og se hvordan vi "boede" og hvor skibene overvintrede. Skibslaget var så vært med en kop kaffe/saftvand og kage. Først fik vi Ottar fyldt op, hvorefter Exe og Jens satte kurs mod nausten. Bagefter kom Bjørn i sin kutter og tog 4 ture frem og tilbage mellem havn og naust. Dette var der også stor interesse for, selvom dem der sejlede i Ottar var noget våde om fødderne – den trækker lidt vand, når den er fyldt op.

Et hold sejler ud til nausten i Ottar.



Det begyndte at trække lidt op. DMI havde lovet regn måske skybrud, så da publikum alligevel var på vej hjemefter, begyndte vi at pakke udstillingen ned i bil og trailer. Dernæst fik vi først Sebbe og bagefter Ottar sejlet over og fortøjet på deres faste pladser. Kurt og jeg kørte så på nausten og fik stillet tingene på plads.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Der var servering af kaffe og kage og interessen for vore aktiviteter var stor.

Sebbeholdet gjorde en stor indsats for skibslaget.

Vi fik en fyraftensbajer med Nicole og Doris, som fortalte at der havde været godt besøgt på nausten og at de havde synes det var spændende at se. Alt i alt havde det været en fin dag, med mange besøgende.



Vi fik et par nye medlemmer og må så håbe, at der i kølvandet på havnens dag, måske kommer nogle flere. Vi lukkede og slukkede nausten og tilbage var nu kun at aflevere redningsvestene på slotsallé samt aflevere trailer og en træet Svendsen.



En kæmpestor tak til Nicole, Doris, Ingrid, Majbritt, Bjørn, Kurt, 2 x Jens, Exe for uden jeres hjælp havde vi aldrig kunnet gennemføre denne dag.

Med skibslagshilsen Peter Svendsen