



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Bagbord side er klar samt
årer og mast.

Et utrolig smukt lille skib.

Ottar blev gjort klar til søsætning

15. april 2022

Det var de samme fem der mødtes klokken 10.00 og startede med en kop kaffe. Vejret var ikke ligefrem det bedste - det var koldt og blæsende men vi skulle jo være klar til søsætning i morgen. Vi skulle have lagt bro ud, men det udskød vi på grund af høj vandstand og den fortsatte med at stige så brofagene ville have stået under vand.



Jens lagde sig under skibet med diverse skabemidler og rengjorde bunden i styrbord side. Jeg trådte til og afsatte vandlinien med ret sikker hånd og så lagde Ellen sig under skibet og malede bundmaling.



Der opstod dog et problem - bundpropperne til begge skibe havde åbenbart fået en ny plads som vi ikke kendte! Der blev søgt højt og lavt, men de var ikke til at finde. Jeg fandt derfor et gammelt kosteskafft der passede i dimensioner. Proppen blev banket i og så var det problem løst.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Påskefrokost på nausten.

Ind imellem havde vi en god frokost med friskkogte æg og diverse pålæg - lækkert.



Normalt tager vi opvasken med hjem, men nicole kastede sig over opvasken med kogende vand og jeg tog tjansen med at tørre af - ikke dårligt når man kan sidde på bænken og udføre arbejdet. Da vi skulle hjem fik vi besøg af Thorkild der meddelte at han ikke skulle bruge nausten grundlovsdag idet hans årlige arrangement var udsat og han ville vende tilbage - det gav en hyggelig snak. I morgen skal vi have brofag lagt ud og så skal skibet skubbes i vandet og sejles ind i havnen - det ser vi frem til.

Steen Weile