



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Vandet var væk og broen
tørlagt!
Onsdag 25. august.

Broen ligner mere en
lang tømmerflåde på vej
væk end en bro.
Lørdag 28. august.

Arbejde på nausten

28. august 2021

Så var der indkaldt til arbejdslørdag på nausten. De aktive havde meldt afbud på grund af andre aktiviteter. Resultatet var at jeg blev ene mand!



En kop kaffe og så var der græsslåning - græsset var igen blevet højt, men med forsigtig kørsel kunne maskinen tygge sig igennem. Støvsugeren havde været anvent til rengøring af bunden på Sebbe og var temmelig fuld af skidt. Den fik jeg rengjort og så gik jeg i krig med edderkopper og spindelvæv i loftet ude i nausten. Det var virkelig tiltrængt, da det hang som guilander mellem bjælkerne med al slags skidt.



Det er hyggeligt at være sammen med andre, men man kan også være alene og er dermed sikker på ikke at komme til at genere nogen. Man kan også synge uden at genere nogen - havde jeg gjort det når andre var til stede var jeg dog nok blevet alene!



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Nausten med nyslået græs.



*Tre timer gik i mit eget selskab - så lukkede jeg ned og låste af efter veludført arbejde.
Det skal dog siges at jeg nyder at drikke en øl i selskab med andre - det er lidt kedeligt at sidde alene.
Det er vores håb at der snart kommer flere, både til arbejde og sejllads med Ottar.*

*Med skibslagshilsen
Steen*

*En havde mistet en hat og den var blevet sat på pælen.
Nu var jeg alene - det klarede jeg med en tømmerblyant!*

