



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Så er Ottar klar til årets
sejlladser - hvor er hun
bare blevet flot.

De sidste ting gøres klar
før afgang.

Rigning og Ottar for sejl

8.maj 2021

Det var den sædvanlige arbejdsgruppe der mødte op på dæmningen klokken 10.00 gjorde Ottar klar og roede ud til nausten. Før afgang lænsede jeg skibet - vi havde sidst lænset for 2 dage siden og det var minimalt hvad hun havde taget ind af vand.



Ved nausten mødtes vi med Ellen der havde hejst dannebrog og fyret op. Vi gik nu igang med at finde tovværk frem og af uforklarlige årsager manglede det ene vanttov. Vi fandt et stykke tov og vor spejder lavede hurtigt en øjesplejsning.



Så blev masten sat og derefter tovværket. Sejlet blev bundet på råen og så blev det bundet på masten. Det forløb fint og så blev det frokosttid (lidt sent). Der blev så ryddet op og vi gik i skibet. For 2 årer roede vi ud i sejrenden og satte sejlet med vinden ind for agten. Det var skønt at sejle Ottar igen - først arbejde - så fornøjelse.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

For sejl - første gang i år.

Vi skød en pæn fart og alt for hurtigt var vi i havnen. Det var en rigtig flot tur med den nyudsprungne skov, palæet og slottet - Augustenborg fjord er smuk!



Vi havde lidt problemer med at få sejlet ordentlig ned, men fik alligevel en fin landing. Skibet blev vent og fortøjet og så blev der gjort klart skib så alt er klart til næste tur.

En stor tak til deltagerne - i gjorde et flot arbejde og som sædvanlig fejlede humøret ikke noget.

*Skibslagshilsen
Steen Weile*