



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Der blev malet årer til
Ottar under nøje opsyn.

Tre stærke mænd tog
skraldet.

Det var ikke et arbejde
for slappe fyre.

Fuld aktivitet på nausten

24. april 2021

Vi nærmer os søsætningen og havde en del opgaver der skulle udføres. Vi mødtes 10 mand på nausten klokken 10 og efter en kop kaffe og lidt arbejdsfordeling gik vi igang.



Vi havde medbragt en stor anhænger og en gruppe gik igang med at læsse den med gammelt malet- og imprigneret træ.

En del havde ligget der i flere år og det er absolut ikke det der pynter mest. Det blev til 3 hængerlæs før der var tømt. Nu ser der ryddeligt ud.



Jens var hoppet i et par waders og gået igang med broen. Senere stødte der 2 hjælpere til og der blev rettet pæle og gjort klar til 3. brofag. Vi havde haft en på loftet og hente Ottars

årer ned. Ingrid og Sylvie gik igang med at slibe og male dem. Dette arbejde blev også færdiggort.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Godt med lidt muskelkraft, det gør arbejdet lettere.

En stige, to stigeholdere og en der banker pæle. Det var ægte samarbejde.

Der var frokost i det grønne. Velfortjent.

Vi havde 6 pæle liggende der skulle bruges til bolværk og vi besluttede at bruge dem til højre ved porten idet pælene, der var overgået til historien og nærmest var ikke eksisterende.

Troels og Mark var arbejdsheste på den opgave. Der blev fjernet pæle og gravet og nye pæle kom op. En jernskinne blev brugt til sammenføjning med nausten og det blev rigtig stabilt. Nu mangler vi bare flere pæle.



Klokken blev 13.30 før vi fik tid til at spise. Ellen gik i malermode og gav Ottar den sidste olie så det blev også fuldført!

Vejret var rigtig godt og der blev tændt bål på vor nye bålplads. Det var også hyggeligt at se nye ansigter idet Ingrid's 2 sønner Alexander og Morten kom og gav den en skalle.



De sidste forlod nausten kl. 16.00 efter at timebogen var blevet ført. En stor tak til deltagerne, både for et godt arbejde og socialt samvær.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*De første 6 pæle er på
plads.*

*Nu er der nydeligt og
opryddet ved nausten.
Her stryger Ellen flaget.*

*Vi mangler nu stadig broen og det blev derfor besluttet at mødes igen
onsdag kl. 10.*

*Skibslagshilsen
Steen Weile*

