

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Det var ikke et smukt syn  
- vort stolte skib mindede  
mest af alt om en ubåd.*

## Sebbe Als alias U1969

7. januar 2021

I går ringede Kurt og fortalte at han var blevet ringet op af en der havde fortalt at Sebbe var sunket. Jeg kørte ind på havnen og ja, der lå noget der mest af alt mindede om en ubåd.



Fejlstrømsrelæet var slået fra og kunne ikke tændes. Jeg tog ledningen med hjem og fik den tørret. Om eftermiddagen tog jeg sammen med Sylvie på nausten og fandt en pumpe der virkede. Vi kørte så ind til skibet, men kunne stadig ikke få pumpen igang, så vi måtte opgive.



*Tre mænd står og betragter  
en kvinde der arbejder  
- det kaldes arbejdsfor-  
deling.*

*To pumper hjalp dog godt  
til.*

Hjemme fik jeg skiftet stikket på ledningen og i morges kørte vi atter til Augustenborg. Pumpen virkede, men vandet stod over årehullerne i forstavnen. Vi fandt en lægstestump og prøvede med den at få forstavnen hævet op. Uheldigvis var der et søm i lægten som Sylvie trådte op i foden - Så måtte vi hjem, heldigvis var det ikke så alvorligt.

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Nu ligner skibet atter et vikingskib.*

Jeg hentede så Nicole og vi kørte på nausten og hentede en løftestang. Tilbage på havnen blev den fastgjort til til forstavnen og med broen som anlæg fik vi forskibet hævet så meget at årehullerne var fri. Så fik vi gang i pumpen.



Bjørn dukkede op og fik hentet en ekstra pumpe og så begyndte der så småt at ske noget. Nicole sad som kontravægt på løftestangen en halv times tid og så var der kommet så meget vand ud at Sebbe var flydende. Peter og Ingrid var også dukket op og hjalp til. Nicole som var den letteste, blev sat ombord på skibet og hjalp til med lænsningen, medens de tungere vikinger stod og nød at se en i arbejde. Så kørte Ingrid og Nicole en tur og kom tilbage med varm kaffe og brud fra bageren. Vi kunne jo ikke få mazarintærte idet vi manglede Jørgen Sandholdt til at skære den ud (humor for de indviede). Stemningen var god og humøret steg i takt med at Sebbe dukkede op. Omkring kl. 14.30 var skibet tomt. Pumpen blev sat på plads og vi tog pænt afsked efter veludført arbejde. En stor tak til deltagerne.

*Skibslagshilsen  
Steen*