

Arbejdet kalder på nausten

29. juli 2020

Der var på Facebook indkaldt til arbejde på nausten - det var dog kun de sædvanlige der dukkede op. Det var i sidste øjeblik! Broen blev sejlet i stykker ved søsætningen af Sebbe 12 juli og der var ikke sket yderligere. Et af dagens punkter var at redde den inden den blæste væk.



Broen blev reddet i land og vi kunne konstatere at pælene var ædt op af pæleorm. Vi havde 4 pæle liggende og fandt 3 på loftet, men de var begravet i gamle Sebbeårer så de var umulige at få ud. Der måtte så en større og længe titrængt oprydning til. Første step var at få rengjort for spindelvæv, nødder, musereder og mus - her kom støvsugeren på overarbejde. De var ikke muligt at komme ned til porten da de bare var blevet smidt alt det op som

Resterne af broen var ved at blæse væk i den kraftige vind.

vi ikke lige skulle bruge. Men efter lidt hårdt arbejde lykkedes det at få de 3 pæle ud der lå på loftet.

Pæleormene skulle fotografers selv om de bestemt ikke er velkomne.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Skidt og moselig blev fjernet fra loftet.



Jeg var den heldige der måtte krybe rundt i skidtet, men nu er det meste væk.
Vi mangler dog stadig en nærmere oprydning, sortering og oprydning.

Vi holdt et møde og følgende beslutning blev truffet:

- Jens og Anders tager på nausten fredag 09.30 og spidser pælene til samt maler dem med primer og derefter bundmaling (det er vist ikke noget pæleormene kan lide).
- Lørdag tager vi en endags sejltur med Ottar.
- Søndag klokken 09.30 sejler vi Ottar ud på nausten. Klamper skal monteres og pumpen skal repareres. Der skal bankes pæle i og broen lægges ud på ny.

Som sædvanlig var der en rigtig god tone - der blev arbejdet og hygget og vi afsluttede med Lomomba (varm cacao med rom).
4 timers arbejde - godt gået til de fremmødte!

Skibslagshilsen
Steen Weile

Afslutning med en lomomba, det havde vi fortjent.

