

## Ottar for sejl - første gang i 2 år

25. juli 2020

Vejret var fint, men vi var kun fire der havde meldt sig til en sejltur. Vi mødtes klokken 9 nede ved dæmningen ved skibene. Første punkt var morgenkaffe med friske rundstykker, men ak - jeg havde glemt kaffen - nå skidt, Nicole skulle også have kaffe medmen dobbelt ak - hun havde også glemt den!

*Et hyggeligt morgenmåltid på broen ved skibene.*



Hun var frisk og hoppede i bilen og kørte hjem efter den. Kurt og Bente var også dukket op for at hygge lidt og det gjorde vi da også. Under morgenkaffen kom Kurt frem med en gave til Ottar, det viste sig at være et nyt dannebrogflag. Vi kan jo ikke sejle rundt uden flag - så er der jo ikke nogen der ved hvor vi kommer fra!

*Det nye flag på Ottar hejses - dannebrog skal med.*



Efter morgenkaffen pakkede vi skibet og roede ud til nausten. Broen er faldet endnu mere sammen, men heldigvis var det højvande så vi kunne komme ind til den inderste del der er intakt. Der mangler 2 klamper til tovværk agter i skibet - dem gik Jens og jeg igang med at fremstille - i hård eg, selvsagt. Det var hårdt arbejde det er dog nødvendigt at lave dem i godt træ hvis de skal holde. Vi fik også hejst sejlet på Ottar, fik tovværket på plads og checket hvad vi mangler af klamper og andet på Ottar.

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Klamperne er færdige og olieret - den ene hedder Jens - den anden hedder Steen.*

*Så blev der dækket op til frokost. Vejret var stadig fint og der var fuld aktivitet på vandet - sejlbåde, motorbåde og så var vandskiklubben igang.*



*Efter frokosten blev de nye klamper pudset færdige og fik en gang olie, så nu er de klar til montering. Vi pakkede sammen, lukkede og slukkede og så var det tid til at returnere til Augustenborg. Vi skubbe fra og roede ud fra nausten og nu kom det store øjeblik hvor sejlet skulle hejses. Sejlet gled op og hals og skøde blev fastgjort, så vinden fat.*

*Med smil på læben glider vi stille og roligt ind i havnen.*



*Ud over jubel fra de ombordværende var der helt stille og med 3 - 4 knob gled vi ind i havnen. Skønt igen at kunne sejle - for første gang i 2 år og så med et rigtig flot skib. Der blev vinket fra de andre skibe og fra broen inde i havnen. En elegant havnemanøvre og så et par rotag - så var vi på plads. Det blev kun en kort tur, men vi nød det og ser frem til endnu mere sejlads. Efter at have gjort klart skib sad vi en stund og hyggede os på bænket ved den smukke lille dame før vi brød op.*

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Se det smukke sejl, på  
det smukke skib.



Lidt synd at der ikke var flere der ville være med.

Hvad nu - Ottarholdet er færdigt om onsdagen og der er ikke sat hverken arbejde eller sejlads op på aktivitetsplanen.

Vi blev enige om at indkalde til hygge og arbejde førstkommande onsdag kl. 17.00 så alle har mulighed for at være med.

Broen blev sejlet i stykker ved søsætningen af Sebbe - den skal vi have reddet i land, da den ellers vil drive væk næste gang det blæser.

Sebbes mast og rå skal have olie før vi kan rigge skibet. Hun er et af Augustenborgs vartegn og tager sig ikke særlig godt ud som hun ligger nu.

Først arbejde og så fornøjelser (selvom arbejde også er en fornøjelse i godt selskab). Derefter sejlads som vi aller ser frem til.

Skibslagshilsen  
Steen Weile