

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

## Sebbe op - et rigtigt krafttag

4. juli 2020

*Det blev den næsthårdeste optagning i mands minde. Der var næsten ingen vand i fjorden så skibet måtte hentes langt ude. Og så virkede det ikke som hun havde lyst til at komme op.*

*Skibet skulle hentes langt ude i fjorden på grund af meget lav vandstand.*



*Det var et tykt reb, men det lignede nærmest en kost efter sprængningen.*



*Vi mødtes en flok ved dæmningen i Augustenborg klokken 8 om morgenen. Det regnede og blæste. Bjørn var klar med slæbebåden og snart var vi på vej ud mod nausten for slæb. Bjørn kunne ikke komme helt ind til broen på grund af den lave vandstand, men 6 mand ved årene sikrede en perfekt landing ved broen. Så blev der tømt skib - mast, rå, årer dørk, ror og alle løsdeler blev bragt i land.*

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Det var ikke nogen let opgave at få hende op i år - man kan undre sig over at det altid er lavvande når hun skal tages op og søsættes.

Gummibåndene var rullet ud og så var det "bare" at få skibet i position. En lille flok var derude, men hun havde problemer med at flyde i det lave vand.



Efter en tid lykkedes det og med et langt tykt reb som forlængelse, var hun fatgjort til spillet og spillemændene spillede op. Det gik rimelig godt, men det var en lang vej. Der blev "spillet" på skift og efterhånden kom hun ind til strandbredden. Vi havde gravet noget ud - der var dog stadig en pukkel vi skulle over og da vi kom dertil blev det tungt og pludselig sprang det tykke tov. Resultatet blev at en af spillemændene nikkede en jomfru en skalle - det gik værst ud over spillemanden. Jomfruerne var hængt op bag spillet som dekoration.

Så var der dækket op til frokost og det var noget der var populært efter strabadserne.



# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Nu ligger Sebbe godt på sin plads i nausten. Forhåbentlig er hun klar til søsætning om 1 - 2 uger.

Tiden gik og der blev prøvet flere løsninger for at komme over puklen og det resulterede i at det tykke tov sprang flere gange. Ved 11 tiden var vi dog så langt oppe på stranden at skibsbyggeren kunne besigtige skibet, han var dog forsinket på grund af kraftig trafik.



Skibet blev trukket helt op til porten og blev vasket rent under vandlinien. Så var der frokost - vi var 21 mand så nogen måtte nyde måltidet ude i nausten. Efter frokosten blev skibet så trukket helt ind i nausten. Der var nogen der var trætte, men vi nåede vores mål og stemningen var god. En stor tak til deltagerne.

Der vil nu blive udarbejdet en plan for opgaverne der skal løses før søsætningen - den vil snart være at finde sammen med arbejdstider på hjemmesiden.

Skibslagshilsen  
Steen Weile