

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Det var et herrens vejr og der var god brug for regnfrakker.

Så var vejret fint og vi fik en flot sejlad.

Sommertogt 2007 med Sebbe

6. - 9. juli 2007

Fredag den 6. juli

Vi mødtes alle ved havnen, hvor opgaverne blev delt ud. Der skulle handles, købes nyt gasanlæg, hentes redningsveste. Skibet blev lastet med alle herlighederne og besætningen bestod af 10 mand. Vi roede ud til Nausten, her blev frokosten indtaget. Jubiii efter middagen var der kommet vind, den var gunstig lige i syd.

Op med sejlet, vi kom ud til lufthavnen, så vendte vinden i NV øv. Vi prøvede at krydse, der var blæst op, vi kunne ikke krydse. Årerne blev taget i brug, men vi kom ingen steder, her skal lige siges at der blev lagt så mange kræfter i at 2 årer brækkede. Vi var begyndt at drive ind mod land, trods 10 stærke mænds roning. Gode råd var dyre - vi kastede anker og ventede på at Hans kunne komme og slæbe os i land ved Sottrupskov. Vi ankom ca. kl 16.00 efter en forblæst tur. Vi slog telt op og maden blev lavet. Hygge ved bålet og så i seng.

Lørdag den 7. juli

Vinden var taget til den var i NV- hvad nu. Flere havde forslag - beslutningen blev Sønderborg Havn. Vi tog afsted og der var fuld fart på - vi kunne have været den "flyvende Hollænder" - nej det var for vildt, sejlet blev rebet, ikke nok sejlet måtte yderligere tages længere ned. Ja vi kom flyvende ind i havnen. Folk berettede, at det havde været et utrolig flot syn, da vi ankom.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Det er ikke så ringe med et godt glas øl efter dagens dont.

Fint med en slæbebåd, det sparer armkræfterne.

Ved ankomsten tog vinden yderligere til. Vi ville vente til den løjede af hen på aftenen. Så dagen gik med en tur rundt i Sønderborg. Vejrudsigten sagde at vinden ville blive kraftigere hen mod aftenen - ja så

måtte Hans igen slæbe Sebbe til Sottrupskov. et var en hård tur for den lille båd, den kom på arbejde.

Vi ankom stille og roligt til Sottrupskov, hvor vi fik handlet og så blev der lavet mad ved bålet og musikken blev leveret af Allan, som havde det store udstyr med, forstærker med batterier til, ekstra indkøbt til sejlladsen.



Søndag den 8. juli

Nå, alle var stået op og der ankom yderligere 7 skibsmedlemmer. Ja vinden var nu på 13 sek/m i NV ikke muligt at sejle. Hvad så - der blev arrangeret en rundvisning ved Hjortespringbåden, samt en gåtur til Nydam Mose. Synd for dem der ekstra var ankommet for at komme med ud at sejle. Godt nok kan vikingerne meget, men ikke styre vind og vejr. Så var der hygge igen - det blev lidt sent. Det må vi lige tænke på næste gang.

Mandag den 9. juli

Hjemturen stod nu for. Ca. kl. 11.00 var der hjemad. Vejret var med os. Vinden i NV og kun 8-9 Sek/m.

Der skulle krydses og sejles. Der blev jo ikke til det store sejllads de andre dage. Der blev krydset til Hardeshøj ind i Sandvig - så til Halvmånen - Katholm. Nausten lå lige for, det var en supertur. Vi ankom kl. 14.00, så var der frokost og udpakning og oprydning. Sebbe blev roret ind i havnen, hvor hun skulle have et velfortjent hvil.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Teltlejren ved Sottrupskov
kro.

Tak til alle for deres indsats, håber
at alle har nydt turen og har lyst
til, at deltage igen. Ja der blev ialt
brækket 3 årer, så der har været
10 stærke mænd med, det blev nu
taget med latter.

Conny



Tilbage på nausten stod den
på mad og drikke.

