

Dannebrog og Stars and Stripes vajer i den kraftige vind.

Amerikas nationaldag på nausten

4. juli 2019

Det var 243 års dagen for Amerikas uafhængighed og samtidig 43 årsdagen for Sebbes sejlads forbi frihedsgudinden og op af Hudson floden i New York. Vi havde besøg af 3 Sebbe medlemmer fra USA og syntes vi ville fejre det.

Planen var at tage en sejltur ud af fjorden for derefter at lave en fejring på nausten, men vejrguderne ville noget andet. Det blæste en stiv vind lige ind af fjorden, så sejladsen måtte vi opgive. Vi mødtes i stedet på nausten klokken 15.00 og fik hejst både Dannebrog og Stars and Stripes for derefter at gå i gang med hjemmebagte boller og en kage jeg kaldte disarster (katastrofe) idet den under bagningen lukkede sig op og lignede en vulkan i udbrud. Den blev dog godkendt, ikke for udseendet, men for smagen.

Peter havde medbragt en god gammeldags grammofon og lod fra vinylpladen Jimmi Hendriks give sin version af den amerikanske nationalsang The Star-Spangled Banner.



Flagene gøres klar.



Det var en herlig blandet forsamling af amerikanere, halv amerikanere, en tysker, en franskmænd og en flok danskere. Vi var tre der i 1976 havde været med på turen op af Hudson floden.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Kaffe og kage samt mjød blev indtaget i nausten.



Til kaffen fik vi også selvfølgelig også et glas mjød produceret af arbejdsomme bier i Augustenborg samt viderebearbejdelse af Verner. Så blev der tændt op i grillen og den medbragte mad blev tilberedt - bøffer, kylling og pølser. Det var ikke specielt varmt, så vi fik fyret op i brændeovnen og fik akkurat plads i The captains cabin (opholdsrummet).

Spisningen foregik i The captains cabin.



Det var en hyggelig sammenkomst og noget lidt ud over det sædvanlige. Troels havde lidt krudt fra nytår, der i bedste stil blev fyret af, som man nu plejer i USA. Vi sluttede selskabet ved nitiden efter nogle hyggelige timer.

**Skibslagshilsen
Steen weile**