

Så vejer Dannebrog atter på nausten - verdens ældste flag.

Arbejdsdag på nausten

3. juli 2019

Så var der arbejde på nausten. Jubilæet nærmer sig og der var stadig en del opgaver der ventede. Vi startede kl. 17.00 og folk kom så til efterhånden som de var færdige med arbejde og andet.



Den nye flagstangsfod var blevet gravet ned og der var blevet støbt omkring den så nu stod den fast. Der blev lagt jord omkring og de græstørv som Søren så fint havde lagt ved siden af blev lagt på plads, flagstangen eller masten som en kalder den, blev monteret og så blev flaget hejst.

Nu kan skibene atter lægge til ved nausten og broen er sikker.



Et hold var gået igang med de sidste brofag og knoklede med dem, så nu er broen på plads. Et andet oprydningshold havde fuld gang i oprydningen indenfor.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Indenfor havde oprydningesholdet gjort det rigtig pænt.



Skjolde blev lined op og de ting vi ikke lige skulle bruge blev fjernet / lagt på plads. Ottar er ikke blevet færdig og stod i vejen for de gæster der kommer til jubilæet. Hun kan ikke trækkes ud, men det lykkedes let og elegant, at få hende skubbet ca. 1 meter over mod væggen hvilket gav en hel del plads. Der var blevet fyret op i grillen og en grillmester tog sig af tilberedningen af den medbragte mad og selv om det langt fra var varmt og vinden peb os om ørerne sad vi gæve, arbejdsomme vikinger og spiste udenfor.

Pølser og kylling samt diverse tilbehør stod på menuen.



Endnu en arbejdsaften og så kan vi erklære nausten for klar. Et godt stykke arbejde der blev krydret med en masse jokes og sund latter - der er nu hyggeligt på nausten.

**Skibslagshilsen
Steen weile**