

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

## 6 Sebber besøgte vikingeskib i Chicago

16. juni 2019

*I 1893 byggede Magnus Andersen en kopi af Gokstad-skibet og sejlede det til verdensudstillingen i Chicago. Det var det første vikingeskib der var bygget efter vikingetiden. Skibet var 23,8 meter langt og 5,2 meter bredt og havde et sejlareal på 110 m<sup>2</sup>. De brugte 28 dage på at krydse Atlanten. Skibet havde 16 par (32) årer.*

*Efter udstillingen blev skibet stående og forfaldt, men senere blev der dannet en privat forening "Friends of the vikingship" der fik bygget en hal dækket af plastik hvor skibet står i dag.*

*Vi kom til Chicago 11. juni og en uge før havde Lene mødt et af medlemmerne og annonceret vores ankomst.*

*Søndag 16. juni var der svensk midsommerfest i parken der ligger lige ved siden af hallen hvor vikingeskibet står. Vi tog ud til skibet og fik en rigtig fin modtagelse og de var meget beæret over at få besøg af folk der sejlede med et vikingeskib. Det betød at vi fik en fin rundvisning og forklaring om skibet, rigtig interessant.*

*Da vi den 4. juli 1976 sejlede forbi Frihedsgudinden og op af Hudson floden med Sebbe, troede vi at vi var de første der i et vikingeskib passerede frihedsgudinden, men det viser sig at "Viking" havde gjort det samme mere end 100 år tidligere.*

6 Sebbefolk – Sylvie, Steen, Reed, Troels, Lene og Linnea foran skibet

**Skibslagshilsen**  
**Steen weile**



# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

En af stifterne, Perry, lyttede til vore beretninger og fortalte om deres projekt.



Konstruktionen er ikke helt den samme som Sebbe idet bundstokkene er bundet til plankerne der har en braket som man også var anvendt i Nydambåden.



Der skal et stort kølsvin til når man tænker på den store mast der skulle bære et 100 m<sup>2</sup> sejl - dobbelt så stort som Sebbes.



Skibet var i meget god stand når man tænker på at det er bygget i 1892.



# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Vingerne sloges bravt - noget vi ikke havde forventet at se i Amerika.*



*De gik op i kampen med liv og sjæl med økser, sværd, spyd og skjolde bragede det løs.*



*De overlevede alle selv om en del måtte ned med nakken.*

