

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

På skibet fik de et lille foredrag om skibet og vikingeskibe generelt

Spejdermuseum besøger Sebbe Als

4. juni 2019

Sebbe Als blev oprindeligt startet som et spejderskib og det var derfor oplagt at sige ja til et arrangement med Sønderjysk Spejdermuseum der gerne ville høre om vort skib.



Vel ankommet til nausten fik de udleveret Danebrog der blev hejst under sang



Nicole og undertegnede mødtes med de 11 personer fra spejdermuseet på dæmningen ved skibet klokken 10.00. Her blev de budt velkommen og gik ombord hvor jeg kort fortalte om skibstyper, skibslaget og vore aktiviteter. Herefter kørte vi på nausten. Jeg kørte i forvejen og låste op. Da de mødte op gav jeg dem Danebrog med besked om at det måtte de kunne hejse - og jo, det blev bundet med flagknob og da flaget gled op blev der afsunger "Der er ingenting der maner, som et flag der går til tops".

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Rigtig fint vejr og spisning af grillmad på Knuds bæk



Et veldækket bord og godt humør



Nu skal det smage lidt af vikinger, så vi serverede et glas mjød som de satte stor pris på. Så gik vi ind i nausten hvor de fik hele skibets og skibslaget historie. Herefter var der spørgetid som de fuldt udnyttede. Grillen var blevet tændt op imens der var foredrag. Så blev der serveret dejlige ringriddere der blev nydt sammen med Ellens hjemmelavede salater der både indeholdt brændenælder og skvalderkål - det smagte godt - vil man af med ukrudtet i haven, ja så kan man jo bare spise det! Klokken 13.30 rydede de pænt op efter sig og vi tog afsked. Det havde været et hyggeligt arrangement for begge parter - tak for besøget til gæsterne.

**Skibslagshilsen
Steen weile**