

Så blev der igen arbejdet på nausten

9. maj 2019

Klokken 5 dukkede de første op og vi fik ved hjælp af medbragt benzin gang i kædesaven. Det viste sig dog at kæden var meget sløv, men en del af det gamle træ fik vi dog skåret igennem.

Så er der plads - nu kan vi holde jubilæum!



Det blev så pænt stablet nede ved tjørnen og skal så på et tidspunkt kløves, men nu er der fri passage ind til toiletterne. Plæneklipperen blev fundet frem og græsset slået. Det har nu resulteret i at der er rigtig pænt på hele pladsen - det kan vi være bekendt. Der var dukket flere op og et hold gik igang med den store oprydning i nausten. Her blev der også ydet et godt stykke arbejde.

Opryddet og friskslået græs.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Det blev et umådelig smukt vejr.

Så blev der tændt op i grillen og snart kom pølserne på. Da de var klar begyndte det et regne - ikke vildt men lidt smådryppen. Men er vi vikinger? Vi gav hånt om regnen og nød vor mad med en god øl. Da vi så var færdige med at spise hørte regnen op og det klarede op - faktisk blev det et rigtig pænt vejr med et helt specielt sollys. Der er nu skønt på nausten - underligt at der ikke er flere der dukker op. En tak til deltagerne også for godt humør!



Vi prøver igen næste torsdag - se det på hjemmesiden sebbeals.dk

Opgaver til næste torsdag

- Ølbænken
- Oprydning og sortering i nausten
- Fortsat oprydning bag nausten
- Hegn males brunt på bagsiden

Broen skal også lægges ud, men før det skal fagene forstærkes.

Skibslagshilsen
Steen weile