



Skibslaget Sebbe Als  
Augustenborg

# Sejladstræning med Sebbe

2018-07-14

Vi havde planlagt et sommertogt med Sebbe Als, men der var ikke nok erfarne sejlere der havde tilmeldt sig. Så der er jo kun ét at gøre – begynde at sejle mere med Sebbe, så vi kunne få erfarne sejlere!

Vi havde sat medlemmerne stævne på havnen i Augustenborg lørdag kl 9; folk dukkede op, og vi var nok til at kunne stævne ud. Der var en god blanding af nye mus og gamle rotter. Skipper var Benny Jørgensen.



For ikke at misbruge det arme mandskab, havde vi fået en aftale i stand med Bjørn Sandholdt og skibet Herborg, så vi kunne få et slæb ud på noget vand, hvor kluden kunne sættes.

Vi kom godt afsted, kom så langt ud at vi kunne sætte kluden, og så fik vi den til vejs og taget hurralinen.

Og så fint hun sejlede – vinden var god og nådig, så vi kom fint derudaf. Der blev sejlet op forbi Lufthavnen, der blev trænet vending og kryds, og der blev generelt udvekslet gode tips og tricks mellem de nye og erfarne ombord.



Omkring middagstid "parkerede" vi omkring Katholm, dvs ud med ankeret og så ellers få lidt frokost, imens vi kunne vende verdenssituationen. Vinden var i nordvest, og ankeret blev kastet ud forskibs, så stævnen vendte op i vinden.

En lille forhaling af ankerlinen ned agter, så vendte vi fint rundt og kunne så sejle sydpå igen. Undervejs fik vi også trænet at rebe, da vinden var frisket lidt op. Efter nogle timer sejlad, satte vi kursen mod Augustenborg, og vi kom nok så nydeligt ind i indre fjord, fik os navigeret fint i havn og fortøjet skibet.



Tak til alle deltagere, og tak til Skipper Benny for en fin tur!

