

Mindeord om Jörgen Tang Larsen

Augustenborg, 10. marts 2018



Det er med stor sorg at jeg må meddele, at vor materialeforvalter, bestyrelsesmedlem og gode ven Jörgen Tang Larsen, er gået bort efter længere tids sygdom.

Jörgen kom til skibslaget for snart 8-10 år siden; hans interesse for vikingskibe kom fra en god blanding af viden om historie kombineret med stor interesse for sejlads, og sammen med lidt håndlag for håndværk i træ mv, blev han hurtigt en del af flokken.

Det var altid en oplevelse at have en snak med Jörgen; han var altid meget afdæmpet, men man mærkede hurtigt at han var meget vidende på mange områder, og han havde altid en underfundig måde at sige mange af tingene på, og en vinkel man ikke lige så komme. På sejlads fangede han hurtigt hvordan man sejlede skibet, og kunne bruge lang tid på at tænke over hvordan man kunne gøre enten konstruktion, rig eller selve sejladsen bedre, og så startede han et lille hyggeprojekt med dette.

Vi har leet meget sammen ofte, for hans natur var altid positiv og munter, og hans finurlige selvkritik kunne altid løfte stemningen. Aldrig har vi hørt ham sur eller negativ; var der lidt mukken fra nogle, kunne han ofte få løftet stemningen på folk med en "skæv" bemærkning.

Når vi havde arbejdsdage på Nausten var hans store lidenskab træskæring. For år tilbage skulle en pullert skiftes på Sebbe; havde det været en hvilken som helst anden, så var den blevet skåret ud i form, monteret, og færdig. Men Jörgen skar en sirlig Midgårdsorm ud i pullerten, så kigger man på Sebbes styrbords agterpullert, kan man se hans flotte håndværk. Førrige år måtte pinden til styreåren opgive ævred, men Jörgen kastede sig ud i at lave en ny – og hvilket kunstfærdigt håndværk det var!

Når der var arbejdsweekend, stillede han meget gerne op, men uden at gå på kompromis med familien, som han altid snakkede meget om, og man var aldrig i tvivl om hvor hans hjerte lå. Tiden med familien på Grønland og i Danmark var altid noget han meget gerne fortalte om, og som var umådelig spændende at høre på.

Jörgen blev syg i starten af 2017, men han kæmpede og vandt tilsyneladende. Desværre kom sygdommen igen, men han kæmpede igen, og på trods af sygdommens fremskriden, forblev han stærk og positiv, lige til det sidste.

Lørdag blev kampen for hård, og havde stået på i alt for lang tid, og Jörgen sov stille ind og fik fred. Han var hjemme med familien samlet omkring sig, så det var en rigtig smuk og fredfyldt afsked Jörgen fik.

Tilbage er et stort savn; et kæmpe hul efter et dejligt menneske, men også utroligt mange dejlige minder, historier, ting som Jörgen har lavet vi kan gå og kigge på, og en dybtfølt taknemmelighed ved at have kendt Jörgen og have haft ham i vor midte. Lad os huske hinanden på disse i al tid fremover.

Æret være Jörgens minde!

*På vegne af skibslaget,
Allan Jensen, formand*

“The battle is now over,
And all the struggle gone,
We’re going to miss you Sailor,
But guess your work here’s done.

I bet you’re sailing other seas
Yes! Seas so glassy calm
And sharing tall tales from times
past
With no intention of harm.

You had some hard times my friend
And that can’t be denied
But you just got right on with life,
While other people cried.

But now you’ve sailed before us
Now sailing Asgard’s azure-blue seas
I know you’ll watch over your fam-
ily
Which in life you have done with
ease.

The mast is rigid, sails are taut
As you easily sail away
And “morild” light the path for you
As you go on your merry way.

Still Sailor memories linger on
And will do now you’re gone
But I will sorely miss your stories
And so will everyone.”