



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Det kan vist roligt siges,  
at forbedringer er mulige.*

## **Der blev slået græs og skovet ukrudt**

6. juli 2017

*Efter at have fået Ottar ind i nausten var vi nogen stykker der besluttede, at det var tid til at få området ryddet og gjort pænt. Vi lagde en invitation ud og håbede så, at der var et par stykker mere der havde lyst til at være med.*



*Der ligger hundetæpper op af siderne på Ottar indvendig og i ugens løb har Jens Peter været på nausten og pøst nogle spande vand i skibet. Det har hjulpet, allerede, nu er hun ved at blive så tæt at vandet bliver stående.*



*Børnene bader og de voksne hygger sig med konstruktivt arbejde.*

*Vi mødtes klokken 17.00 og gik igang med græsslåning og med at ryddet området hvor Ottar har stået. Der dukkede flere op og tog fat - en grønthøster (græsklipper) og 2 græstrimmere var igang. Det gjorde underværker.*

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Og alt iment legede børnene nede ved vandet hvor de fangede krabber og hyggede sig. Der var en rigtig fin stemning og ind imellem maskinernes larm hørtes latter og glæde både blandt voksne og børn. Klokken syv var grillen klar og der blev grillet kylling samt pølser i alle afskygninger - små tykke og lange tynde.



Fordelen med højt græs - man kan se hvor langt man kommer.

Bordet blev dækket og en fransk dame syntes det skulle være rigtig fint og lagde dug på. Der blev spist og nydt en god øl til. Solen skinnede og der var stille og lunt. Her var det sociale i højsæde og hver og en længtes efter at komme ud at sejle.



Børnene hyggede sig med vandhunden.

Vi var blevet 15 inklusive børn og en enkelt hund - et velopdragent eksemplar.

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Klokken 20.30 strøg vi flaget og låste af efter en skøn dag på nausten. Opfordringen kom fra flere sider - det skal vi da gøre igen! Og ja det gør vi så - hvis vejret er til det kunne det være næste torsdag - der kommer et opslag på hjemmesiden, så følg med. Den fungerende formand (Søren) har overgivet ansvaret for godt vejr ups! - til mig, jeg skal gøre mit bedste.

En stor tak til alle deltagerne, for godt arbejde og godt humør.

Skibslagshilsen  
Søren og Steen

Der grilles pølser og  
kylling.



Så var der tid til spisning.

