



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Det er ikke let at bevæge sig rundt i skibet når der er flere malere igang.

Man kan finde på meget en søndag

23. april 2017

Vi var 5 der mødtes på nausten - der var kaffe og friske rundstykker. Og hvad skal man så lige finde på? Det var jo hen imod kirketid, men det valgte vi at droppe denne søndag. Der var så mulighed for at fiske, men vi havde ikke fået fiskestænger med!



Der var så flere muligheder - nogen ville rydde op og klippe græsset i "parken", nogen ville male Sebbe - vi gjorde så bare begge dele. The "grasklipper woman" ville gerne igang, men det var en større omgang, da det halve af bulhuset måtte tømmes for at få maskineriet ud. Det lykkedes og græstrimmeren blev også gjort klar, her var udfordringen at finde en ledning. Så blev der ellers klippet græs og brændenælder til den store guldmedalje. Alt træet der var blevet lagt bag ølbænket blev fjernet og de stolte



At male, - ja det er livet!

brændenælder her måtte også lade livet. Indenfor blev der lavet sort arbejde - hele skibet blev smurt så nu mangler der blot den udvendige maling samt bundmaling. Selv om malerarbejde nok ikke stod højest på ønskelisten, var der en rigtig fin stemning. Der blev snakket, fortalt vitser, mild mobning og en god latter - bare hyggeligt.

Skibslaget Søbbe Als Augustenborg

Det var mest tørvejr, men der blæste en hel pelikan og det var koldt (udenfor) - men er vi vikinger eller hvad!

Der blev indlagt en enkelt ølpause, men ellers var dagen præget af aktivitet og klokken 15.00 lukkede vi ned med god samvittighed.



Da jeg ville tage et billede af det smukke slot kom der en græsklippermand i vejen.

Det er vigtigt at vi holder området opryddet og præsentabelt, da der løbende kommer gæster forbi. De 2 sidste gange vi har været på nausten er der kommet gæster - den ene gang en tysk gæst og anden gang 2 lærere fra Århus.

*Skibslagshilsen
Steen Weile*



Resultatet efter at parkholdet havde været igang.