

Arbejdsweekenden noget ud over det sædvanlige!

6. december 2003

Ved 9 tiden lørdag morgen startede vi et par stykker med almindelig oprydning, Af en eller anden grund er det noget der altid skal gøres. Så stødte der et par stykker til fra Århus.



Tidligt på dagen - vandet steg.

Vi gik nu i gang med skibet. En gik i gang med et nyt knæ – til skibet altså og vi andre fortsatte med at skifte nagler. Der blev også afholdt et lille møde vedr. et arrangement til august næste år.



Og så kom det ind i opholdsrummet.

Der var forholdsvis lavvandet om morgenen, men hen over dagen steg det stille og roligt. Midt på eftermiddagen var det nået op til porten og lidt senere skulle der gummistøvler til at komme ud af nausten. Det betød at der var nogen der måtte bæres. Om eftermiddagen holdt vi den annoncerede juleafslutning med gløg og æbleskiver og selv om vi kun var 6 var det da svært hyggeligt. Vi fortsatte så med arbejdet på skibet og ved halv syvtiden kørte 2 deltagere op på kinagrillen for at hente noget mad. Da var vandet nået halvvejs ind i nausten. Da de kom tilbage ca. en halv time efter fik de meget våde ben da vandet var nået et godt stykke over gummistøvlerne nede ved porten. Så fik vi ellers kinamad – det smagte meget godt. Vi skulle så lige se ud i nausten og da kiggede vi en ekstra gang for da var vandet nået op til gulvkanten i opholdsrummet og gryder, gasflasker og en spand med pensler kom sejlene forbi. Der var en der funderede på om man kunne tømme nausten for vand, men det er jo næppe gennemførligt.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Og det steg stadig og en del vitser om vandet, SOK osv. blev fyret af. Så blev forsyningerne af mad og drikke gennemgået – og jo, vi kunne klare en belejring fra det våde elements side for der stod en flaske rom og vel at mærke en 3 liters. Der var en der fandt en violin frem og så fik den på alle strenge med al slags folkemusik.



Vandet steg, men Niels spillede videre - Titanic var i vore tanker!

På et tidspunkt kom jeg til at tænke på Titanic for der var der jo også et orkester der blev ved med at spille meden skibet sank, her havde vi også en der spillede, det var bare ikke nausten der sank, men vandet der steg.

Ved 21 tiden forlod vi nausten – en iført waders, en med sorte plastsække bundet om benene og så nogen i alt for korte gummistøvler og en i bare ben og underbukser (det var koldt).

Vi var 4 der drog til Notmark, fik noget varmt at drikke og så var det sengetid. Der blev dog uploadet 9 billeder på internettet der viste lidt om dagens begivenheder.

Næste morgen sov vi længe og idet der ikke var nogen (ud over os) der havde meldt deres ankomst mødte vi først kl. 10.00.

Så var der oprydning. De mest sårbare ting havde vi fået sat højt så der var ikke sket nogen skade, men nausten var fyldt med tang, siv og andet som vi måtte feje sammen og køre ud i trillebør. Vort fine nye gulv i opholdsrummet var selvfølgelig meget vådt, men idet vi havde fjernet rockwool og lavet afløbskanaler fik vi det meget hurtigt temmelig tørt.

Vi fik igen skiftet en række nagler og fremstillet og monteret en laske.

Ved 15 tiden lukkede vi for arbejdet. Det havde været en konstruktiv weekend med højt humør og masser af hygge selv om vi ikke var så mange. Næste arbejdsweekend er 29. – 30. december hvor vi også har generalforsamling. Da er der allerede en del der har meldt deres ankomst, så der kommer nok mange – også dig?



Skibslagshilsen
Steen Weile

Vi prøvede at få vandet til at løbe ud af porten - det lykkedes ikke.