

En søndagstur med Sebbe

26. juli 2006

Der var lagt op til en hyggetur hvor medlemmer kunne tage naboer og familie med og det gjorde vi så - 26 blev det til. På grund af et større arrangement i Augustenborg mødte halvdelen på havnen for at hente skibet og resten på nausten.



Vejret var varmt, meget varmt og stille. Vi pakkede skibet og så gik det ellers for roning til nausten. Der var nogle nye med så det med at holde takten var ikke ikke helt optimalt, men vi kom da fint ud til nausten. Her kom så resten af besætningen ombord. Da der vel lå små 100 både ved slotsparken beslut-

tede vi os for at lægge os over til dem og spise vor medbragte mad. Nu var der jo ret godt fyldt op, men vi stikker jo ikke så dybt så vi gik ind på lavt vand og roede op til en plads på første parket inden om de andre. Så blev der fundet mad og drikke frem - det er jo dejligt en sommeraften. Nu var der jo nok en grund til at så mange skibe var samlet her for det har jeg aldrig set før. Grunden var at der var nogen der spillede musik og "søens folk" kan jo godt lide musik. Klokken 21 kom en hr. Eric



Clapton på scenen og så kom der for alvor gang i kludene. Han spillede og vi vuggede, gængede og dansede og havde det herligt. Vi må dog erkende at Sebbe ikke er bygget til at danse på - der er for mange tofter og andet kram og så er der for lidt dørk, men det kan lade sig gøre! Der gik nu hurtigt et par timer og da han stoppede brød vi op ligesom de øvrige.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Det lys vi havde ombord blev tændt og så roede vi over til nausten igen og tog atter afsked med det halve mandskab. Vi tog et par ekstra lanterner med og roede så ind i havnen. Skibet blev vendt og fortøjet og alle pakkenilliker blev taget fra borde. Nu var klokken efterhånden blevet godt 24 og vi tog afsked med hinanden efter en meget fin og hyggelig aften. Flere af de nye truede med at komme igen og det er de selvsagt velkomne til. Tak til dem der deltog.

Og så var der selvfølgelig de små pussigheder.



- Et medlem kom ned i agterstavnen og søgte forgæves efter sine sko som hun havde stillet på løftingen, men nu var de væk. Men: "hvorfor skulle dine sko stå i agterstavnen - du har jo kun været i forskibet? Hvad"? - nåh ja, - skibet har jo to ender, men det burde da være til at finde hoved og hale på Sebbe.

- Da vi smed den store krog (ankeret) var det så lavt at en del lå over vandet.

- Vi havde kun 6 - 8 m til land.

- De havde stillet en storskærm så den kunne ses fra vores "position".

- Mange af koncertdeltagerne kom ned og hilste på os, samt tog billeder af os.

- Vi ville have tilbudt Eric en rotur, men han var vist for træt efter koncerten.

Skibslags hilsen

Steen



Eric Clapton for fuld udblæsning. Der var både de gamle klassikere samt nyere numre.



Skibene lå tæt ud for parken.