

Weekend arrangement og en søndag på Als

20./21. august 2005

Lørdag formiddag mødtes 6 medlemmer og gik så småt igang med forskellige praktiske aktiviteter, - græsslåning, mere jord på nausstaget etc. Vejret var helt i top - solen skinnede og det var varmt, så alt var godt på nær at der stort set ikke var nogen vind. Vi traf, trods den manglende



vind, en beslutning om at sejle og kort tid efter var vi ved havnen og gled for årer ud af fjorden.

Ved Rønsten satte vi sejlet og begyndte at sejle lige så stille med ingen vind fra alle retninger. Vi havde været så forudseende at tage mad og drikke med, så det var hyggeligt. Der er ikke noget som et veldækket "bord" ude på vandet, det giver en god appetit.

Efter at have sejlet rundt i godt et par timer, strøg vi sejlet og roede ind til nausten. Der blev holdt bestyrelsesmøde hvor skibslagets aktiviteter samt arbejde blev gennemgået. Mødet blev afsluttet med en lidt spisning og hygge frem til midnat. Solnedgangen var, som så ofte, utrolig smuk.



Søndag var der nogen stykker der tog Ottar ud og prøvede at sejle om formiddagen. Det var ikke let, for vinden skiftede i et væk.

12.30 mødtes vi 7 personer og æssede en større portion god mad i Sebbe og så roede vi ud til parken. Der lå mange skibe og mindre både, men vi fandt en plads og da vinden i et væk drejede droppe vi det lille 40 kg anker og pyh-ha det store 60 kg.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Vi fik besøg af et tidligere skibslagsmedlem der har købt sin egen træbåd - et herligt skib. Det var ikke til at se de optrædende, men høre musikken. Der blev dækket op på reserveroret - desværre havde vi glemt den rød/hvid ternede dug, men det gik alligevel. Så var der hygge... Et par stykker faldt for fristelsen og sprang i vandet. Vejret var helt fantastisk - stille og varmt. Da koncerten klingede ud roede vi tilbage til havnen hvor vi fik gjort klart skib. En herlig weekend var til ende - desværre med alt for få deltagere fra skibslaget.

Steen Weile

