

Tid for ophaling af Sebbe

24. september 2016

Vi må se i øjnene at sommeren er forbi, efteråret er startet og snart kommer vinteren, selvom vejret i øjeblikket er fantastisk. Vi har dog stadig Ottar i vandet - så sejlads er stadig mulig. Da vi mødtes på dæmningen klokken 09.00 var det havblik og lunt efter årstiden.



Der blev lagt kræfter i da skibet skulle roes ud til nausten.

Klokken lidt over 9 stod vi kun 10 mand ved skibet og havde tilsagn om at der ville komme 2 mere, ikke nok til at hale skibet op på forsvarlig vis. Planen blev derfor at afrigge skibet og derefter køre på nausten og rydde rummet for borde, bænke og proviantkasser.



Vel ankommet til nausten.

Vi gjorde et forsøg på at lægge masten ned på Sebbes liggeplads, men da der var en del uøvede roede vi i stedet over til mastekranen og under kyndig ledelse blev masten lagt ned på forsvarlig vis. Der blev så truffet beslutning om at ro ud til nausten for at tømme skibet, en dejlig lille tur. Nausten krydede af mennesker og nogen havde allerede lagt borde og bænke på loftet - flot.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Der var fyret op i den "nye" ovn der hurtigt kan få temperaturen op i rummet og fylder mindre. Der blev nu slæbt ind fra skibet - mast, rå, årer og så videre, tingene blev lagt på loftet og hængt op i nausten. Der var en der deklarerede, at vi skulle passe på vor skiffenøgle, da det var den sidste vi havde - minutter efter smed han den selv i vandet - i et forsøg på at redde nøglen var der en der resolut smed bukserne og se det lykkedes hende at fraruske kong Neptun nøglen.



Så var der frokost og socialt samvær.

Vi var nu folk nok, så der blev inlagt en frokostpause for det travle folk. Herefter blev spillet rigget til, bakkestokke lagt ud og så var der ophaling. En trak frivilligt i waders og fik skibet i position og så blev der trukket. Nu var det "spillemandenes" tur og et par stærke unge mænd havde meldt sig og lagde kræfterne i.



Skibet rengøres for muslinger og skidt.

Langsomt og sikkert gled skibet op. Undervejs blev der gjort to stop hvor skibet blev rensat for skidt udvendig. Der blev trukket og kørt på spillet og omkring klokken halv to var skibet på plads. Formanden havde glemt en ting som han venligt blev gjort opmærksom på - det var at råbe "slæbeøl" for traditionen tro giver skibslaget en øl når skibet er på plads. Efter en kort pause gik vi så igang med at rydde alt løsøret på plads og sejlet der var bredt ud til tørring blev pakket sammen.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Der er masser af ting der skal gøres ved en ophaling og de blev alle gjort af de mange hænder der var til rådighed og i en rigtig god stemning. De store træblokke blev stablet ude ved bålstedet og affaldstræ lagt klar til bortkøring - nu er der ved at være rigtig pænt på nausten. Det næste bliver nu at tage en aften for en lille håndfuld folk så vi kan få skibet højvandsikkert, men med vor nye 3 tons dunkraft er det ingen sag og man kunne jo eventuelt tage en pølse med og grille den efter arbejdet - det sociale spiller en stor rolle i en forening som vor - Verdens ældste vikingeskibslag!
En stor tak til deltagerne - godt gået!



Så er der lige det sidste lille stykke.

Der er stadig mulighed for at sejle med Ottar og fortsætter vejret som nu er der gode muligheder for at få nogle gode sensommer sejladser.

Skibslagshilsen
Steen Weile