

Maritimhistoriske dage i Sottrupskov

2016-07-30+31

Så var det tid igen – Nydam, Hjortspring og Sebbe Als havde sat hinanden stævne i Sottrupskov, for sammen at vise vores flotte både frem. Offentligheden var inviteret, skibene på plads og det pæne tøj taget frem.



Sebba, Freja, Nydam og Ottar sammen.

I år var der en gæstedeltager – Freja Byrding. Vi var nogle stykker der havde været på sommertogt med hende, og kom til Sottrupskov onsdagen før det begyndte.

Dagen startede stille og roligt; vi så at Sebbes mast hældte med en 6-7 grader, så det skulle jo korrigeres ved hjælp af noget stramning af tov samt tunge løft.

Jens og Majbritt kom med deres to børn og hund, så det var jo dejligt med en endnu større flok.

Kl 15 kom Nydam-folkene, og så havde vi et planlægningsmøde hvor vi fik drøftet de overordnede ting til weekenden. Skipper Viggo inviterede også



Der sælges is

forsamlingen på en lille hyggetur med Freja Byrding - efter arbejde var overstået, forstås!

Så Nausten summede af aktivitet, og kl 16.45 stævnede Freja Byrding ud med en halv snes besætning ombord. Det blev til en lille håndfuld gode kryds og lidt nydelse af turen inden vi vendte stævnen indad og kunne sætte os til et veldækket aftensmadsbord - skipperlabskovs, selvfølgelig! Hjortspring var også lige ankommet med Tilia, så bedre timing kunne det vist ikke være.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Så blev der spist til den store guldmedalje, og skålet med hinanden. Snakken gik livligt, og på et tidspunkt lavede Viggo en rekruttering af folk til sejlads hjem med Freja til Hejlsminde mandag. Der var tre frivillige, så så blev den lille sag ordnet.

Herefter var der dessert - is, syltet og frisk frugt! Mums!



Klar til sejlads

Nu skulle der leges lidt med film og kamera - Katrine tøffede langsomt Fie rundt i vandet omkring bådene mens jeg filmede og tog billeder. På land plagede Toke og Daniel om en tur med Ottar - jo, selvfølgelig. Det er jo en fin og nem båd at håndtere, især i let vind. Toke fik forskibet (hals og bugline), Daniel agterskibet (skøde og bras), jeg rorpinden og Katrine tjansen som midtskibsballast ;-)

Vi fik set flere marsvin svømme i Allsund, og hørte dem blæse ud når de kom op over overfladen. Rigtig fascinerende!

Vi lavede nogle kryds, og så blev der roet tilbage i takt til "Rapanden Rasmus" i aftenrøden.

Vel tilbage ventede der rom og hyggesnak.

Gitte og Nicole havde taget et udstillingstelt til at sove i; Jens og Majbritt eget telt til dem og børnene, Daniel og jeg Freja med presenning over råen, og resten i Nausten.

Næste dag vågnede folk ved 8-tiden, og der blev gjort klar til morgenmad. Den bestod af en morgencomplet som var rigtig god.

Herefter klædte folk sig i de officielle klæder, og så var der morgenmøde. Her blev de enkelte områder berørt og aktivitetsledere spurgt ad om alt var på plads.



Der snakkes intenst om de historiske både

Vejrmanden blev også konsulteret, og så var det i gang.

Boder blev åbnet, bål til pandekager tændt, skibe shinet op - og så gik det los.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Det store rykind fra morgenstunden udeblev desværre, men der kom stille og roligt folk til.

Kl 11 skulle skibene ud at sejle. Nydam og Hjortspring stævnede ud for årer. Sebbe skulle lige bruge lidt mere tid, men stævnede ud for sejl.

Råen kom op, hurralinen trukket - og så sad den fast. Ned med råen, få fikset det, og op igen - og så ned med kluden!

Nu røg vi mod Sønderborg med ca 8 knob - wee!

Så skulle der stagvendes. Men her sprang vinden så vi blev presset mod land - træls!

Ned med sejlet, ro ud, op igen, et par vendinger mere - de lykkedes, med årer ude, men vi fik ingen højde overhovedet. Så vi tog kluden ned og ud med årerne.

Allsund er et sund med kraftig strøm. I dag var det modstrøm. Så vi gik en tre knob gennem vand, men max 1 over grund. Så vi kom tilbage til kl 13 til en velfortjent frokost!

Der var en del gæster der ville høre om skibene, så der blev fortalt vidt og bredt om dem de næste par timer.

Der var en lille pige der tabte hendes sut u vandet, så Nydam fik med succes trænet "sut over bord"-manøvre.

Kl 15 var der sejlads igen - Nydam og Freja kom på vandet. Vinden var kraftig, så der blev lavet en halv snes kryds inden vi kom tilbage. Også her kom vi i karambolage med strømmen, så der skulle roes til et stykke tid.

Vel inde var dagens arrangement slut. Omkring 300 gæster havde været forbi - dejligt!

Så var det tid til aftensmad. Gullasch og kartoffelmos - mums!

Herefter blev det til lidt hygge mellem laugene. Der blev nørdesnakket om jernnagler versus kobbernagler i klinkbyggede både, hundeopdragelse, foreningsarbejde og meget, meget mere.



Hjortspring i kapræs med Sebbe – de vandt, desværre.

Børnene morede sig kosteligt med leg i det fri og ved vandet, hundene var gået helt kolde af så meget aktivitet, og de voksne fik "campingkaffe" (irsk kaffe).

Viggo fik arbejdet på en ny rorpind til Sebbe, og den blev nu rigtig fin!

Morgenmødet næste dag startede 9.30, med status fra boder og deltagere. Det var gået fornuftigt dagen forinden, med en rimelig omsætning og en hel del interesserede i vore både.

Dagens vejrsigt blev præsenteret, og herefter var det i gang.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Gitte, Doddy og Maria kastede sig over pandekagerne, Kurt over isen, jeg over propagandaministeriet og Katrine og Viggo over skipperiet.

Dagens første tur var kl 11; her stævnedes Nydam, Hjortspring og Freja ud. Vinden var noget mere nådig i dag end i går, men der kom noget dryp fra oven. Der kom et par familier der var særdeles interesserede i vikingskibe, så de blev medlemmer og ville tage med på næste tur. Skønt!

Børnene i området hyggede sig gevaldigt; der blev fisket krabber til den store guldmedalje, og efterfølgende lavet krabberæs. Det er jo skægt - med mindre krabberne som det første udnytter deres nygenvundne frihed til at grave sig ned!

Nuvel, der blev spist frokost og herefter stævnedes Sebbe og Hjortspring ud. Smukt så det ud da de begge sejlede, men eftersom der næsten ingen vind var, skulle Hjortspring lave et rask lille kapløb og overhale Sebbe - for årer. Så lad dog barnet.. ;-)

Imens kom flere gamle Sebbe-folk som har holdt pause; de indikerede at de nok ville til at være mere aktive igen. Og det er jo svært at synes er en skidt idé.



Der skåles efter vel endt weekend

Der var en pause før der var sejlads igen, denne gang med Hjortspring og Nydam.

Vel tilbage var det meste ved at lukke ned. Der blev tanket lidt is, og så var der debriefing i ølteltet mens den sidste fustage blev tømt miljømæssigt korrekt.

Skønsmæssigt har det gået rimeligt økonomisk; medlemsmæssigt er listen blev 10 linier

længere, så det er jo skønt at byde velkommen til nye aspiranter og støttemedlemmer!



Ottar i mødet med Martha i Augustenborg Fjord

Dagen gik på hæld, næsten alle var smuttet, og der var nu kun Viggo, Daniel og jeg tilbage. Daniel og Viggo fik skyllet og skrubbet Freja mens jeg gjorde klar naust.

Der blev bestilt pizza; lige som vi var i gang med at spise den kom en gut ved navn Mathias forbi. Det viste sig at være et medlem af Imme Sejr, så så gik snakken et par timer (igen). Super hyggeligt!

Efter en godnatrom var det sengetid; mandag morgen var det nordpå for Freja Byrdings vedkommende.

Det var så planen at slæbe Sebbe og Ottar hjem den 7/8 om eftermiddagen, men da vejret artede sig noget efterårsagtigt,

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg



*Jaja, én eller anden dag skal
Sebbe nok få overhalet ;-)*

besluttede vi at slæbe Ottar hjem fredag aften. Det blev så til sejlads i stedet, da vinden var drejet og flovet i forhold til hvad Voldborgs afløser havde sagt. Kim var skipper, og Jörgen og jeg var gaster, og det var en fin tur hvor vi bl.a. fik selskab af Martha af Vejle undervejs til Augustenborg.

Søndag den 7/8 blev der lovet kraftig vind fra over middag, men vi var godt en håndfuld der fik hende slæbt hjem fra morgenstunden. Turen hjem gik fint; det gav nogle gode byger, men ordentligt tøj gør det til et ikke-problem. Der kom lidt "sjov" ud af at få Sebbe ind i hendes bås i Augustenborg pga sydvestenvind, men et kærligt næk fra Fie fik hende rettet op op på plads.

En kæmpe TAK til alle dem der har været med til at få dette op at stå og til at få det hele til at løbe af stablen!

Skibslagshilsener,

-Allan Jensen



Alle tre både hjemme efter nogle begivenhedsrige dage udenbys