

Skibslaget Sebbe Als

Augustenborg

Søsætning af Sebbe

15. marts 2003

Høj sol og varme - en flok mennesker mødtes på nausten den lørdag morgen og var det ikke for en meget lav vandstand så havde alt været i bedste orden. Dagen i forvejen havde vi givet bunden en kærlig behandling og afsat vandlinien så nu manglede blot bundmalingen. Vi skubbede skibet ud, dvs. efter flere forsøg fik vi hende igang og efter at have korrigeret ruten et par gange lande hun uden for nausten. At hun ikke lige ville som vi syntes skyldtes nok forårskådhed fra hendes side. Så kom der gang i smørierne, først på den ene side, så på den anden og ved godt elleve tiden var hun klar til at gå i vandet. Det første stykke gik fint, rigtig fint, men så kom vi til det område hvor vandet skulle have været og så stod vi fast. Vi skubbede og regerede, men lige meget hjalp det. Faktum var at vi skulle helt ud for enden af broen før skibet kunne flyde. Der blev diskuteret meget frem og tilbage, tilbage og frem, det ene forslag mere fantasifuldt end det andet, men omsider, efter at have afprøvet flere forskellige løsninger, lagde vi kræfterne i og fik hende skubbet ud. Undervejs blev formandens donkraft brugt og i en så voldsom grad at den mildest talt kolapsede og endte som et stykke forvredet jern. 2 personer, der var klædt i gummi (waders) havde det meget morsomt og var på et tidspunkt gået næsten ud til sejltrenden - det var meget lavvandet.

Ottar var i mellemtiden blevet skrabet i bunden og havde fået grundmaling, så det var heller ikke så ringe endda. Efter en gang oprydning indstillede vi dagens arbejdsmæssige opgaver og var da, forholdene taget i betragtning, godt tilfredse med resultatet - skibet repareret og klargjort og søsætning midt i marts ca. halvanden måned før normalt.



Skibet er blevet bundmalet



Sebbe og Augustenborg slot



Så skubbede alle - og der skete ikke noget

Søsætning af Sebbe

15. marts 2003

Da vi nu havde dagens opgaver godt overstået var det tid til fejring og en portion af Detlevs kyllinger blev hentet og så blev der ellers spist og drukket. Det var bagefter morsomt at se hvad der var gået af drikkevarer til 17 mand - 3 øl og 8 flasker rødvin, men der var en utolig god stemning. Et styk guitar var medbragt og 3 personer skiftedes til at spille og der var en række kendte numre som vi alle kunne synge med på - med de sangstemmer vi nu er blevet udrustet med (vi er nu ikke alle lige gode, men et par brummere er der normalt altid plads til).

Først på aftenen havde vi oplevet en fantastisk flot solnedgang. Himmel og hav blev rødt og midt i det hele fandt et par svaner på at de ville være modeller og lagde sig til i forskellige stillinger - det var bare perfekt.

Søndag den 16. marts var der en del der af forskellige årsager var fraværende, men de få der var tilbage arbejdede videre med forskellige gøremål og endte med at lægge Sebbe ind på sin vandte plads i havnen som et af de første skibe i denne sæson. En god, arbejdssom og konstruktiv weekend var til ende.

Tak til de fremmødte, ikke mondst for et godt og positivt samvær!

Steen Weile



Gummidrengene tog affære så snart skibet var flydende



Fuld aktivitet med frokost ved nausten



Det var bare smukt.....