

Skibslaget Sebbe Als

Vikingernes verden er spændende, de var ikke bare røvere, men også gode håndværkere og skibsbyggere.

Togter og andre aktiviteter

Det første store togt, Romregattaen i Flensborg, er godt overstået. En gruppe medlemmer fra nær og fjern tog afsted med begge skibe, Kristi Himmelfart, for at repræsentere de danske vikinger ved regattaen. Efter et hårdt kryds ud af fjorden fik vi en bedre vind og om aftenen var målet for første dags sejlads, Lanballigau, nået. Dagen efter gik turen videre til Flensborg. Lørdag klokken 11.00 blev regattaen sat i gang og et stort antal gamle skibe og kopier tog turen ud i Flensborg fjord, hvor der blæste en meget hård vind. Turen bød på en del strabadser og der kom både regn og hagl. Men det lykkedes med lidt hjælp udefra at gennemføre turen og få en 1. plads i vor klasse. Dagen efter, da skibene skulle hjem, var der stik modvind det meste af vejen, men velvillige motorsejlere hjalp lidt til. Den sidste del af turen klarede vi med vor egen slæbejolle. Det var en flok trætte, men glade mennesker, der afmønstrede efter turen, der havde været en stor oplevelse. Nu venter de næste.

Sankt Hans aften gik med indvielsen af Slivsø ved Hoptrup. Ottar var blevet kørt derop og en besætning mødte op om eftermiddagen og fik nogle fine sejlture. Klokken 22.00 sejlede vi ind til den lille havn hvor Amtsborgmesteren holdt tale om bl.a. sejlads med gamle skibe.

Den 22. juni kom der uventet besøg af søsterskibet til Sebbe Als, Lindheimsunds fra Den frie lærerskole i Ollerup på Fyn. Vi skulle ud at sejle med Sebbe og stor var vor forundring, da vi fra nausten pludselig så "Sebbe Als" ligge ved badehusene, hvor hun skulle ligge i havnen. Vi blev dog klar over, at det ikke var vort skib der lå derude og sejlede ud for at hilse på dem – vældig hyggeligt!

Den 2. juli gik Sebbe for slæb til Slesvig. Det var vikingemarkedet der trak. Haithabu vikingeskibsmuseum og vikingegruppen Opin Skjold havde inviteret. I Slesvig skulle vi ligge inde i et nor lige neden for museet, hvor vikingehandelsbyen Hedeby lå. Utroligt at tænke sig at vore forfædre lå med den samme type skibe på samme sted for 1000 år siden! Lørdag lavede vi nogle sejladser rundt i noret til glæde for gæsterne, der myldrede til og om aftenen var der gammel musik og hygge på vikingepladsen. Søndag var vejret kun til roning. Det var en fryd, at se at det er muligt at samle så mange interesserede til sådan en aktivitet. På flydebroen, vi lå ved, blev folk lukket ud i hold á 20 personer for at se skibene og spørgelysten var stor. Arrangørerne regner med, at der har været 45.000 besøgende i løbet af weekenden.

Medlemsskab

Vi er mange i foreningen, men der er altid plads til flere. Vi har ingen krav til medlemmerne – de behøver ikke at kunne holde på en hammer, at kunne sejle eller lave mad.

Det eneste krav er, at man har lyst til at være sammen med andre og har lyst til at sejle på samme vis som vore forfædre – det giver frisk luft. Vi går og laver det, vi er bedst til, og så kan man jo altid lære.

Nicole Møller - tlf. 74471078
Steen Weile - tlf. 74473176
Hjemmeside: www.sebbeals.dk



Klargøring til Romregattaen



Sebbe i Flensborg havn



Musik og hygge på festpladsen i Slesvig