

7. februar 2016

I 1969 var der er stor korpslejr ved Hostrup sø. I forbindelse med lejren blev der lavet en vikinge landsby der blev døbt Ny Hedeby og flere vikingeskibe blev sat i søen - Imme Gram, Sebbe Als og Imme Aros.



*Sebbe med sit første sejl.
Lille og rektangulært!*

Det var en stor lejr og der blev bla. lavet landnamshytter (jordhuler) hvor en stor del spejdere skulle sove. At der så kom en masse regn, så de var ved at svømme væk, er en anden historie. Vikingeskibene blev sejlet til Åbenrå hvor de med lastbil blev transporteret til Hostrup sø. Her sejlede vi så rundt i vore skibe. En meget prominent person, Kong Frederik den 9ende kom på besøg og medens han stod på broen og så på skibene kom vi sejlede ind i Sebbe. Imme Gram lå uden for broen, men vi fik Sebbe presset ind imellem Imme Gram og broen for herefter atter at sejle ud i søen - en meget flot manøvre der nok har behaget kongen. Dagen efter brækkede vi roret

*under sejlads, - var det sket dagen før, så kunne det have resulteret i en meget våd konge!
Det var et flot arrangement. Der var blevet arbejdet på bygningen af vikingehusene flere år og vi havde da også været derovre og givet en hånd med. Et hus var specielt, det var vort bulhus der var blevet transporteret derover. Af en eller anden grund fik det navnet færgetroen og vi havde svært ved at "gætte" hvorfor!*



Ny Hedeby centrum 1969



*Færgetroen - vort bulhus
1969*

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Et par år efter lejrens afslutning fik vi bulhuset hentet hjem igen. I midten af halvfjerserne var Ny Hedeby ved at forfalde og fredningsstyrelsen gav besked på at enten skulle husene restaureres ellers skulle de fjernes. Moesgård fik nogle af de forfaldne huse og resten blev sat i stand.

Nu er der gået næsten 47 år siden lejren blev afholdt og jeg fik lyst til at se hvad der egentlig var tilbage. Det er ikke meget, men enkelte huse står der endnu og det gør det store vikingehoved også.



Hovedet der blev hugget i 1969, står der stadig, men kun få huse.

*Skibslagshilsen
Steen*



To af de andre småhuse der står tilbage her i 2016.