

## Besøg ved Lindheim Sunds

2016-01-19

Vi var blevet inviteret over til Den Frie Lærerskole i Ollerup på Fyn, hvor Erik Andersen fra Roskilde Vikingskibsmuseum ville holde et foredrag om vikingeskibene, deres konstruktion og sejlads.



Lindheim Sunds inde i dens bådehus

Gitte og jeg valgte at tage turen derover, og da vi kom derover blev vi mødt af en yngre, ret vikingeudseende person. Det viste sig at være Mads, som er formand for skibslaget. Vi var egentlig inde på skolen, men han tilbød at vise os Lindheim Sunds, så vi gik ud til bådehuset hvor den lå.

Og det var jo et herligt syn der mødte os her – Lindheim Sunds er jo en Skuldelev 5, ligesom Sebbe, men der er alligevel forskelle. Lindheim er et bord lavere end Sebbe, ligesom hun er lavet af savskårne planker. Der er

også flere andre detaljer man bemærker forskellene på, men ligheden er nu slående, trods alt!



Erik Andersen sammen med Lindheim Sunds' formand, Mads Petersen

Mens vi snakkede kom der en og deltog i snakken – han var fra Imme Sejr, men sejlede også med Freja Byrding. Så var Syddanmarks vikingeflåde (næsten) samlet!

Vi gik over til foredraget, og der var en 20 stykker der havde fundet vej til det. Erik lagde hårdt ud med skibstyper, kølens form og hvad det fortalte om sejlads – han er tydeligvis en mand der ved ekstremt meget om hans fagområde!

Han viste en lang række slides med skibstyper, skrogform, fra

rekonstruktion af Havhingsten, og sluttede af i fin form med at snakke om sejl, de forskellige materialers gode og dårlige sider, hvordan det skal behandles, hvordan det spindes, og hvilke fund der var blevet gjort af historiske sejl. Virkelig det mest nørdede foredrag Gitte og jeg har været med til – på den gode måde!

Undervejs var der kaffepause, hvor der var lejlighed til at snakke med en af de lokale, der som nok en af de meget få i Danmark var sejlet Fyn rundt – på tømmerflåde!

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

I slutningen af foredraget blev Erik takket pænt for hans inspirerende foredrag; dem der havde tid gik ud og kiggede på Lindheim Sunds, mens os fra Als lige kunne nå en færge over Lillebælt. Men det var en spændende dag; vi fik nye venner i vikingeskibsverdenen og blev enige om at vi snarest burde stikke stævnene sammen og bruge mere tid på vores fælles interesse!

**Skibslagshilsener,**

**Allan Jensen**

