

Skibslaget Sebbe Als

Så er sejlsæsonen igang. De første ture og det første togt er gennemført med succes – Sebbe har igen sat Augustenborg på verdenskortet.

Romregatta

Den årlige Romregatta i Flensborg, blev afholdt i Kristi himmelfart og selv om vejrguderne heller ikke i år, var med os blev det en fantastisk tur. Midt under regattaen åbnede himlens bovporte sig og vandet stod ned samtidig med at en uregerlig vind rejste sig og så pludselig forsvandt både vand og vind. Vi kom ikke på vindeskamlen i år, men pyt vi fik en fantastisk tur. Søndag sejlede vi hjem fra Flensborg for egen kraft og holdt en gennemsnitsfart på 7 knob.

Det gode lille skib Ottar

Færøbåden (ottermandsfareren) sejler jævnligt aftensejlads på fjorden. Det er et herligt lille skib der virkelig er sjovt at sejle. Behageligt i let vind og som en kåd hund når det blæser og jo mere, des bedre. Sejlegenskaberne er helt i top, og selv om vi flere gange har presset hende hårdt, er hun aldrig kæntret. Skulle der være nogen der har lyst til at prøve kan de kontakte nedenstående for nærmere oplysninger..

Medlemsskab

Vi er mange i foreningen, men der er altid plads til flere. Vi har ingen krav til medlemmerne – de behøver ikke at kunne holde på en hammer, at kunne sejle eller lave mad. Det eneste krav er, at man har lyst til at være sammen med andre og har lyst til at sejle på samme vis som vore forfædre – det giver frisk luft. Vi går og laver det vi er bedst til, og så kan man jo altid lære. Vi optager ikke blot voksne – hele familien kan være med i skibslaget og vi har virkelig noget at være sammen om.

Nicole Møller: tlf. 74471078

Steen Weile: tlf. 74473176

Hjemmeside: www.sebbeals.dk

