

## Søsætning af Sebbe og Ottar - lørdag 2. maj

Vort lille paradis - nausten, dannede atter rammen om den årlige aktivitet - søsætning. Vejret var fint - stille og varmt, men traditionen tro var der ikke meget vand i fjorden.

Der var en der kløede sig i nakken og sagde " jeg forstår det ikke, global opvarmning - så skulle isen smelte og vandet stige!"

"Nej din torsk", kom det fra en anden - "når det bliver varmere fordamper vandet".

Der havde været et par stykker på nausten om fredagen og bundmalt det meste af Sebbe så hun var næsten klar, men der manglede bundmaling til det sidste. Klokken 10.00 var vi så klar til søsætning og der var i mellemtiden dukket ca. 25 mennesker op - flot! To fortsatte med bundmaling af Ottar, mens vi satte Sebbe ned og lagde bakkestokke ud. Første ryk - der skete ingenting - andet ryk gav glid i skibet og ca. 20 min. efter flød hun og blev fortøjet ved broen. Der kom vand ind, men jævnt i begrænsede mængder, betydelig mindre end de sidste år. Så var der slæbeøl. Og da vi nu var i gang med at skubbe satte vi lige Ottar i vandet. Klokken var ikke 11.00 da begge skibe var søsat og Ottar var endda rigget før søsætningen. Der var så en der ville have skibene lidt mere tætte og gik i gang med "træmel til smågrise" som blev ført ned under skibene med en pind med en lille spand. Det er et urgammelt trick og det virker. Så blev der dømt frokost og den blev indtaget ved langbordet udendørs i det fine vejr.

Så var der dørken - hvor er det nu vi tæller fra? Det gik fint og så var skibene til at gå i igen. Vi skulle egentlig have været ind til mastekranen med Sebbe, men der var en der syntes det var spild af tid, så den blev rejst per håndkraft - fint. Hoved og hale var også monteret så vi lagde fra og roede Sebbe i havn. Så tog vi ud for at få Ottar ind, men hun var rigget med sejl og med en svag halv vind blev hun sejlet helt på plads.. Det pynter nu på havnen med nogle klassiske træskibe. Det blev en meget hyggelig dag hvor vi nåede en masse uden at knokle - en stor tak til alle de fremmødte. Og husk så lige Romregattaen i Kristi himmelfart - det er den første tur i år!

Skibslagshilsen  
Steen Weile



*Sebbe gled i vandet for håndkraft*



*Ottar er ikke så tung, - det tog kun et øjeblik*



*Masten rejses per håndkraft*



*Manden med melet*



*Ottar sejles i havn*