

Optagning af Sebbe 13. september 2009

Klokken var 9.00 søndag morgen; en håndfuld mere eller mindre vågne mennesker stod på



Hvordan er det nu man folder et 50 m2 sejl sammen?

begyndte kirkeklokkerne og Knud Den Hellige blev forespurgt og vi ikke skulle synge, men han ville først læse indgangsbønnen og havde ikke bogen med, så vi afstod og roede i stedet videre.



For roning ud til nausten - i kirketiden.

Skibet blev lagt i position og så blev der trukket. Efter planen gled Sebbe op på stranden. Wiren blev sat på og så gik 2 "spillemænd" i gang ved spillet. Det gav sved på panden, men klokken 12.30 var skibet på plads - der blev dømt slæbeøl samt frokost ude i det grønne.

Efter frokosten blev skibet klodset op og så var ophalingen til ende. Folket skiltes og tog hver til sit for at nyde resten af søndagen.

Skibslagshilsen
Steen Weile

havnen og kiggede på vikingskibet der skulle have masten taget af. Mastekranen er ikke lige noget noget man forbinder med vikinger, men den kan være ganske praktisk. Der dukkede flere op og så skulle vi lige have 50 m2 sejl demonteret og masten lagt - det gik fint og klokken 09.45 kunne vi lægge fra og ror ud til nausten. Så

Vejret var fint og solen skinnede - ikke nok med det, vandstanden var lidt over normal - perfekt.

På nausten gik vi i gang med at rigge spillet til og tømme skibet for unødvendige genstande - mast, dørk, årer og så videre. Klokken 11.11 var der nogen der havde fremtryllet øl og det medførte en mindre pause inden vi gik igang med optagningen.

Fortsættes



En rigtig vandhund skyr ikke det våde element og Tex var ingen undtagelse. Men det er nu rart at blive tør igen!



Stor og bred ser hun ud og man siger jo at et foto ikke lyver, men den "brede" dame er kun 2,5 m.



Det flyvende vikingeskib bliver rengjort. Ja sådan så det ud - det var dog ikke hele skibet der svævede.